

hollanderwijk **krant**

jaargang 45
nummer 1
februari 2020



Buurtvereniging Hollanderwijk

INHOUD

Redactiekraabel.....	3
<i>Mag ik foor jou OPSKEPPE?</i>	5
Doorstart Huurdersvereniging Hollanderwijk	7
<i>Nieuwe cursus EHBO in het Hollanderhuuske</i>	8
<i>Aankondiging Tuin rommelmarkt op 23 mei</i>	9
In de schijnwerper: Annemieke van Schie.....	10
Theatervoorstelling “Blauwe kiepen”	15
<i>Opfriscursus theorie autorijden</i>	17
Natuur in de wijk.....	18
Gezellige nieuwjaarsborrel	22
Een uit de hand gelopen paastak in de Starterstraat.....	24
Wijk op wielen: Japanse matras.....	26
Kinderclub 11 december.....	29
Ideeën voor het gebied rond het spoor.....	30
Kyk in 'e Wyk.....	33
<i>Aankondiging Kinder Carnaval</i>	34
55+ Paasmiddag.....	35
Ex-Huizumer Bob Schaafsma wil dat Huizumers trotser zijn op hun afkomst.....	36
Muziek: is het hem toch gelukt? Verdi en 'King Lear'.....	38
Kleren maken de	39
Klaverjassers gezocht.....	40
<i>Aankondiging: 55+ Paasmiddag</i>	41
Klein grut.....	42
De spoorwegovergang in de Schrans.....	43
Spoorpraat - 3.....	44
Defecte lantarenpalen.....	46
<i>Aankondiging Bingo op 15 februari</i>	47
Hoezee voor onze koning.....	49
Contactpersonen.....	51
Klein grut.....	52

*Foto omslag: Een van de Pestvogels in de Wijnhornsterstraat, begin januari.
Meer hier over in 'Natuur in de wijk' op pagina 21.*

Colofon

De Hollanderwijkkrant is een uitgave van Buurtvereniging Hollanderwijk.

Nieuwe Hollanderdijk 63, 8932 ET Leeuwarden

Redactieadres: Nieuwe Hollanderdijk 9, 8932 ES, hollanderwijkkrant@gmail.com

Redactie: B. de Boer, A. Groenewoud, P. Pasveer, R. Swart.

Kopij in te leveren bij het redactieadres: Nieuwe Hollanderdijk 9 (STIP).

Let hierbij op de kopijdatum voor het komende nummer: 11 maart 2020

Oplage: 720 exemplaren, verschijnt 5 maal per jaar

Layout: P. Pasveer, druk: STIP Stencilwerk

REDACTIEKRABEL

door Roel Swart

Waarom moeilijk als het makkelijk kan?

Dat vroeg ik mij af toen ik, bij het schrijven van deze Redactiekrabel, wilde weten of de Hollanderwijkkrant met het bereiken van de 45-ste jaargang nu 44 of 45 jaar oud is. Ik bewandelde eerst de moeilijke weg, die van redeneringen, formules e.d. Op het moment dat ik de wanhoop nabij was, veranderde ik van tactiek: ik ging mijn vingers gebruiken.

Conclusie: de Hollanderwijkkrant bestaat op 1 januari 2021 (volgend jaar dus) 45 jaar. U kunt mij op uw vingers natellen!

Tot zover deze hersengymnastiek. In deze editie van de Hollanderwijkkrant onder meer:

- De nieuwe rubriek "Wijk op Wielen" van onze kersverse redacteur Bob de Boer.
- Pop-up restaurant Hollanderwijk "OPSKEPPE" op zondag 5 april.

- Tuinrommelmarkt zaterdag 23 mei 2020.
- Opfriscursus theorie autorijden op dinsdagavond 17 maart.
- Bingo 15 februari.
- De vaste rubrieken Natuur in de wijk, Kyk in'e wyk, Spoorpraat, In de schijnwerper en Klein grut.
- Doorstart huurdersvereniging Hollanderwijk.
- Ideeën voor het gebied rond het spoor, de spoorwegovergang in de Schrans en defecte lantarenpalen in de Wijnhornsterstraat door Tom Sandijck.
- De boodschappen van onze adverteerders: zij maken de uitgave van ons wijkblad mede mogelijk.

Voor het overige verwijs ik u naar de inhoudsopgave op bladzijde 2.

Mede namens mijn redactiegenoten Bob de Boer, Antoon Groenewoud en Paul Pasveer wens ik u veel leesplezier en een gezond en voorspoedig 2020 in dit 45-ste levensjaar van onze Hollanderwijkkrant!

van **Assendelft**



Schrans 69

LEEWARDEN

Tel. 058-2887800

www.vanassendelfthaarmode.nl

Voor Hem en Haar



Great Lengths
haarverlenging

**U vist zeker niet achter
het net bij:
Huizumer Zeebanket**



**Ruysdaelstraat 2
8932 EJ Leeuwarden
Tel. 06-23934180**

**Openingstijden:
Wo. & Do. 11 tot 18.30 uur
Vrijdag 10 tot 18.30 uur
Zaterdag 11 tot 17.30 uur**

DHZ

HOYTE^VD^DWAL

Leeuwarden Verfengde Schrans 34 - Tel 2127631

werkelijk alles!

Dealer van Koopmans verven • Klompen • Car-
boleum en tuinbeitsen • Elektro installatiemate-
riaal • PVC afvoermateriaal • IJzerwaren, hang-
en sluitwerk • Dakbedekking en -reparatiepasta's
• Hout • Koperen leidingen en fittingen • Tuinge-
reedschappen • Ladders en trappen (Altrex)

Eetcafé en cafetaria

DE BASUIN

Nieuwe Hollanderdijk 1
8932 ES Leeuwarden

058 8434665
info@debasuin.nl



**'t Gezelligste
Eetcafé
in Huizum!**

Mag ik foor jou OPSKEPPE?

Zondag 5 april toveren we het Hollanderhuuske om tot een pop up restaurant, OPSKEPPE. We nodigen jullie uit om mee te komen eten in ons gezellige buurthuis.

Wat kun je verwachten?

- ✓ Een sfeervol ingericht Hollanderhuuske
- ✓ Een verrassingsmenu (3 gangen) gekookt door medebuurtbewoners
- ✓ Eigen buurtbewoners in informele sfeer leren kennen
- ✓ Ervaren hoe rijk jouw eigen buurt is

Goed om te weten:

- ✓ Alleen voor bewoners van de Hollanderwijk
- ✓ Kosten € 6.00 per persoon en kinderen (t/m 12 jaar) € 3.00 per persoon. Drinkjes zijn op eigen kosten
- ✓ Inloop op zondag 5 april is 17.00 uur, 17.30 aan tafel
- ✓ Vooraf aanmelden bij Jobs Theunissen, via app: 06-23783383 of een briefje in de brievenbus op Nieuwe Hollanderdijk 9. Graag naam, adres, aantal en telefoonnummer vermelden
- ✓ **Aanmelden vóór 16 maart a.s.**
- ✓ Er is beperkt ruimte



OPSKEPPE

Wij, Corita, Jobs, Ingrid en Lies hebben in het verleden een aantal keren het Eetfestijn georganiseerd.

We hebben hier nog steeds goede herinneringen aan en de reacties op dit festijn waren heel positief. Dit willen we in het klein, in het buurthuis, voortzetten, om de sfeer van Hollanderwijkers onder elkaar vast te houden. Was het bij het Eetfestijn de gewoonte dat ieder eten meenam, nu wordt er door een groepje bewoners gekookt.



M GEVULDE KOEK 4+1 GRATIS	D WIT TARWE GROF VOLKOREN 3 VOOR 5.99	W FRIESE KOFFIE KOEK 2E ½ PRIJS
DAGAANBIEDINGEN		
D KOFFIE MET GEBAK 3.75	V ZACHT BOLLEN 2E ZAK ½ PRIJS	Z GEBAK 4+1 GRATIS



Schrans 145
8932 ND Leeuwarden
T: 058-2159002
info@bakkerijsschuurmans.nl
www.bakkerijsschuurmans.nl



新亞酒家

Chinees Indisch Restaurant

SIN JAH

Schrans 105 - 8932 NC Leeuwarden

Telefoon (058) 2890990 - Fax: (058) 2880424

Kom je gezellig
bij ons
spelen?



Gastouderopvang Pardoes, biedt opvang aan kinderen tussen 0 en 12 jaar oud. Voor meer info: lusannewoltjer@versatel.nl
of bel: 058-2139272 / 06-38436366 • LRK nummer: 614859311.
Of bezoek de site: <http://gastouder.lusannewoltjer.nl>

DOORSTART HUURDERSVERENIGING HOLLANDERWIJK



door Baukje Terpstra en Marga Garms

De kop is er af! De doorstart van het bestuur van de Huurdersvereniging Hollanderwijk is een feit. Wij, Baukje Terpstra, Marga Garms, Fokje Steen en Janet Visser, hebben onze eerste vergadering gehad op 11 december 2019.

We zijn begonnen met kennismaken, want we kenden elkaar nog niet echt. Vervolgens hebben we rustig op een rijtje gezet wat ieders verwachtingen zijn, welke onderwerpen er liggen en waar we mee aan de slag gaan. De komende maanden willen we gebruiken om ons in te werken.

Eén van de eerste punten waar we ons wel alvast op zijn gaan richten, zijn de cv-ketels. Het betreffen de cv-ketels van het merk Agpo Ferroli die niet veilig zijn bevonden na uitgebreid onderzoek. Als

tussnoplossing heeft Elkien extra onderhoud ingelast. Hiermee worden, volgens Elkien, de risico's tot een minimum beperkt. Maar we hebben nog beter nieuws; Elkien vervangt nog voor de zomer alle cv-ketels in de oudbouw en daar zijn we erg blij mee!

Mochten jullie iets aan ons willen melden dan kan dit bij voorkeur via het volgende emailadres: hollanderwijk@outlook.com. Vertel wie je bent, waar je woont en welke klacht, opmerking of verbeterpunt je hebt. Dan kunnen we dat bespreken en indien nodig meenemen naar het volgende overleg met Elkien.

Baukje, Janet, Fokje en Marga



Nieuwe cursus EHBO in het Hollanderhuuske

Wij zijn van plan om een EHBO cursus, bij voldoende deelname (minimaal 6), te starten in het Hollanderhuuske. De lessen worden verzorgd door KNV EHBO Oudebildtzijl e.o. olv Marian Dekkers. Zij verzorgt al jaren de reanimatie en EHBO lessen in Hollanderhuuske.

Wat ga je leren en doen:

- 5 belangrijke punten
- Reanimatie met AED bij volwassenen, kind en baby
- Wat te doen bij bewusteloosheid
- Verslikking
- Bloedingen
- Botbreuken, kneuzing en verstuiking
- Brandwonden en vergiftiging
- Kleine ongevallen
- Enz enz.

Dit alles wordt gegeven in 11 avonden (starttijd 19.30 tot ongeveer 21.30 uur) en de 12e avond is het examen vanuit het Oranje Kruis met 2 examinatoren.

Kosten voor deze opleiding bedragen 200 euro, maar daarbij zitten alle kosten inbegrepen van de opleiding en examen. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen wat u eventueel bij de aanvullende verzekeringen vergoed kunt krijgen voor deze opleiding.

Start is 25 maart en examen is op 10 juni.

Info en opgeven kan via mariandekkers@outlook.com of bij Gerda van Houten, 2126272.

Vermeld daarvoor wel je personalia, zoals naam, geboortedatum adres en emailadres.



zaterdag 23 mei 2020

Tuin rommelmarkt

van 10:00 - 16:00 uur

Dit jaar staat de (nu jaarlijkse) tuinrommelmarkt gepland op 23 mei. Vorig jaar was het een geweldige dag. Werkelijk alles zat mee. En ik kreeg toen ook de vraag om dit jaarlijks te organiseren.

De rommelmarkt is alleen voor de mensen in de Hollanderwijk en vanuit de tuin.

Er kunnen geen mensen van buiten de wijk hun spullen verkopen, behalve als degene bij iemand in de tuin mag staan. Ook werd gevraagd of er kramen mogen staan.

Helaas: dit is niet mogelijk.

In het volgende krantje volgt meer info. U kunt zich via onderstaande strook aanmelden en zo komt u op de mailinglijst te staan.

Ciska Verschut



Ik doe mee met de tuin-rommelmarkt, inleveren kan tot 15 mei bij Ciska, Starterstraat 3

Naam:

Straat:

IN DE SCHIJNWERPER:

ANNEMIEKE VAN SCHIE



door Frank Roffel

Annemieke trof ik tijdens een collecte. Ze woont net buiten de kern van de Hollanderwijk, en leest altijd de hele Hollanderwijkkrant. Met haar had ik een leuke ontmoeting en het blijkt dat ze heel wat te melden heeft.



1) Stel je zelf even voor aan het Hollanderwijklezerspubliek?)

Ik ben Annemieke van Schie, 45 jaar en vrijgezel. Ik ben fulltime juf van een groep 3 in Franeker. In mijn vrije tijd doe ik aan korfbal bij Pallas08 en badminton ik bij de Bildtse BC in Sint Annaparochie. Op zondagochtend werk ik als vrijwilliger in het dierenasiel. In mijn vakanties maak ik regelmatig een verre reis. Ik woon niet in de oude huizen van de Hollanderwijk, maar aan de Hollanderhof in de Wijnhorsterstraat, tegenover Het Spectrum). Oorspronkelijk kom ik uit het westen van het land (Hillegom), maar ik woon nu al meer dan de helft van mijn leven in Friesland. In dit huis woon ik nu al bijna 16 jaar. En met veel plezier! Lekker dicht bij het centrum en met leuke burens.

2) Je werkt op een basisschool in Franeker. Vertel daar eens wat over.

Na een aantal jaren te hebben gewerkt als radiotherapeutisch laborante bij het RIF, heb ik me laten omscholen naar leerkracht. Nu sta ik al zo'n 17 jaar voor de klas. Momenteel sta ik voor groep 3 van basisschool De Kabas in Franeker. Ik vind groep 3 altijd erg leuk, omdat de kinderen daar allemaal leren lezen en schrijven. Ze zijn daardoor super gemotiveerd. Ook vind ik deze leeftijd (rond de 6 jaar) gewoon erg leuk.

3) Wat zijn populaire vakken voor de kinderen? Krijgen ze bij voorbeeld al Engels of is dat pas in de bovenbouw.? Hoe groot is de invloed van het computeronderwijs?

De kinderen vinden vooral het lezen erg leuk, omdat ze dat juist leren in groep 3. Ook gym is favoriet. Omdat wij best ver moeten lopen naar de sporthal, gymmen we helaas maar 1x in de week 3 kwartier. Engels krijgen de leerlingen bij ons op school pas vanaf groep 7. De computer wordt ook bij ons op school steeds vaker ingezet. In groep 3 nog niet heel vaak. 2x per week een kwartier. Ze oefenen dan met rekenen en met lezen. In de hogere groepen gaan ze de computer ook steeds meer gebruiken om informatie op te zoeken. Bij ons op school zijn we er van overtuigd dat de computer nooit de leerkracht kan vervangen. De instructie van de leerkracht blijft het allerbelangrijkst.

4) Hoe zie je je carrièreontwikkeling voor je?

Laat mij maar lekker voor de groep staan. Ik heb geen ambitie om bijvoorbeeld directeur te worden. Andere functies zijn er bijna niet in het onderwijs. Wel vind ik het leuk dat de school waar ik werk veel aan teamscholing doet. Hierdoor gaan we wel goed mee met de nieuwste ontwikkelingen.

5) In hoeverre heb je last van de problemen in het onderwijs die de laatste jaren zo duidelijk worden? Kun je daarvan voorbeelden geven?

Fulltime lesgeven is echt wel pittig. Vooral in de piekweken (bijvoorbeeld als ik naast het gewone werk 29 rapporten moet schrijven), maak ik veel (onbetaalde) overuren en blijft er voor een sociaal leven weinig tijd over. In de normale weken sturen mijn collega's en ik elkaar om 17 uur naar huis (ik begin om half 8). Helaas vaak wel met het gevoel dat je niet klaar bent. Gelukkig geeft het lesgeven zoveel voldoening, waardoor het leerkracht zijn voor mij toch de moeite waard is.

6) Je bent voor gelijke betaling in het lager en middelbaar onderwijs, wat ongeveer 15% scheelt. Is dat wel terecht, want op de Middelbare scholen is het onderwijs toch gekwalificeerder?

Alle leerkrachten die zijn overgestapt van het basis- naar het voortgezet onderwijs zijn van mening dat het werken op een basisschool zwaarder is. Toch wordt de leerkracht in het basisonderwijs (ondanks een opleiding op hetzelfde niveau en een veel bredere inzetbaarheid met veel meer niveaus in de

groep) minder betaald. Dat vind ik gewoon niet terecht. Wel is het zo dat ik niet vind dat ik te weinig verdien. Ik doe alles wat ik wil doen (ik heb een koophuis, een nieuwe auto en ga vaak op reis) en zie ook nog kans om iedere week wat te sparen. In de Randstad zijn de kosten voor huisvesting natuurlijk wel anders, dus daar zal het lastiger zijn voor de leerkrachten.

7) Heb je ook buitenlandse kinderen in de klas en zo ja, gaat je dat goed af?

Nee, al mijn leerlingen spreken van huis uit gewoon Nederlands.

8) Je hebt de wereld rondgereisd. Heb je landen van voorkeur?
Ieder land heeft zijn eigen bijzonderheden. Mijn favoriete continent is Afrika. Het blijft bijzonder om oog in oog met bijvoorbeeld een olifant te staan.

Als ik een aantal topbestemmingen moet noemen, dan zeg ik (in willekeurige volgorde): Ecuador (vooral Galapagos), Oeganda (met de gorilla's), Madagaskar, Tibet, Japan en Lapland in de winter (met hondensledetocht en noorderlicht bij -20 graden) .

 **KELLER**
schilderwerken

Chris Keller

Uw schilder in de Hollanderwijk

Vraag vrijblijvend om een offerte!



Leeuwarderstraat 28
8932 GR Leeuwarden

chris.keller3@gmail.com
tel. 06 - 48557297

9) Je woont niet in de Hollanderwijk. Vind je dat lastig of jammer en hoe ga je daarmee om?

Ik vind de Hollanderwijk erg leuk om te zien en doorheen te lopen. Mijn moeder stuurt altijd iedereen die bij mij op visite komt naar de wijk toe. Toch vind ik het ook fijn waar ik woon. Deze huizen zijn natuurlijk wat nieuwer en vergen daardoor minder onderhoud.

10) Heb je contact met je directe omgeving en lees je de buurtkrant?

Ik heb regelmatig contact met mijn burens. Met de ene buurvrouw ga ik ook regelmatig even eten bij eetcafé De Basuin. Onze tuinen hebben een schutting die gedeeltelijk laag is. Hierdoor kun je makkelijk een praatje maken met de burens. Ook heb ik 2 katten waar de burens af en toe op passen. De buurtkrant lees ik echt van voor tot achter!

11) Ten slotte: je bent vrijwilligster voor de Wissel, het dierenasiel. Kun je daarover iets vertellen en ook nog over je eigen twee katten?

Sinds 2 1/2 jaar werk ik op zondagochtend als vrijwilligster in De Wissel. We maken daar



's morgens eerst de kattenkamers en quarantaineruimtes schoon. Ook geven we de katten dan eten en indien nodig medicijnen. We verzorgen de konijnen en alle andere dieren die er op dat moment verblijven. Een vaste medewerker maakt schoon bij de honden. Na de koffie gaan we een hond uitlaten of bijvoorbeeld extra aandacht geven aan de dieren die dat nodig hebben.

Zelf heb ik 2 katten: Noortje (de sealpoint) en Waldo (de zwart-witte). Waldo vindt het heerlijk om voor mijn huis op de stoep te zitten. Veel mensen die langs lopen geven hem dan even een aai. Noortje is erg bang voor vreemden, maar voor mij een echte knuffelpoes.

Met dank - Frank Roffel

voor muzieklessen en meer

doedab

de Boer & Beukema

Muziekles in Huizum:

Keyboard/Piano, Orgel,
Viool en Kleuterviool

www.doedab.nl

enthousiast - gediplomeerd - ervaren

Loodgietersbedrijf



Voor al uw

- sanitair
- gas- en waterleidingen
- alle lood-, zink- en mastiekwerken

Telefoon

058 2129636 - bgg 2135246

werkplaats: Mr. P.J. Troelstraweg 159

Pedicurepraktijk Marian Relleke



*Voor een complete voetverzorging
Op afspraak ook bij u thuis.*

*Ingroeiende nagels, eelt, likdoorns,
schimmel (mycose) nagels,
afsluiting van behandeling met voetmassage.*

Lid Provoet.

Frans van Mierisstraat53

Leeuwarden

Tel: (058) 2136338

Mob: 06-22121339

ProVOET
Landelijke Organisatie voor de
Voetverzorging / Pedicure

Theatervoorstelling “BLAUWE KIEPEN”

Optreden van Melvin van Eldik in De Basuin

door Roel Swart

Zondagmiddag 8 december jongstleden was zanger, gitarist en verteller Melvin van Eldik in eetcafé De Basuin te gast met zijn theater- voorstelling “Blauwe Kiepen”, een mix van verhalen, liedjes en gedichten over “soms ietwat bizarre perikelen in straten, stegen, parken en huizen in de Friese hoofdstad”. Een impressie.

In een anderhalf uur durende voorstelling, inclusief een pauze van een kwartier, wist Van Eldik het aanwezige publiek op een aangename en boeiende wijze te amuseren. De door hem zelf in het Liwwadders vertaalde songs op bekende melodieën, afgewisseld met verhalen “achter de liedjes”, anekdotes en stadsgedichten, bracht hij op een aanstekelijke wijze ten gehore.

Het publiek werd getraakteerd op verhalen, liedjes en gedichten uit vroeger tijden, bijvoorbeeld over het circus op het Wilhelminaplein (in de volksmond het Zaailand) en over de wekelijkse postzegelruilbeurs op het Ruiterskwartier. Hij droeg zijn gedicht



“Onwemelbaar” voor, dat is te bewonderen in het stalen kunstwerk op het Wilhelminaplein en dat is geschreven op verzoek van voormalig wethouder Henk Deinum: Het valt in Leeuwarden, in vergelijking met de Randstad, met de drukte nog wel mee: “Het wemelt hier nog niet van de mensen”.

Het idee voor zijn Leeuwarder liedteksten en gedichten is in 2004 ontstaan na het behalen van de 1e

prijs bij een vertaalwedstrijd, uitgeschreven door de Leeuwarder Courant en de Stichting Literaire Activiteiten Leeuwarden. De deelnemers moesten het lied “A working class hero” van John Lennon vertalen. Van Eldiks Liwwadder bewerking “Un held uut de Meenthe” kreeg de meeste punten.

Het hoeft niemand die ooit kennis heeft gemaakt met de veelzijdigheid van Melvin van Eldik, te verbazen dat hij nog veel meer prijzen heeft behaald. Drie dagen na zijn optreden in De Basuin won hij in Muziekcentrum Schaaf de Poetry Slam 058. (zie kader). Eerder won hij de Poetry Slam in Zeist en stond hij in de finale van het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam te Utrecht. In 2018 ontving hij de

Pommeranten Pries van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd. Deze prijs wordt sinds 2003 jaarlijks toegekend aan personen of instellingen die in Leeuwarden op cultureel of historisch gebied een belangrijke rol spelen.

In “Het Schelpenpaadje” toont Van Eldik zich een ware taalvirtuoos: hij beschrijft de zonsondergang aan de westelijke einder (horizon) in de Leeuwarder wijk Westeinde. Verder passeren “Die swatte leren leerzen” op de melodie van “These boots are made for walking” van Nancy Sinatra, “Op'e Weaze”, naar een nummer van Elvis, en zijn gedicht: “De werkweek” de revue. Dit gedicht beschrijft een werkweek op Vlieland tijdens zijn middelbare schooltijd, waar onder leiding van de leraar biologie wordt

Een poetryslam (naar Engels to slam = smijten, slaan) of poëzieslag is een moderne vorm van voordracht van poëzie. Enkele zogenaamde slamdichters, kortweg “slammers”, presenteren hun gedichten tijdens een poetryslam aan het publiek op een podium. Het is een combinatie van een aantal kunstvormen: voordracht, dichtkunst en performance. Vaak gebeurt het in wedstrijdvorm: binnen een bepaalde

tijd, en in een bepaald aantal rondes dragen de dichters hun gedichten voor. Een jury bepaalt welke slamdichter de beste is. Meestal krijgt ook het publiek een grote stem in wie er gaat winnen. Met applaus en stembriefjes kunnen zij dan een favoriet naar de volgende ronde stemmen. Sinds 2002 wordt er jaarlijks een Nederlands Kampioenschap Poetry Slam georganiseerd.



gedetermineerd en gesproken over bijtjes en bloemen, al dan niet in praktijk gebracht in een dúnpan met een gereformeerd meisje.

Tot slot bracht Van Eldik zijn nieuwste creatie “Blauwe kiepen”, op de melodie van “The talking heads”, ten gehore, waarmee hij een sprankelende theatershow in eetcafé De Basuin afsloot.

OPFRISCURSUS THEORIE AUTORIJDEN

Lijkt het je wat om te ontdekken wat je allemaal nog weet van de theorie?

Nou dat kan, op dinsdagavond 17 maart
in het Hollanderhuuske,
olv. Chris de Vries, bevoegd leraar theorie.

Deze avond begint om 19.30 uur.
Deur open vanaf 19.00 uur.

De toegang is gratis. Deze eenmalige avond wordt u aangeboden door het bestuur van het Wijkpanel. Koffie en thee gratis.

Het enige wat je moet doen is jezelf aanmelden bij:
Wietse Rinsma, 06-41968754 en/of bij Gerda van Houten, 058-2126272

Opgeven voor 10 maart

Bij te weinig deelname kan het niet doorgaan (helaas).



NATUUR IN DE WIJK

door Antoon Groenewoud

“Wat moet het worden deze keer?”, denk ik meestal in deze periode van het jaar. Maar even later rollen de natuur-feitjes wel op papier. Zoals deze: de wintertijd en de natuur, over de Eikelboorder, wat wijkgenoten zagen en over de Eksters en het Fries.

De wintertijd: met kale bomen en struiken, behalve dan de conifeer-achtigen, die toch de “groene-moed” er wat in houden. Bovendien zijn deze niet-bladverliezende bomen fijne schuilplaatsen voor vogels en insecten. Oh ja, er is wel een conifeer die dwarsligt en wel zijn naalden laat vallen: de Lariks.

Wintertijd: doorgaans vrij somber, nat en winderig, koud weer. Helaas steeds minder koud, dus geen (toch altijd weer mooi om te zien) pak sneeuw. Dat kon dan als een dikke witte deken over onze monumentale daken liggen en de tuinen sprookjesachtig aankleden.

Maar toch: Veel vogels vertrokken, enige insecten dood of weggekropen in holten en spleten en uiteraard verborgen in coniferen, zoals de Thuja of de Lawsoncipres.

Wintertijd: soms met verrassingen. Zoals de avond en nacht van 31 december 2019-1 januari 2020, zeg

maar de jaarwisseling. De wereld ging potdicht! Een mist met slechts zichtlengtes van 50 tot soms plaatselijk maar 10 meter in Noord-Nederland. Het werd zelfs code rood: uiterst gevaarlijk om de weg op te gaan! Bovendien deed het vuurwerk in bebouwde kommen met de rook er een flinke schep bovenop. Ongelukken bleven niet uit! Echter één ding is zeker: na deze winter komt de lente terug.

Inderdaad, het voorjaar-2020 zal er komen! Onze Huiszwaluwen, de Gierzwaluwen, Fitis en Tjiftjaf (twee zangvogeltjes) zullen terugkomen uit Zuid-Spanje en Afrika. Verder hoop ik dat, komende lente, het paartje zwarte roodstaartjes zich weer bij de familie Tuinenga laat zien. Ze zijn trouwe broeders in een gat van het “Emplacement”-gebouw.

Een andere Roodstaart in ons land is de Gekraagde roodstaart. Beide soorten laat ik de volgende aflevering de revue passeren.

Van de vogels naar één soort van een familie insecten. Niet te geloven, maar deze familie bestaat uit ongeveer 60.000 soorten! Daarnaast óók nog de grootste familie uit het hele dierenrijk! Het zijn de snuitkevers, waarvan ik dus één soort, de Eikelboorder (*Curculio grandium*) wil



Het vrouwtje van de Eikelboorder

voorstellen.

Dit naar aanleiding van een aantal eikels die ik kreeg van mijn kleindochters. We zagen in enkele ervan kleine gaatjes... Nieuwsgierig maakten we de eikels open, maar behalve wat gangetjes, was er niks te vinden. Aan de hand van mijn insectenboeken kwamen we erachter dat het het werk was geweest van de Eikelboorders. Daar wilden we meer van weten. Lezen, kijken, Wikipedia erbij. Ze zijn duidelijk niet te verwarren met andere snuitkevers, behalve met de Hazelnootboorder. Het lijken beide kleine olifantjes.... Vooral de vrouwtjes hebben een snuit of "slurf" die langer is dan het lijfje! Ondanks hun bruine kleur zijn ze dan ook wel herkenbaar. Ze hebben een lengte van 6-7 mm en bezitten twee voelsprietten of antennen, die door de natuur niet voorop, maar aan de achterkant van de kop zijn aangebracht, want anders zouden ze

bij het boren altijd in de weg zitten. Daartussen zit een paar stevige kaken, die de Eikelboorder gebruikt bij het eten van plantaardig materiaal: bladeren, bloemen, zaden enz. Het vrouwtje zal na een innige ontmoeting met een mannetje bevrucht zijn en bestijgt dan een Eikenboom. Dat is dan in de zomer, als de eikels nog zacht en groen zijn. Ze zoekt enkele eikels op en boort daarin een gangetje, draait zich om en legt dan via een legbuisje één of twee eitjes in het kanaaltje. Ze sluit het af met een klontje wasachtig spul. Ik denk dat het beestje er op vertrouwt dat het verder wel goed komt, want ze vertrekt!

Na een paar weken komt er uit een eitje een larfje, dat zonder pootjes en ogen zich te goed gaat doen aan het vruchtvlees van de eikel. Pas als het herfst is vallen de eikels op de grond. Dat zullen de larven zeker merken en ze maken een gang naar buiten. Ze graven zich direct in de grond, wel zo'n 25 cm diep! Daar verpopt de larve. Ondertussen vormen zich onder een dun vliesje de zes pootjes, ogen en voelsprietten en natuurlijk op het allerlaatst een snuit. Zo komt de pop de winter door. En dringt in mei-juni de warmte door, dan is de pop een kever geworden en graaft zich naar buiten! "Vrijheid, blijheid!" Soms komt het voor dat het niet feilloos gaat. Het gebeurt nl. wel eens, dat de lange snuit van de kever

in de diepe gang van de eikel vast gaat zitten! Door trekken en zich afzetten op de (gladde) eikelwand kan het goed komen, maar het kan ook het einde betekenen! Maar ik hoop dat in de meest voorkomende gevallen het proces van de Eikelboorders tot het gewenste resultaat leidt.

Nu even terug naar het vorige nummer, namelijk bladzijde 17. Daar kreeg de Ekster de ruimte. Wat ik daarbij niet schreef (om het niet al te lang te maken) was een aantal Friese bijnamen en gezegden die toch wel de moeite waard zijn te noemen. Zoals Bûntakster; Akke-wytgat; Akke-tsjoenster. Skatterje as in Ekster; Hy is ûnder de Eksters út bret (het werd een onaangenaam mens); Sa wyld as in Ekster. (uit “Vogels uit Friesland”, deel 3).

Na de “Akkes” vermeld ik graag nog enkele aardige waarnemingen uit onze buurt.

In hun tuin vonden Lisa de Groot en haar moeder op 27 oktober 2019 een braakbal. Zij en ik kwamen tot de conclusie, dat het braaksel afkomstig moest zijn van een Torenvalk. Bij ons in de tuin deze afgelopen herfst weer rondscharrelende Roodborsten en een Winterkoninkje. En niet te vergeten de Kool- en Pimpelmezen en nog enkele Vinken, waarvan de mannetjes toch nog wel



Pestvogels in de Wijnhorsterstraat

een roze borst hadden, want die verbleekt na het broedseizoen.

Dit waren dan wel de bekende tuinvogels. Maar begin januari kwamen de Pestvogels weer uit Scandinavië. In groepjes van 10 tot 15 deden ze zich te goed aan de bessen van de struiken in de Wijnhorsterstraat.

Ik kreeg maar liefst vijf meldingen! De mooi gekleurde vogels kregen veel belangstelling, waarbij de teelenzen bij de vogelaars goed van pas kwamen. De Pestvogels, die overigens niets met pesten of met de vroegere ziekte de Pest te maken hebben (men dacht toen dat ze de ziekte overbrachten!), werkten de groenstrook af van oost naar west, zo hoorde ik zeggen. Na een week of 10 trekken ze weer noordwaarts.

Pestvogels bij hun nest in Noorwegen

Tekening:
John Gould

Het is voorlopig niet mijn keuze om naar het noorden te gaan. Het is 12 januari en ik zie in ons tuintje de eerste sneeuwkllokjes in volle bloei! Ondanks dat het zeker 3 weken eerder dan normaal is, is het al een signaal dat de lente eraan komt. Nou, dan ga ik niet weg. Ook landelijk blijkt de natuur zo ongeveer een maand te vroeg te zijn met b.v. zingende Koolmezen en Merels. Omdat ik met deze kopij níet te vroeg ben, stop ik er mee, om het snel in te leveren. Tot de volgende natuur-beleving!

DE STATIONSKAPPER LEEWARDEN



STATIONSPLEIN 1
8911 AC LEEWARDEN
TEL NR: 058-2128334

www.destationskapperleeuwarden.nl

GEZELLIGE NIEUWJAARSBORREL

tekst Roel Swart, foto's Gerda van Houten en Claudia Swart

Meer dan 40 belangstellenden wisten op zaterdagavond 11 januari de weg naar het Hollanderhuuske te vinden voor de traditionele nieuwjaarsborrel van buurtvereniging Hollanderwijk. Rond de klok van 7 uur druppelden de eerste bezoekers binnen. Er heerste een ongedwongen en gezellige sfeer. Een impressie.

Welkomstwoord. Even na 8 uur opende voorzitter Wietze Rinsma de bijeenkomst. In het afgelopen jaar 2019 ging alles gewoon zijn gangetje. Voor enkele clubs neemt de belangstelling wat af, zoals voor het klaverjassen. De biljartavonden werden redelijk goed bezocht, en ook de vogelwerkgroep draait naar

behoren, evenals de damesclub. De voorzitter wenste allen een prachtig mooi 2020. “De eerste twee consumpties per persoon zijn vanavond voor rekening van het bestuur”, aldus Wietse, die vervolgens Gerda van Houten en Jo Papa, die deze avond verzorgden, bedankte met een bloemetje. Nadat de beide dames de hapjes, uitgesteld op de biljarttafel, bedekt onder aluminiumfolie, onder luid applaus hadden onthuld, kon iedereen toetasten. En reken maar dat de heerlijke salades, stokbrood met kruidenboter, gevulde eieren en zoute haring met uitjes en roggebrood, gretig aftrek vonden!

Rommelmarkt voortuinen 2020.

Ciska Verschut vertelde me dat zij ook dit jaar de rommelmarkt in de voortuinen van de Hollanderwijk



organiseert, en wel op zaterdag 23 mei 2020. Paul Pasveer belofde dat dan ook weer de Hollanderwijkband zal optreden. In de komende edities van de Hollanderwijkkrant volgt nadere informatie.

Gezellige en geanimeerde bijeenkomst. Er waren meer bezoekers dan vorig jaar. Wat verder opviel was dat er minder verloop was. Pas na half 11 gingen de meeste mensen naar huis. We kunnen spreken van een gezellige en geanimeerde nieuwjaarsborrel. Met dank aan Gerda van Houten en Jo Papa voor de organisatie en de verzorging van de hapjes, en aan Harm van Houten voor de barbediening!



Voorzitter Wietse Rinsma

Autorijschool De Frosk



- Gedegen, persoonlijke opleiding.
- Praktijklessen in wagens met versnelling en automaat.
- Theorieles klassikaal, individueel of thuisstudie.
- Compactopleiding met slaaggarantie.
- Ben je geslaagd, dan krijg je gratis een dag een Toyota Aygo mee.
- Autorijschool De Frosk bestaat al sinds 1978.



Annelies Dijkstra
Ereprijs 76
8935 JK LEEUWARDEN
(058) 288 49 59

Thilda de Haan
Vincent van Goghstraat 5
8932 LD LEEUWARDEN
(058) 2160183

www.defrosk.nl defrosk@kpnmail.nl

EEN UIT DE HAND GELOPEN PAASTAK IN DE STARTERSTRAAT

Door Martien Plaatsman

In de achtertuin van Starterstraat 10 had een jongetje lang geleden een paastak in de grond gezet. Het was een tak van een krul- of kronkelwilg. De jongen was allang verhuisd en inmiddels een boom van een vader geworden en de tak was uitgegroeid tot een meer dan tien meter hoge boom, te groot voor het tuintje. Bij harde wind ranselden de enorme takken het dak van het huis. Iedere herfst moesten de bewoners van de

huizen rond de boom wekelijks de dakgoten in en het dakje van hun berging op om de afgevalen bladermassa te verwijderen om verstopping van de afvoeren te voorkomen. In de steeg duwden de wortels de tegels omhoog. Het was een mooie boom maar hij was te groot geworden. Hij moest gerooid.

Huisbaas Elkien kwam kijken en zorgde er voor dat op woensdag 15



januari in de vroege ochtend groot materieel de Hollanderstraat binnen rolde. Een enorme hoogwerker, een even zo grote trekker met hakselaar en een materiaalwagen posteerden zich ter hoogte van Hollanderstraat 9. De hoogwerker zette een houthakker met kettingzaag in het kleine tuintje, terwijl een andere houthakker in het bakje van de hoogwerker bleef om een strop om de enorme takken van de boom te leggen. De boom bestond uit een stuk of vier dikke stammen die één voor één werden afgezaagd en uit de tuin gehesen. De enorme hakselaar lustte de takken en stammen rauw en binnen een uur was de boom vermalen. Een week later kwam er weer een grote

machine die de stronk vermaalde tot gruis voor de groene container.

Misschien stopt de boom van een jongen dit jaar samen met zijn dochter wel weer een paastak in de tuin van hun huis, maar dan hebben ze geleerd dat zo'n boom snel groeit en je hem regelmatig moet snoeien.

Houthakkers gingen met een hoogwerker en ander zwaar materieel de boom te lijf.





Het was vogelfluisteraar Antoon Groenewoud die me wist te strikken om plaats te nemen in de redactie van de Hollanderwijkkrant. Omdat ik 's zomers op een oude motor rondrijd, ontstond al snel het idee om een nieuwe rubriek te lanceren met als centraal thema: het vervoer van wijkbewoners. Wat 'beweegt' de wijk? Van bakfiets tot Bentley en van riksja tot rollator. Die strekking. Ziedaar de rubriek: "Wijk op Wielen".

Laat ik met mezelf te beginnen...

Wie is de persoon achter de wielen?

Ik ben Bob de Boer en ben begin 2011 ingetrokken bij mijn vriendin Janet, die toen al 6 jaar met veel plezier in de Starterstraat woonde. Samen hebben we een Kretens hondje 'Sugar' en een bejaarde kat 'Napoleon'. Ik ben zelfstandig grafisch vormgever en samen met Janet eigenaar van een gastouderbureau.

JAPANESE MATRAS

door Bob de Boer

Wat is het? En hoeveel wielen heeft het?

Het betreft een Suzuki GS850-G. Een motorfiets uit de jaren '70.

Specificaties

- Aantal wielen: 2
- Vier cilinders
- Luchtgekoeld
- 78 paardenkrachten
- Topsnelheid 203 km/u
- 5 versnellingen
- Elektronische- én kick-start
- Schijfrem voor, schijfrem achter
- Cardan aandrijving
- Gegoten wielen
- Zadel: Matras op wielen
- Vol gewicht: 273 kg
- Verbruik: 1 op 13
- Kleurstelling: Zwart met jaren '70 biesjes en lekker veel chroom



Bob de Boer op z'n Suzuki

Geheim koosnaampje?

Soes.

Lijkt het vervoer op de baas?

Soes is een relaxte tante. In dat opzicht denk ik wel dat we op elkaar lijken. Als het er op aankomt dan kan mevrouw flink tempo maken, maar als het niet hoeft genieten we liever van het landschap. De dikke tank probeer ik er dit jaar af te trainen, dus wat dat betreft hoop ik de gelijkenis ongedaan te maken.

Waarom dit exemplaar?

Na het behalen van mijn motorrijbewijs was ik op zoek naar

iets op twee wielen mét karakter. Mid vorige eeuw wisten ze nog hoe een vervoermiddel moest zijn: elegant als een dame en gespierd als een kerel. Ik heb een zwak voor oudjes.

Soes is mijn eerste motor. Inmiddels is er nog een all-road motor van 1997 bijgekomen voor het gooien- en smijtenwerk, maar Soes en ik houden van elkaar. We hebben geschiedenis.

Ik heb haar een jaar of tien geleden voor een appel en ei gekocht. Toen ik thuis vol trots mijn nieuwe aanwinst liet zien was mijn wederhelft niet gelijk enthousiast; het zadel was een sportmodel met enkel plaats voor de

berijder van het vehikel. Later heb ik op een Belgische Marktplaats een alternatief zadel gevonden met plaats voor twee.

Eigenaardigheden?

In tegenstelling tot haar berijder wil Soes voornamelijk rechtdoor. Door het hoge gewicht, wat zich voornamelijk dichtbij het asfalt bevindt, zijn bochten lastiger te nemen naarmate de snelheid toeneemt. Nu is Soes een toermotor en hoeft het allemaal niet zo rap. Mijn eerste bekeuring was overigens wel stevig. Ergens in Drenthe ging de maximum snelheid van 80km per uur wel erg onverwachts over in 50km per uur. Op de flitsfoto zie je mijn vleesgeworden geweten nog druk naar de persoon voorop gebaren dat het wat rustiger moest, maar het was al te laat.

Deukjes?

In Duitsland heb ik Soes eens laten stuiten vanuit stand. De zijstandaard op een helling gebruiken is iets wat je als motorrijder waarschijnlijk maar één keer doet. Mijn ego liep als enige een deuk op.

Bijzondere herinneringen?

De trip naar Noorwegen is me het meest bijgebleven. Als deel van 'de Barreltrip' (zie YouTube) alias 'M.C. De Bospoepers', zijn we in 2016 als vriendenclub door Zuid Noorwegen

getrokken. Speciaal voor deze onderneming had ik Soes voorzien van banden met grof profiel. De hollenmens in ons maakt dat we altijd van de paden afwijken op zoek naar beschutte idyllen. Vaak gaat dat met modder en rul zand gepaard.

Pech onderweg?

Soes is een dame op leeftijd. Ze rolde in 1979 ergens in Japan haar levenslicht tegemoet. Hoewel Soes een mechanisch beest is, is de elektronica - zoals de haren van haar berijder - aan de tand des tijds onderhevig; op een gegeven moment valt er wel eens wat uit.

Onderweg naar Noorwegen begon Soes te sputteren. Een condensator bleek zijn beste tijd te hebben gehad. Onderdelen zouden moeten worden besteld, maar daar konden we niet op wachten. Soes achterlaten was geen optie. Met een noodgreep hebben we gezorgd dat we verder konden rijden. Nu met een topsnelheid van 90 km per uur en zo nu en dan een knal uit de uitlaat. Het frappante is dat Soes het de gehele reis heeft volgehouden om het vervolgens thuis op het Drachtsterplein op te geven. De laatste paar kilometer heb ik moeten duwen.

Reservewielen?

Toen ik 16 jaar werd verruilde ik mijn fiets voor een Zündapp CS50 schakelbrommer. Ik stond geregeld

stil, maar gemotoriseerd was ik. Eigenlijk is Soes een hele dikke Zündapp. Later heb ik in mijn studententijd nog twee Austin Mini's gehad. Dat was ook fantastisch; met een krokante bodem en een koffertje op het dak naar Denemarken. Naast Soes heb ik nog een all-road motor, een Yamaha Ténéré XTZ 660.

En voor het dagelijks verkeer hebben we een Citroen C5 Break uit 2004. Dit is een soort vliegend tapijt met genoeg ruimte voor de hond en onverwachte vondsten.

Valt er nog wat te dromen?

Een oude Citroen DS lijkt me een sjieke slee, maar dat staat dan wel weer op vier wielen.

KINDERCLUB 11 december

Vanmiddag samen met Gerda van Houten een hele gezellige kinderclub middag gehad, laatste van 2019.

We wilden dit keer iets nieuws proberen. We begonnen een kwartier eerder en eindigden een half uur later. Dit omdat we een high tea hadden georganiseerd en aan de ouders van de kinderen gevraagd om als dat mogelijk was ook iets lekkers mee te nemen. Nou dat hebben we geweten, heerlijke hapjes, vegetarisch, halal, gevulde paprika's, wraps, köfte, koekjes, sandwiches, gevulde kipfilet rolletjes, komkommer met kruidenkaas, frituur hapjes, aardbeien. etc. Dit stond prachtig op de mooi versierde tafel. Na het eten nog even de sjoelbakken tevoorschijn gehaald en gesjoeld. Kinderen vonden het geweldig, en wij ook. Dus volgend jaar weer. Gerda en Ciska van de kinderclub wensen ieder een gezellig en creatief jaar.



Er kan wel een extra begeleider bij de Kinderclub

Gezellig elke week een uurtje (van 3 tot 4 uur) knutselen met een groepje enthousiaste kinderen.

**Heb je hier zin in, laat het even weten aan Gerda van Houten,
Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272**

DE GEMEENTE DENKT GROOT: IDEEËN VOOR HET GEBIED ROND HET SPOOR

Door Tom Sandijck

In het najaar presenteerde de gemeente een ideeënschets over wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren met het gebied rond het spoor, tussen het Van Harinxmakanaal en de spoorwegovergang in de Pieter Stuyvesantweg.

Het gaat er volgens de gemeente vooral om investeerders te laten zien dat er in de (verre) toekomst mogelijkheden zijn voor de bouw van kantoren en woningen in het gebied tussen het Stephensonviaduct en het station. Nu ligt dat er wat verweesd bij met lege rangeerterreinen, grote parkeerplaatsen en het nog steeds leegstaande voormalige post expeditiegebouw. Een schets toont hoe je hier een woud aan woontorens zou kunnen bouwen.

“Zo zal het misschien niet worden, maar je moet wel bedenken dat de spoorzone ruimte biedt voor evenveel woningen als in De Zuidlanden,” zei wethouder Hein de Haan. Hij vindt dat huizenbouw in dit gebied in de toekomst voorrang moet krijgen boven andere mogelijke uitbreidingsplannen. Een van de meest opvallende

onderdelen van de ideeënschets is de verdieping van het spoor tussen het nieuwe station aan de Werpsterhoek en het station, “liefst doorgetrokken naar het oosten tot aan de spoorbrug over de Tynje bij Schilkampen,” zegt verkeerswethouder Friso Douwstra.

“Als er een aquaduct ter vervanging van de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal wordt aangelegd moet je toch al zakken met het spoor. Je zit dan dus al op min-1. De vraag die dan opkomt is: wil je weer naar boven? Stel je voor dat het spoor verdiept kan blijven tot het station of liefst nog verder? Je bent dan vijf spoorwegovergangen kwijt, inclusief die in de Schrans. De overgangen zouden allemaal overbodig worden als het spoor ondergronds gaat. Dan krijg je een stad die echt doorstroomt. Er komt dan ook heel veel ruimte vrij. Naast woningen zou je mooie wandelparken kunnen aanleggen. De kosten zullen hoog zijn en de uitvoering tijdrovend maar Den Haag dringt er zelf op aan dat ontwikkelingen met elkaar gecombineerd worden bij grote klussen.” Of we dit allemaal nog zullen mee maken is de vraag, maar een ding is zeker: in alle plannen blijft de Hollanderwijk bestaan!



Tekening uit de ideeënschets.
 Rechtsonder het nieuwe station bij de
 Werpsterhoek (gaat mogelijk in 2025
 open), in geel de nieuwbouwwijk
 Middelsee, met links daarlangs de
 langwerpige blokjes die de verdiepte
 spoorlijn aangeven tot aan het pijltje
 rechtsboven. Tussen het Stephenson-
 viaduct en het station staan woon-
 torens ingetekend. De Hollanderwijk
 ligt bij het sterretje.



“Sò”, sei myn vrouw, “wu hewwe de knyntsjedagen oek weer had”. Ja, goeie, adige lezers, ik bin einluks oek wel weer blyt, dat alles weer wat gewoan is. Want soms was ik gewoan wat in e war, sò oek: wat voor dag ut was. Ik hadde dan un “saterdag-gevoel”, terwyl ut een donderdag was siên!

We binne nou al weer seuwen dagen in ut nieuwe jaar. Ik hadde trouwes eergister wel un furrassinkje, want ut was een uur of elf, toen tikte dur één op ut raam. Ik naar de deur, en wie ston daar?.....Jopie T. Siên. Jum snappe wel dat ut oké was en we hewwe, oek met myn echtgenoate, een fijne bak koffie dronken. Uteraard musten we wel wat bijprate: De kèstdagen, “oud en nieuw”, ensofoort. Hij was met syn familie uut eten weest. Hij sei dat dat op un “adres” weest was, waar de pannen en skalen nooit leeg wudden. Maar lekker èn druk was ut wel in E-10 in Swattewegsend.

“So binne wij an 't “skraanzen” weest inne Basuin. Myn seun met syn gesin

en oanze dochters, oek met aanhang, siên. Kest nagaan, sò waren we met oans dertienen. Maar hartstikke leuk en prima eten en drinken. En wu fonnen de bediening oek leuk”, furtelde ik Jopie.

Oudjaarsavond waren we noflik thuus. Och, met de televisie en un praatsje was t sò maar 12 uur. Nou ja, en toen haddest ut vúúrwerk! Beste dreunen af en toe, sei ik. Myn seun sag de vuurkorf op ut pleintsje oek weer. Wel wat minder meensen, sei dy. Fanself hadden we ut oek nog even over die furskriklukke dichte mist. “Dat was my wat”, sei ik. “Dat dur niet veul meer ongelukken gebeurd binne, viel mij met. Maar bij Akkrum was ut wel ernstug”. “Jurjen, op plakken hadden su niet meer sicht as 10 tot 12 meter! En sò begon ut jaar 2020. Maar even wat andus: dou soest toch oek elke keer een pensioneerde ambachtsman of frou interviewen, mien ik...”
Dat klopte, wat hij opmerkte. Er folgte toen een tip foor mij: syn buurman is jaren boomchirurg weest. Die su ik miskien wel anne praat krije kenne, dacht Jopie, siên. Wie weet. Meensen, gister hek de stoute skoenen mar antrokken en bin ik naar hem toe gaan. Hij woant krek an de andere kant van oanze buurt, maar dat “mocht de pret niet drukke”, siên. Hij deed self de deur open en ik vroeg hem, nadat ik my foorsteld hadde, of

hij mij wat over syn werksame leven furtelle wu. Gelukkig, Wim Brolsma sag ut wel sitten. Genietend fan een kop-thee-met-een-plak-kandij-koek, hadden we ut eerst over wat algemene dingen, waar ik woan en over de wykkrant en sòfoort. “Jurjen,” sei hij met een sò genoemde baritonale stem, “natuurlijk kan ik jo wol een heel verhaal furtelle. Maar eerst wat oer myself, want ik bin geboren in Beetsterzwaag. Dat wie yn 1951. Ja man, as een soan fan un hovenier. Ik kreeg ek een tik fan dat fak en het bedryf. Dus naar de landbouwskoal en toen bij heit oan ut wurk. Leerling hovenier mei folle plezier. Na een goed jaar, 1973, contact met een collega, die zich oek bezig hield met boomchirurgie. Jo snappe wol, dat “pakte” my!” Toen sei ik: “Út punt dat ut roer omgaan is! As ik dat goed begryp.” In combinatie met ut hovenierswerk deed hij ervaring op bij ferskillende boomchirurgen. Een opleiding was er toen nog niet, want ut vak bestond nog maar vanaf 1964. Wim vurtelde dat de gebroeders Copijn uut Utrecht de eersten waren in Nederland. “Het sal midden-1975 weest hewwe, dat ik my boomchirurg noeme mocht.” Daarop fvroeg ik Wim, wat sòn vakman doen mut. Enthousiast, swaaiend met syn armen, maakte hij dudeluk, wat foor ut fak noadig was en wat dur allemaal gebeure must. Ut



De boomchirurg in actie

kwam dur op neer, dat ut vooral ut furzorgen van speciale bomen is. Ouwe historische, of monumentale bomen probere te redden fan de ondergang, b.v. deur houtrot, skade as gevolg van bliksem-inslag. Maar oek beskadigingen van de skors deur ut furkeer. Oh ja, stormskade komt dur oek nog bij. Met gereedschap sò as 'n elektrische saag, om onder meer te frezen. Dan nog beitels, hamers ens. Verder sei Wim: “We hewwen wel bomen, die dreigen om te waaien. Dan brenge we fan uut de kroon een spananker an. Maar Jurjen, ik kin nog wol een heel uitgebreid technisch verhaal ophange. Ut wurdt dan tiege veul om op te skrywen.”

Daarop sei ik: "Jo kenne miskien nog één of twee saken noeme, en dan stoppe, oké?"

Hij stak weer fan wal en furtelde, dat holten behanneld wuddef met anti-skimmel, Ternol, en dat su daarna fol kwamen met grint. Maar wonden, sò as wij se noeme, wudde skjinmakke en dêrnei afdekt mei lacbalsem.

Jurjen, sò ging ut sòwat. In 2015 was ik 64 jaar, behalve tuunder, oek boomchirurg. Dat was ut jaar dat ik met het bedryf ophield. Ik hew de boel furkocht.

Omdat myn frouw een suster hier in de buurt wonen had, besloten we in de leukste wyk fan Leeuwadden een nije plek te soeken." Sò kreeg ik nog te weten.

Wim Brolsma hadde een interessant beroep! As al die bomen die behandeld binne, prate konnen, suden su in koar sège: "Bedankt Wim!".

Jurjen G.

KINDER CARNIVAL!!!

**Op woensdag 4 maart
in het
Hollanderhuske**

voor de jeugd van 3 t/m 12 jaar

**Verkleed verplicht
Het is van 14.30 t/m 17.30**



Neem gerust je vriendje/vriendinnetje mee.

Tot 4 maart in het Hollanderhuske, Nieuwe Hollanderdijk 63

Groetjes van Gerda en Ciska

55+middag

tekst Roel Swart

foto's Gerda van Houten

Woensdag 18 december jongstleden vond in het Hollanderhuske weer de jaarlijkse kerstmiddag voor de 55+-ers plaats. 25 bewoners van de Hollanderwijk en omgeving konden weer genieten van een gezellig samenzijn, georganiseerd door Gerda van Houten en Liesbeth Langendijk, met assistentie van Ciska Verschut. Na een woord van welkom door Gerda, even na 3 uur, werden de aanwezigen getrakteerd op koffie en thee met koekjes en chocolaatjes. Op de tafels waren schalen met hapjes kaas, worst, komkommer en bakjes met pinda's geplaatst. Bovendien had iedereen recht op 2 consumpties.

Daarna was het tijd voor spelletjes: 7 dames en 1 heer gingen sjoelen, 3 dames en 1 heer trokken zich aan een tafeltje terug om te klaverjassen, 4

heren vertoonden aan de biljarttafel hun kunsten met keu en bal, en tenslotte vervulden 8 heren aan de bar, de zogenaamde barhangers, de zware taak om van alles en nog wat te bespreken.

En niet te vergeten: 2 dames achter de bar voor de bediening.

Om kwart over 6 was het tijd voor de broodmaaltijd met soep vooraf, heerlijke soep, gemaakt door Gerda. Bij de voortreffelijk verzorgde maaltijd werden koffie en thee geserveerd en kon worden gekozen uit wit en bruin brood, suiker- en krentenbrood, roggebroomd, en diverse soorten beleg, zoals kaas, rosbief, nagelkaas, rollade, jam en pindakaas. Na het eten ging een aantal mannen weer biljarten, de rest hielp mee met afruimen.

Rond de klok van half 8 bedankte Gerda allen voor de aanwezigheid en kreeg iedereen een suikerbrood mee naar huis.

Gerda, Liesbeth en Ciska: reuze bedankt voor deze gezellige middag!



EX-HUIZUMER BOB SCHAAFSMA WIL DAT HUIZUMERS TROTSEER ZIJN OP HUN AFKOMST

door Frank Roffel

De ruim zestigjarige Bob Schaafsma, geboren en getogen in de Dirk Boutsstraat, wil dat Huizumers trotser zijn op hun afkomst en hun vlag (zie afbeelding). Bij overlijdens-advertenties zie je nog wel eens bij Huizumers dat ze vermelden dat de desbetreffende geboren is in Huizum en overleden in Leeuwarden of een ander oord. Bob liet me weten tijdens de voorbereiding van dit verhaal dat

er menig bekend persoon uit Huizum komt en ook internet vermeldt een aantal mensen uit dit stadsdeel van Leeuwarden met 9000 ingezetenen die door hun levenswandel zijn opgevallen. Om er een paar te noemen: Lodewijk Meeter, schipper van het skûtsje van Huizum, dat eenmaal kampioen werd; Adema, de bouwer van o.a. Us Mem; Slappe Douwe, de boeienkoning van de Carel van Manderstraat; de muzikanten Lenny O., Melvin van Eldik, Melle



Bob Schaafsma plus overleden vriend. Naam Johan Bosma, ook Huizumer en steunde Bob in zijn streven naar meer bekendheid voor Huizum. Bob Schaafsma is die met hoed.



Het wapen van Huizum

Kleinsma en Bob Schaafsma zelf, die o.a. met Jan Akkerman, Swee, Social Security en the Visitor werkte; en de band Pugh's Place rond Nanne Kalma, verzetsman en generaal Ted Meines.

Schaafsma is nu niet meer woonachtig in Huizum, maar woonde ook nog lang op de Julianalaan. Wel woont zijn vriendin in Huizum. Het zou hem mooi lijken als de bemanning van het Huizumer skûtsje zou weten wat voor vlag de Huizumers voeren. Te weinig mensen weten dat. Het kenmerkende onderdeel van de vlag is een blauwe ster en de vlag is voor 25 euro te koop. Voor diegenen die niet zo ingevoerd zijn in de geschiedenis van Leeuwarden en Huizum, hier even een beknopt overzicht. Je hebt Huizum-dorp, Huizum-Oost en Huizum-West waar de Hollanderwijk



De Huizumer vlag

een onderdeel van vormt. Huizumdorp ligt op een terp en dat wijst erop dat er al voor 1000 na Christus mensen woonden in dit gebied. In 1149 wordt dit dorp voor het eerst officieel genoemd in een schrijven van de abt van de Abdij van Corvey aan de bisschop van Utrecht. Tot 1 januari 1944 was Huizum de hoofdplaats van de gemeente Leeuwarderadeel. Tijdens de Duitse bezetting, werd het zuidelijk deel van de gemeente Leeuwarderadeel (Leeuwarderadeel zuid) bij de gemeente Leeuwarden gevoegd. Zo werd het een onderdeel van Leeuwarden. En lees ik dan tot slot nog in de Wikipedia-encyclopedie, tot 1965 stond het gemeentehuis van de gemeente Leeuwarderadeel nog in Huizum, in de Schrans.

We zullen zien of het pleidooi van Bob aanslaat. Dus als de lezer(es) reageren wil, schrijf naar de wijkkrant.

MUZIEK: IS HET HEM TOCH GELUKT?

door Antoon Groenewoud

Die "hem" is de bij velen bekende en beroemde operacomponist Giuseppe Verdi. Hij schreef tussen 1839 in 1893 zeker 32 opera's. Een aantal daarvan is tot op de dag van vandaag populair gebleven, zoals La Traviata, Rigoletto en Aïda. Op een dag raakte Verdi onder de indruk van de toneelstukken van de Engelse schrijver Shakespeare. Voor hem aanleiding om maar liefst drie grote werken van de Engelsman op muziek te zetten! Dan was er nog een vierde, die hem niet losliet: King Lear. Een dramatisch toneelstuk, waarbij King Lear waanzinnig wordt! Ook andere rollen waren nogal ingewikkeld. Al met al, het verlangen het stuk toch in een opera te gieten liet hem niet los. Hoe dit uiteindelijk afliep, staat in het onderstaande verhaal.

VERDI en 'KING LEAR'

1e Poging:

Verdi heeft omstreeks 1844 contact met een vertaler van Shakespeare's toneelstukken, Carcano. Daarbij raakt Verdi onder de indruk van de vertaling van 'King Lear'! Hij zou het drama wel willen toonzetten. Hij droomde zelfs van het mogelijke succes! Al snel blijkt, dat er voor deze nieuwe opera géén capabele solisten zijn ... Helaas moet Verdi vaststellen, dat het plan niet door kan gaan.

2e Poging:

Het is eind 1849, als Verdi beseft welke kwaliteiten zijn nieuwe medewerker, Cammarana heeft. Hij

confronteert hem met Shakespeare's 'King Lear' en zegt dat hij al vele jaren de lust heeft het toneelstuk tot een opera om te zetten. Na overleg besluiten ze het werk minder omvangrijk te maken. Verdi ziet het wel zitten en maakt al een schema en wil dat het een werk zal moeten worden dat los is van de heersende tradities. Verdi komt er echter achter, dat hij, bezig zijnde, geen controle meer heeft over zijn tijd en ook de tijd waarin de opera de première zal beleven. Niet gunstig na het debacle met 'Macbeth'. Dus hij stopt de werkzaamheden met het muziekdrama.



Er volgde een langdurige briefwisseling met Somma. De extreme omstandigheden tijdens een bepaald deel van het toneelstuk en de rol van de half-waanzinnige King Lear leidden er toe, dat Verdi het toch niet ziet zitten en hij gaf de nieuwe poging op! Hij vond, dat het onmogelijke van een componist wordt verlangd! Wel heeft Verdi delen van de 'King Lear' muziek, die hij al gemaakt had, verwerkt in zijn opera "Otello".

Bron: "Verdi"- Norbert Loeser

3e Poging:

Verdi had nog geen voldaan gevoel na het componeren van 3 prachtige opera's. Hij had geen rust en wilde toch bezig om een volmaakt muziekdrama te realiseren. Hij pakte wéér de draad op om 'King Lear' op muziek te zetten! In Venetië, waar hij medio 1853 verbleef, benaderde hij één van zijn vrienden, nl. de advocaat en toneeldichter Antonio Somma. Deze bood Verdi spontaan zijn medewerking aan! Verdi dus in zijn nopjes! Verdi bracht meteen zijn grote interesse in 'King Lear' ter discussie. Dat hij al een goede tekst van Cammarano heeft, vertelde hij maar niet.



Kleren maken de...

De redactie wil graag een rubriek over MODE beginnen. Wie van de lezers voelt er voor om de Hollanderwijkers hier over te informeren? Laat het even weten via ons redactie-adres hollanderwijkkrant@gmail.com of bij STIP, Nieuwe Hollanderdijk 9

KLAVERJASSERS GEZOCHT

Elke maandag is er klaverjassen in het Hollanderhuuske, Nieuwe Hollanderdijk 63, van 20.00 tot ongeveer 23.00 uur.

Kan je klaverjassen, kom dan gezellig meedoen.

De inleg is 2 euro en prijsjes zijn vleesbonnetjes, zodat je zelf wat kan uitzoeken bij de slager

Tot maandag!!



Sportief Wandelen in het Julianapark

Onder leiding van gespecialiseerde instructeurs van Spectrum

Dit is een veilige oefenvorm heerlijk in de buitenlucht, waarbij wandelen afgewisseld wordt met oefeningen voor het gehele lichaam. De oefeningen en wandelvormen zijn zeer gevarieerd en worden individueel aangepast. Hierdoor kan iedereen op zijn of haar niveau veilig mee doen, met en zonder fysieke klachten.

Tijd en plaats: elke dinsdag en donderdagochtend van 09.00 uur tot 10.00 uur.

Kosten: €15,00 per maand; **Leeftijden:** variërend van 50 tot ruim 80 jaar

In de groepen zien we een groot scala aan mensen met chronische aandoeningen zoals gewrichtsslijtage, ademhalingsproblemen, chronische knie- of rugklachten en reuma.

Sportief Wandelen van Spectrum Leeuwarden is al 17 jaar actief in Huizum. Als eerste in Leeuwarden is Spectrum Leeuwarden begonnen met deze vorm van conditietraining. Ondertussen is Sportief Wandelen door vele andere sport/beweegaanbieders gekopieerd. Hiermee bewijzend dat deze manier van bewegen zeer succesvol is.

**Kom een gratis proefles nemen op dinsdagochtend bij Aad van der Windt,
058-2157111 - info@spectrumleeuwarden.nl**





55+

Paasmiddag

Op woensdag 8 april 2020

organiseren we weer een gezellige

55+ PAASMIDDAG

voor leden en donateurs

We krijgen dan thee en koffie met wat lekkers, en daarna gaan we gezellig spelletjes doen: zoals kaarten, biljarten, sjoelen... met natuurlijk een hapje en een snapje.

Dan hebben we vooraf een lekker soepje, en tenslotte hebben we samen een heerlijke broodmaaltijd.

Aanvang: 15.00 uur Graag iedereen op tijd aanwezig.

Plaats: 't Hollanderhuuske Let op: vol=vol!

Als u mee wilt doen, moet u onderstaand strookje

vóór 4 april 2020 inleveren bij:

**Gerda van Houten, Nieuwe Hollanderdijk 49
of Liesbeth de Haan,**

Opgavebon 55+ Paasmiddag

Ja, ik doe mee met de 55+ Paasmiddag

met personen

Naam:

Adres:



KLEIN GRUT

(Zie de afbeeldingen op de achterkant)

door Antoon Groenewoud

1. Bijenwolf

Deze wordt ook Bijendoder genoemd. Het is een soort graafwesp. De vrouwtjes worden 16-17 mm groot, de mannetjes 9-10 mm. Ze komen in heel Europa voor. Op het menu maar één hapje: honingbij. Van achteren bespringen, even een beste steek: bij verlamd, vervoer naar holletje en de larven zijn weer voorzien van voedsel.

2. Citroenvlinder

Waar vliegt deze vlinder? In heel Europa tot aan Siberië en Noord-Afrika. Het Citroentje overwintert hier als vlinder.

3. Gaasvlieg

Het is een nachtvlieger en komt af op 't licht in gebouwen. De tere vleugels hebben een spanwijdte van 30 mm, verbonden aan zijn 10 mm lange lichaam. De opvallende voelsprieten zijn langer dan het lichaam. Ook dit insect komt voor in heel Europa, en ook nog talrijk.

4. Schildluis

Allerminst populair! Ze zijn erg schadelijk voor de landbouw. De 1-2 mm grote beestjes komen als vrouwtjes massaal voor op b.v. fruitbomen. De dames missen hun pootjes, vleugels en ogen! Ze kleven zich vast en leggen vele eitjes en zuigen het sap van planten en bomen. De mannetjes kunnen wel lopen en vliegen. Hun aanwezigheid is vaak te zien aan gaatjes in niet bespoten appels (wij hebben er ervaring mee, met onze eigen appels!).

5. Huisjesslak (Tuinslak)

Ook zij weten onze planten wel te vinden, zoals Hosta's. Fijn dat ze hun "onderdak" altijd bij zich hebben ter voorkoming van uitdroging en als bescherming tegen o.a. Merel-snavels. De grote Horentjes hebben ze om te ruiken, te voelen of te tasten en om licht en donker waar te nemen.

6. Zwarte wegmier

Vergeleken met de bovenstaande diertjes, hebben de mieren de meest bijzondere leefwijze! Ze leven in kolonies of staten met een sociale taakverdeling. Vooral onder de tegels in onze wijk hebben ze hun gangen met kamertjes voor het broed en voedselvoorraad. Het mierenvolk

bestaat uit een koningin, werksters, “soldaten”, vruchtbare vrouwtjes en mannetjes. Ze worden 4-7 mm groot. Op een meest geschikte dag voor de Wegmieren, gaan vele volken de lucht in! De zogenaamde bruidsvlucht. Dan worden de

aanstaande koninginnen (de vruchtbare vrouwtjes) door de mannelijke mieren in de lucht bevrucht. Deze mannetjes hebben dan hun taak volbracht en gaan dood! Zo gaat het bij deze Wegmieren.

DE SPOORWEGOVERGANG IN DE SCHRANS

Door Tom Sandijck

Het was de bedoeling van Prorail dat rond de herfstvakantie van 2019 de spoorwegovergang in de Schrans zou worden verbouwd. Dat is nodig omdat het spoor hier verdubbeld wordt en het perron voor de treinen naar Groningen wordt verlengd. Ik schreef daarover in de wijkkrant van oktober. Omdat Prorail geen gespecialiseerde aannemer kon vinden die het werk kon uitvoeren werd het uitgesteld. Wel werden allerlei leidingen aangepast en omgelegd. Mogelijk vindt de operatie nu plaats in de zomer, waarbij de overgang wordt verbreed en iets naar het oosten wordt verlegd. Tegelijkertijd komt er dan vanaf het Zuiderplein een afslagstrook voor auto's die naar de Hollanderdijk willen, zodat opstoppingen in de

spitsuren worden voorkomen. Hopelijk wordt die kruising dan ook voor fietsers veiliger. We weten allemaal dat het een onoverzichtelijke en vrij gevaarlijke situatie is, waarbij je als fietser als je van de Hollanderdijk naar het Zuiderplein wilt, heel goed moet uitkijken. Ondertussen is wel bekend dat het beeldje van Betje en Roosje Cohen vanwege die nieuwe situatie iets naar het westen verplaatst wordt. Tijdens de werkzaamheden wordt het beeldje van Karianne Krabbendam tijdelijk opgeslagen. De vier bol-esdoorns zullen verdwijnen, maar dankzij actie van de Bomenridders worden ze niet gekapt maar krijgen ze een nieuwe plek ergens in het Nijlân. Hopelijk komen er wel wat nieuwe boompjes voor in de plaats.



SPOORPRAAT - 3

door Antoon Groenewoud

Nadat ingenieur Conrad, door de regering naar Friesland gezonden, in Leeuwarden was gevestigd, werd hij door het gemeentebestuur, waaronder toenmalig burgemeester mr. J.H. van Boelens, geïnformeerd.

Met name over de druk die de industrie en nijverheid uitoefende op het Rijk, om spoedig spoorlijnen aan te leggen. Toen, in 1846, achtte men een spoorwegverbinding tussen de zeehaven-Harlingen en Duitsland van groot belang! Geweldig, Londen-Harlingen-Groningen-Bremen-Hamburg!

Conrad kreeg de opdracht voorlopig te gaan bepalen waar de spoorlijnen moesten worden aangelegd. Daarnaast was het bepalen van een locatie waar het toekomstige station Leeuwarden gebouwd zou kunnen worden, een heel belangrijk onderdeel van zijn opdracht. Archivaris Wopke Eekhoff had inderdaad in mei 1846 gehoord dat een ingenieur metingen verrichtte langs de Zwarteweg (de latere

Groningerstraatweg) en nabij de Zuiderstraatweg richting Heerenveen. Eekhoff schreef als reactie op de spoorwegplannen en de activiteiten van een ingenieur als volgt: “We waren nauwelijks vatbaar, om dit vreemde en verbazingwekkende denkbeeld te bevatten”. Eekhoff noteerde verder dat het station het beste ten zuiden van de stad gerealiseerd zou kunnen worden, en wel in het Woudboersland. Dus midden in de weilanden!

Op een militaire kaart uit 1848 zijn de voorlopige plannen van Conrad aangebracht. De spoorlijnen naar Harlingen en Groningen zijn als mooie kaarsrechte lijnen aangeduid. Als gevolg van de geografische realiteit moesten er toch wel wat bochten ingetekend worden. De toekomstige treinen van Heerenveen naar Leeuwarden zouden dan via Grou en Teerns met een grote bocht (waar nu de Oostergoweg loopt), aansluiten op de spoorlijn Leeuwarden-Groningen. Of dit tweede spoorlijntonwerp toch



Kaart van Leeuwarden, 1846 (W. Eekhoff). Links de Wijnhornster Zijlsloot

nog van de heer Conrad is geweest, vraag ik me af, omdat hij in 1848 weer vertrok.

Het bleef daarna wel erg stil, dat wil zeggen dat de regering nog geen vergunning verstrekke, om de plannen die ingenieur Conrad maakte, uit te voeren. Later, na een paar jaar, kwamen er wel enige opvolgende ingenieurs naar Leeuwarden. Die vonden, denk ik, de plaats waar Conrad het toekomstige station tekende, niet “praktisch”! Zij kwamen met suggesties, om het belangrijke gebouw aan de Zwarteweg of zelfs in de buurt van de Algemene Begraafplaats (dus naast het Rengerspark) te plaatsen! En toen kwam er ineens een

geweldige concessie! Het Rijk zag waarschijnlijk perspectieven in de ingediende plannen van C.S. Sixma baron van Heemstra en de zijnen. Dat was in 1855. Een spoorverbinding vanaf Harlingen over Leeuwarden en Zwolle naar Almelo. Daarbij nog een zijtak naar Groningen. Zo, dat leek geweldig! Maar in 1856 werd deze vergunning aan E.C.J. Dull uit Almelo overgedragen, en vervolgens in 1858, dus al weer 3 jaar later, aan de heren Stoett en Reuchlin! Het resultaat van deze transacties was, dat het helaas niet tot een verwezenlijking kwam!

Na deze teleurstelling greep “Den Haag” in. Dat vervolg laat ik in SPOORPRAAT-4 lezen.

DEFECTE LANTARENPALEN

door Tom Sandijck

Sommige lantarenpalen langs de Wijnhorsterstraat zijn al langere tijd defect. Er is al diverse malen melding van gemaakt bij de gemeente, maar ondertussen gebeurde er niks. Dat kwam doordat het onderhoud sinds kort door een ander bedrijf wordt

gedaan. Om klachten sneller op te lossen is er nu een link naar een kaartje met de openbare verlichting waarop je defecte lichtmasten kunt aanklikken: www.leeuwarden.nl/melding-verlichting

Een woud van lantarenpalen in Leeuwarden: als je flink inzoomt kun je defecte exemplaren aanmelden door erop te klikken



BINGO

op 15 februari

**is er weer een gezellige bingo
in het Hollanderhuuske.**

Hoofdprijs: 100 euro

Plankje: 6 euro

4 lootjes 1 euro

Aanvang 20 uur

Leeftijd 16 jaar en ouder

Nieuwe Hollanderdijk 63





Bekkenpuls

Praktijk voor bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie, goed plan!

Klachten in het gebied van lage rug en bekken, buik en bekkenbodem? De bekkenfysiotherapeuten Ina Elving, Wilma Veenstra en Naomi Sirag kunnen u helpen met advies en behandeling.

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.bekkenpuls.nl

Vrijblijvend spreekuur op donderdag tussen 17 en 18 uur. Aanmelden kan telefonisch of via de mail info@bekkenpuls.nl

Hoofdlocatie: Bekkenpuls | Wijnhorsterstraat 196 | 8932 EZ Leeuwarden | 058-2157111



kledingreparatie en maatkleding
voor een scherpe prijs.

SAFI MODE ATELIER

In Leeuwarden, bij coupeur kleermaker Safi
bent u aan het juiste adres voor:

- Alle kledingreparaties
- Maatkleding voor dames en heren
- Cordijnen, vitrages, kussens, tenten
- Theaterkleding



wijnhorsterstraat 128
8932 EZ Leeuwarden
www.safimodeatelier.nl

75% korting



PASMA biljarts

uw biljartspecialist sinds 1925
Ruysdaelstraat 21, 8932 EE Leeuwarden

Onderhoud en reparatie van biljarts en keus

Verkoop van nieuwe en gebruikte biljarts
Keuen (o.a. Artemis en Longoni)
Dart-artikelen • div. accessoires

Openingstijden:

maandag 13 - 18 uur • dinsdag t/m vrijdag 10 - 18 uur
(alleen tussen 1 september en 1 april): Zaterdag 10 - 15 uur
of na telefonische afspraak

Wietse Rinsma • 058 - 2880804
info@pasmabiljarts
www.pasmabiljarts.nl

Hoezee voor onze koning

Hij is onze troetelkoning,
Getrouwd met een chique vrouw.
Meer van de popie-jopiestijl,
Dan zijn meer strenge ma.

Deze man heeft maar liefst 5 namen
En nog veel meer titels:
Koning, prins, jonkheer enz.
en draagt ze met eer.

Hij, de edelman met 3 dochters
Is ook vliegenier,
Zelfs 2x Reserve-brigade-generaal
En spreekt de diplomatieke taal.

Zijn stoere Argentijnse vrouw is zijn alles,
Zij is een ware koningin,
Zet zich in voor menig goed doel,
Zonder een sprankje tegenzin.

Ons land heeft het maar getroffen
Met de koning van Oranje.
Loyaal, modern en sociaal
En houdt van ons allemaal.

Dus hoezee voor deze toffe peer
En zijn blijge gezin
Willem-Alexander en zijn Maxima
Onze vorst en vorstin!

Najaar 2019 - Frank Roffel



Bouw Trend Leeuwarden



- *Renovatie*
- *Innovatie*
- *Interieurbouw*
- *Nieuwbouw*
- *Aan- en verbouw*
- *Serres*
- *Bouwbegeleiding*

**Pôllepaed 8,
058-2667629**

**9083 AA Snakkerburen
06-53817156**

Iedere week in het Hollanderhuuske

maandag

20.00 - 23.00 Klaverjasclub

dinsdag

20.30 - 22.30 Hobbyclub

woensdag

15.00 - 16.00 Kinderclub
20.00 - 23.00 Vrouwenclub

donderdag

20.00 - 23.30 Biljartclub 2

vrijdag

20.00 - 23.30 Biljartclub 1

DEADLINE

HOLLANDERWIJKKRANT:

11 maart

Oud papier ophalen

Maandag 17 februari

Maandag 16 maart

Maandag 14 april

Maandag 11 mei

Maandag 8 juni

CONTACTPERSONEN

't Hollanderhuuske

Nieuwe Hollanderdijk 63, 2139687

Bestuur

Wietse Rinsma, voorzitter

Nieuwe Hollanderdijk 61, 06-41968754

Doeke Brouwer, penningmeester

Emmakade 227 06-43755311

(vacant), secretaris

Jurjen Langendijk, bestuurslid

Hollanderdijk 62, 2125909

Emiel van der Laag, klusjesman

Beheer huuske/coördinatie bar/sleutel

Harm en Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Biljartclub 1

Johan Dijkstra 06-23326266

Dirk Boutsstraat 9

Biljartclub 2

Gosse van Houten

Hollanderstraat 20 06-15121417

Bingo-commissie

Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Kinderclub

Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Klaverjasclub

Jack Melein

Ritsumasyl 3, Deinum,

tot 18 u. 2126335; na 18 u. 2154282

Ouderenactiviteit

Liesbeth Langendijk

Hollanderdijk 62 2125909

Oud papier inzameling

Vacant (tijdelijk Gerda van Houten)

Hobbyclub

Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Vrouwenclub

Mevr. de Bruin

Eekhoffstraat 1, 2128167

Vogelwerkgroep

Antoon Groenewoud

Waling Dijkstrastraat 5, 2165771

Redactie Hollanderwijkkrant

Paul Pasveer

Nieuwe Hollanderdijk 9, 2130823

Huurdersvereniging Hollanderwijk

Baukje Terpstra

Nieuwe Hollanderdijk 6 06-53531366

Marga Garms

Van Harenstraat 16 06-52635432

Fokje Steen

Janet Visser

Wijkagent

Axel vd Honing

0900-8844

Klein Grut, zie pag. 42



1. Bijenwolf



2. Citroenvlinder



3. Gaasvlieg



4. Schildluis

5. Huisjesslak
(Tuinslak)

6. Zwarte
wegmier



PAUL PASVEER
Nieuwe Hollanderdijk 9
8932 ES Leeuwarden
telefoon 058 2130823
mail info@stipwerk.nl
web www.stipwerk.nl



Verhip... wat kan er toch veel bij STIP