

hollanderwijk krant

jaargang 44
nummer 2
april 2019



In dit nummer o.a. :

- **Midnightwalk**
- *Kindercarnaval*
- *Barista uit de wijk*

Buurtvereniging Hollanderwijk

INHOUD

Redactiekraabel.....	3
Tuinrommelmarkt op zaterdag 18 mei.....	5
Granaat in de voortuin!.....	8
Natuur in de wijk.....	13
Syds Wiersma gaat op dichtersreis naar Ierland.....	17
Smartlappenkoor FESKES bestaat vijf jaar.....	21
De Midnightwalk 2019 door de Hollanderwijk in foto's en verhalen.....	23
De Midnightwalk.....	25
Hollanderwijk Centraal Station "Het Perron".....	27
Kikkerpraat (de laatste).....	34
Kindercarnaval Hollanderwijk.....	35
Barista Freddie Alves uit de Hollanderstraat verlaat Leeuwarden.....	38
Stichting Present Leeuwarden, makelaar in vrijwilligerswerk.....	42
Kraamkliniek voor schapen aan de Vincent van Goghstraat.....	44
Kyk in 'e wyk.....	46
Oproep voor reünie Huizum.....	48
De wijkteams van Stichting Amaryllis.....	49
Data en contactgegevens.....	50
Tuinrommelmarkt: overzicht en opgeven.....	52

Foto's omslag: een Gaai en een scene van de Midnightwalk (foto facebook)

Colofon

De Hollanderwijkkrant is een uitgave van Buurtvereniging Hollanderwijk.

Nieuwe Hollanderdijk 63, 8932 ET Leeuwarden

Redactieadres: Nieuwe Hollanderdijk 9, 8932 ES, hollanderwijkkrant@gmail.com

Redactie: A. Groenewoud, P. Pasveer, R. Swart, M. Draaisma

Kopij in te leveren bij het redactieadres: Nieuwe Hollanderdijk 9 (STIP).

Let hierbij op de kopijdatum voor het komende nummer: 21 mei 2019.

Oplage: 720 exemplaren, verschijnt 5 maal per jaar

Layout: P. Pasveer, druk: STIP Stencilwerk

REDACTIEKRABEL

Beste wijkbewoners en overige belangstellenden,

“Een nieuwe lente en een nieuw geluid”, de eerste regel van het verhalende gedicht “Mei” van Herman Gorter, verschenen in maart 1889. Inmiddels is het april en horen we al weer het vrolijke gefluit van de vogels, een nieuw geluid dat vertelt dat de nieuwe lente ons inmiddels heeft bereikt. En daar hoort natuurlijk ook de lente-editie van de Hollanderwijkkrant bij, toch?

Wat kunt er zoal in lezen?

- Het avontuur met de granaat die op zondag 24 maart jongstleden de Hollanderwijk opschrikte.
- Verslag van het kindercarnaval van de Hollanderwijk op woensdag 27 februari.
- Syds Wiersma gaat op dichtersreis naar Ierland.
- Vijfjarig bestaan smartlappenkoor “Feskes”.
- Interview met barista Freddie Alves.
- Fotoreportage “Kraamkliniek voor schapen” aan de Vincent van Goghstraat.
- Verslagen van de etappe door de Hollanderwijk van de Midnightwalk op vrijdag 5 april.

Mede namens mijn redactiegenoten Marieke Draaisma, Antoon Groenewoud en Paul Pasveer wens ik u en allen die u dierbaar zijn, een vrolijk Pasen en een zonnige nieuwe lente toe!

Roel Swart

**Krantjes
rondbrengen?**
We zijn op zoek naar een paar mensen die een paar keer per jaar de Hollanderwijkkrant willen rondbrengen in je eigen straat.



DE STATIONSKAPPER LEEWARDEN



STATIONSPLEIN 1
8911 AC LEEWARDEN
TEL NR: 058-2128334

www.destationskapperleeuwarden.nl

 **KELLER**
schilderwerken

Chris Keller

Uw schilder in de Hollanderwijk

Vraag vrijblijvend om een offerte!



Leeuwarderstraat 28
8932 GR Leeuwarden

chris.keller3@gmail.com
tel. 06 - 48557297

TUINROMMELMARKT ZATERDAG 18 MEI 2019

Je eigen spullen verkopen in je eigen voortuin

door Roel Swart

Op zaterdag 18 mei aanstaande wordt voor de tweede maal een rommelmarkt gehouden in de voortuinen van de Hollanderwijk. Tien vragen aan initiatiefneemster Ciska Verschut.

1. Je was vorig jaar van plan om de rommelmarkt maar eens in de twee, drie jaar te organiseren. Wat heeft jou er toe bewogen om het dit jaar al weer te doen?

Ciska: Ik kreeg de laatste tijd van veel wijkbewoners de vraag: "Ga je het weer doen?" Ze waren heel positief over vorig jaar. Ik was blij verrast dat mensen me wisten te vinden.

2. Waar wordt de rommelmarkt gehouden?

Ciska: In de voortuinen van de oorspronkelijke Hollanderwijk plus de zuidkant van de Nieuwe Hollanderdijk (zie plattegrond op de achteromslag). Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling dat spullen op straat worden uitgesteld. Dan zouden namelijk de straten voor verkeer moeten worden afgezet, waarvoor

een gemeentelijke vergunning nodig is. Dat is niet de bedoeling.

3. Wanneer wordt de rommelmarkt gehouden?

Ciska: Op zaterdag 18 mei 2019 van 10.00 tot 16.00 uur.

4. Wat verwacht je ervan?

Ciska: Net als vorig jaar een leuke gezellige dag met veel sociale contacten.

5. Wat gebeurt er als het die dag spoelt van de regen?

Ciska: Daar ga ik ook dit jaar niet van uit. Maar goed, bij slecht weer is het natuurlijk altijd mogelijk om de spullen in gang of huiskamer uit te stallen.

6. Met hoeveel mensen organiseer je deze rommelmarkt?

Ciska: Evenals vorig jaar doe ik dit alleen, maar wel met assistentie van Gerda van Houten.

7. Hoe is de betrokkenheid van de buurtvereniging Hollanderwijk?

Ciska: Positief, net als vorig jaar.



Appelflap 1.10



Grof volkoren, wit of tarwe,
3 voor 5.50



Zachte bollen, mix & match
2^e zak ½ prijs



Koffie met gebak 3.-



Weekendtas
Een tas vol lekkers 8.95



Gebak 5 halen 4 betalen



Schrans 145, Leeuwarden
info@bakkerijshuurmans.nl
058-2159002



新亞酒家

Chinees Indisch Restaurant

SIN JAH

Schrans 105 - 8932 NC Leeuwarden

Telefoon (058) 2890990 - Fax: (058) 2880424

Kom je gezellig
bij ons
spelen?



Gastouderopvang Pardoes, biedt opvang aan kinderen tussen
0 en 12 jaar oud. Voor meer info: lusannewoltjer@versatel.nl
of bel: 058-2139272/ 06-38436366 • LRK nummer: 614859311.
Of bezoek de site: <http://gastouder.lusannewoltjer.nl>

8. Hoeveel deelnemers hebben zich inmiddels aangemeld?

Ciska: Ik heb nu 13 schriftelijke aanmeldingen binnen.

9. Bij wie en tot wanneer kunnen belangstellenden zich opgeven?

Ciska: Tot 11 mei aanstaande door inlevering van de ingevulde opgavestrook bij: Ciska Verschut, Starterstraat 3. Ik houd een lijst bij van de deelnemende buurtgenoten die allemaal de lijst in de bus ontvangen. In tegenstelling tot vorig jaar krijgen ze geen ballonnen.

Ze mogen hun tuin desgewenst zelf versieren.

10. Heb jij verder nog iets, Ciska?

Ciska: Ja. Tijdens de rommelmarkt is er, evenals vorig jaar, weer de gelegenheid voor koffie en thee: theetuin "De zoete inval", verzorgd door Renske van der Veen, Hollanderstraat 16.

Ciska, heel veel succes met de organisatie van de rommelmarkt in de voortuinen van de Hollanderwijk op zaterdag 18 mei aanstaande!



De tuinrommelmarkt in 2018

Granaat schrikt Hollanderwijk op

JAAP HELLINGA

LEEWARDEN De vondst van een handgranaat verstoorde gisterochtend de zondagsrust in de Leeuwarder Van Harenstraat. De politie was er snel bij.

Het explosief werd rond half tien aangetroffen in een voortuin van een van de monumentale huisjes van de Hollanderwijk. „De mensen zagen hem liggen toen ze de deur uit wilden”, weet een buurvrouw. „Ze belden onmiddellijk de politie.” Toen de agenten op hun beurt het eivormige projectiel zagen liggen in het met ligusterhagen omzoomde tuintje, alarmeerden ze meteen de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

De militairen legden het verdachte voorwerp enkele meters verderop tegen een blinde muur, plaatsten er schermen omheen en constateerden met hun apparatuur dat het wel degelijk om een echte handgranaat ging. „Maar het pinnetje zat er nog in”, vertelt een buurman op laconieke toon. „Er kon dus niks mis gaan.”

‘Het zijn heel rustige, oudere mensen, waar ze dat ding vonden’

De politie onderschrijft dat. „Desondanks is de handgranaat uit voorzorg onschadelijk gemaakt door de EOD”, zo meldden agenten op Twitter. Hoe de granaat in de Van Harenstraat belandde, blijft voorlopig nog een raadsel.

„Het zijn heel rustige, oudere mensen waar ze dat ding hebben gevonden”, zegt een buurtbewoonster. „Ze hebben kinderen die zelf ook al kinderen hebben.” Misschien toch een crimineel verleden? „Nee echt, ze wonen hier al dertig jaar. Dat kan het niet zijn.” Een kort buurtonderzoek leverde de recherche voorsnog weinig aanknopingspunten op. Wellicht hebben de daders DNA-sporen achtergelaten. De politie

vraagt op Twitter om tips.

In Leeuwarden komt dit zelden voor. Het laatste geval dateert van juli 2016, toen er bij graafwerkzaamheden in een tuin aan de Dronrijperstraat een verroeste granaat uit de Tweede Wereldoorlog werd aangetroffen. In de Randstad is het fenomeen de afgelopen jaren uitgegroeid tot een ware plaag. Een moderne granaat kun je in het criminele circuit voor een bedrag van tussen de 5 en 20 euro op de kop tikken.

Vorig jaar werden in steden als Amsterdam, Nieuwegein, Leiden en Delft maar liefst dertig granaten gevonden. Soms ontploffen ze zelfs. Vaak zijn coffeeshops of horecazenaken, maar ook woningen het doelwit. Met het oog op de veiligheid sluit de burgemeester in veel gevallen daarna het pand voor drie maanden.

Sommige gemeentebestuurders, zoals in Amsterdam, zijn daar op teruggekomen, omdat ze het idee kregen dat de maatregel er alleen maar voor zorgde dat er nog meer granaten gedropt werden. De daders worden zelden achterhaald.



Politie mensen en experts van de EOD bij de tuin waar bewoners gisterochtend een handgranaat aantroffen.

FOTO VAN OOST MEDIA

GRANAAT IN DE VOORTUIN!

door Roel Swart

Sinds 1971 wonen Annelies de Jong en Sijtze Stienstra naar volle tevredenheid in de Van Harenstraat. Ze hadden hier nog nooit iets bizars meegemaakt, totdat ze op zaterdag 23 februari jongstleden onaangenaam werden verrast. Op het moment dat mevrouw De Jong 's ochtends de gordijnen had geopend, riep ze van verbazing uit: "Wat is dit?!!" Er zat een grote ster in één van de voorruitens... Van het projectiel waarmee de beschadiging was aangebracht, ontbrak elk spoor; van de dader of daders eveneens. De avond ervoor hadden ze wel een groepje luidruchtige jongeren langs horen komen, maar omdat het in het weekend 's -avonds buiten wel vaker rumoerig is, hadden ze daar verder geen aandacht aan geschonken. Het onderzoek dat de politie naar aanleiding van dit voorval had verricht, heeft niets opgeleverd en werd daarom helaas afgesloten.

Vier weken later werden ze opnieuw onaangenaam verrast. Toen Annelies op zondag 24 maart om half 10 's ochtends de voordeur open deed, zag ze daar een handgranaat liggen, tenminste: dat vermoedde ze. Ze belde direct de politie. Nog geen kwartier later stonden er 4 agenten

bij hen voor de deur. Zij constateerden dat het inderdaad om een handgranaat ging, waarop ze de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) inschakelden. Nog vóór half 11 arriveerde de EOD met 4 man sterk. Hoewel grondig onderzoek uitwees dat het projectiel geen gevaar opleverde voor de omgeving, is het uit voorzorg toch onschadelijk gemaakt.

De politie vermoedt dat iemand zich in het adres heeft vergist en gaat uitzoeken in hoeverre de vernieling van de ruit en de plaatsing van de granaat met elkaar te maken hebben. Vooralsnog ontbreekt elk spoor van mogelijke verdachten. Annelies en Sijtze spreken overigens hun grote waardering uit voor de politie, die snel, begripvol en kordaat handelde.

De Hollanderwijk in het nieuws: dezelfde avond stond er al een verslaggever van De Telegraaf voor de deur. Even later meldde ook de Leeuwarder Courant zich. Annelies de Jong en Sijtze Stienstra vonden het wel een bizar begin van de dag, en dat nota bene op de dag waarop zoon Rudolf 50 werd! Gelukkig zijn ze vrij rustig onder de gebeurtenissen gebleven, en daarom gingen ze, nadat



Bekkenpuls

Praktijk voor bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie, goed plan!

Klachten in het gebied van lage rug en bekken, buik en bekkenbodem? De bekkenfysiotherapeuten Ina Elving, Wilma Veenstra en Naomi Sirag kunnen u helpen met advies en behandeling.

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.bekkenpuls.nl

Vrijblijvend spreekuur op donderdag tussen 17 en 18 uur. Aanmelden kan telefonisch of via de mail info@bekkenpuls.nl

Hoofdlocatie: Bekkenpuls | Wijnhornsterstraat 196 | 8932 EZ Leeuwarden | 058-2157111



**kledingreparatie en maatkleding
voor een scherpe prijs.**

SAFI MODE ATELIER

In Leeuwarden, bij coupeur kleermaker Safi bent u aan het juiste adres voor:

- Alle kledingreparaties
- Maatkleding voor dames en heren
- Cordijnen, vitrages, kussens, tenten
- Theaterkleding



wijnhornsterstraat 128
8932 EZ Leeuwarden
www.safimodeatelier.nl

75% korting

KRISTAL HEALTH CARE



Wil je weten hoe **GEZOND** je bent?

In korte tijd kan ik dat meten met de Quantum Resonance Magnetic Analyzer. Het is mogelijk om 36 gebieden te meten, o.a. hart-en bloedvaten, maag, dunne-en dikke darm, lever, galblaas, alveesklieer, nieren, longen, hersenen, botten, reuma, bloedsuiker, mineralen, vitamines, aminozuren, klieren, immuunsysteem, schildklier, toxines, psyche, allergien, obesitas, huid, ogen, bloedwaarden, zware metalen, gyneacologie/prostaat.

Afspraak maken? Bel: 058 2157008 of karamreitsma@gmail.com

Nieuwe Hollanderdijk 57 Leeuwarden
Introductieprijs € 25,00

de politie was vertrokken, met veel plezier naar het verjaardagsfeest.

De volgende dag werden ze blij verrast met een fraai bloemetje en een kaartje van de burgemeester: *“Wat een nare situatie afgelopen weekend. Hierbij een bloemetje voor de schrik. Hartelijke groet van burgemeester Ferd Crone”*.



De EOD onderzoekt de granaat op het pleintje in de Hollanderstraat, voor het kunstwerk van Walter Baas



**U vist zeker niet achter
het net bij:
Huizumer Zeebanket**



**Ruysdaelstraat 2
8932 EJ Leeuwarden
Tel. 06-23934180**

**Openingstijden:
Wo. & Do. 11 tot 18.30 uur
Vrijdag 10 tot 18.30 uur
Zaterdag 11 tot 17.30 uur**

DHZ

HOYTE^VD^DWAL

Leeuwarden Verleengde Schrans 34 - Tel 2127631

werkelijk alles!

Dealer van Koopmans verven • Klompen • Car-
boleum en tuinbeitsen • Elektro installatiemate-
riaal • PVC afvoermateriaal • IJzerwaren, hang-
en sluitwerk • Dakbedekking en -reparatiepasta's
• Hout • Koperen leidingen en fittingen • Tuinge-
reedschappen • Ladders en trappen (Altrex)

Eetcafé en cafetaria

DE BASUIN

Nieuwe Hollanderdijk 1
8932 ES Leeuwarden

058 8434665
info@debasuin.nl



NATUUR IN DE WIJK

door Antoon Groenewoud

“Die winter is verganhen”, maar als ik hiermee begin, is het nauwelijks voorjaar. Toch wil ik de “Lente-sfeer” hieronder treffen. Daarom de volgende “natuur-punten”: de winter, de gevolgen van het steeds warmere klimaat en over de gaaien.

We kwamen er weer best af, wat betrof de sneeuw en vorst. Alhoewel velen een behoorlijk winterweer beter hadden gevonden. Nee het bleef dit jaar bij een laag van 2 tot 3 cm sneeuw.

Echt koud werd het niet, in tegendeel, in de wintermaand-februari werd het ongekend warm!

Zelfs records dienden zich aan: op 27 februari in Arcen (Limburg) een temperatuur van 20,5 C°!

In onze Hollanderwijk konden we bijna zonder jas de deur uit, in ieder geval zonder handschoenen: 17 C°!

Dat de plantenwereld “de gelegenheid” nam in die warme weken zich te ontwikkelen, was duidelijk. Omstreeks half februari stonden de Elzen- en Hazelaarstruiken volop in bloei! Crocussen en vele andere planten hadden het ook te pakken.

Via landelijke waarnemingen werd in “Vroege Vogels” (radio 1 op 17 en 24

januari) melding gemaakt van het heel vroeg ontwaken van vlinders, zoals de Citroenvlinder, de Atalanta en de Distelvlinder.

Vogels, zoals de Merels, Zanglijsters en Koolmeesjes hieven hun lenteliederen alvast aan!

Kortom, alles kwam zo ongeveer drie weken vroeger dan (meestal) normaal in actie. Dat het toch verband houdt met de temperatuuroptocht van het klimaat, neem ik wel aan.

Dat de flora en fauna zo reageerde blijft interessant, lijkt mij.

Wat ook interessant gevonden werd, met name in de herfst, is het rondzwerven van één of meer Gaaien. Ik krijg dan altijd te horen: “We hebben een vogel gezien, die heel apart was; bruinig met een blauwe vlek en schuw. Wat kan dat zijn?” Dat is dan een Vlaamse gaai, zoals deze kraai-achtige gast voorheen heette.

De Gaai is een echte bosvogel en dus geen broedvogel in onze buurt. Maar voor het geval dat we deze mooie vogels weer eens aantreffen, leek het me zinvol, hier wat interessante informatie te verstrekken. Natuurlijk met een foto erbij. Om te beginnen: de Gaai wordt ongeveer net zo groot als een Kauwtje en maakt op de grond heftige sprongen. Op z'n



Stadsfries zouden we hem een “skreeuwer” noemen, want ze slaken luide kreten. De Gaai wordt net als de andere kraaiachtigen als zangvogel beschouwd. Maar wat kan deze zangvogel ook mooi imiteren! Menig vogelaar is er weleens ingetuind, als de Gaai een zangvogeltje nabootste. Zijn, of haar, eigen zang is er ook: wat zachte geluiden en zelfs een miauwend geluid, zoals ook de Buizerd kan laten horen. Maar dat schreeuwen of iets dergelijks doen ze niet in de broedtijd. Nee, dan zijn ze “stiekem”.

De Gaai met een eikeltje in de snavel

Het was in 1973 dat velen van ons gingen hamsteren tijdens de oliecrisis, want het waren spannende maanden. Laat nou de “Vlaamse gaai” ook een hamsteraar zijn, maar dan wel ieder najaar! Om de winter door te kunnen komen, zoeken de vogels zo ongeveer 7000 tot 8000 eikels en beukenootjes bij elkaar, die zorgvuldig begraven worden! Uit onderzoek (Wageningen) is gebleken, dat de slimme vogels op herkenbare plekken hun zaden verstopten, zoals bij een apart staande boom, een hek of een paal enz. Het grootste deel ervan vinden ze weer terug! Zelfs onder een laag sneeuw van 2 tot 3 cm. Eikels met een harde dop.....Hoe krijgen ze die stuk? Ik zou het met een tang doen. De Gaai heeft een andere methode: de eikel wordt in een spleet van een



PASMA
biljarts

uw biljartspecialist sinds 1925
Ruysdaelstraat 21, 8932 EE Leeuwarden

**Onderhoud en reparatie
van biljarts en keus**

Verkoop van nieuwe en gebruikte biljarts
Keuen (o.a. Artemis en Longoni)
Dart-artikelen • div. accessoires

Openingstijden:
maandag 13 - 18 uur • dinsdag t/m vrijdag 10 - 18 uur
(alleen tussen 1 september en 1 april): Zaterdag 10 - 15 uur
of na telefonische afspraak

Wietse Rinsma • 058 - 2880804
info@pasmabiljarts
www.pasmabiljarts.nl

dikke tak gedrukt (een pseudo-bankschroef), en dan wordt er fors met de snavel op ingehakt en dat doet de dop zeker knappen. Daarna kan de maaltijd beginnen. Verder eten ze insecten, vruchten en ook eieren en jongen van kleine vogels. Dan nog even het uiterlijk van de Gaai. Op de vleugels hebben de vogels een blauwe vlek met zwarte streepjes. Heel opvallend. Het blauwe effect ontstaat door reflectie op microscopisch kleine bolletjes in de hoornachtige stof van de veren. Zonder lichtinval heeft deze vlek een bruine tint. Ik heb ze al heel veel gezien, maar dat bruine heb ik (nog) niet gezien. Het blauwe is in elk geval kenmerkend voor de Gaaien. Ook een paar ondersoorten in India, China en Japan hebben deze blauwe vlek, maar verder verschillen deze met onze Gaai door veel zwart op hun koppen en minder oker-bruin. Samengevat is het een aparte vogel, die het bekijken waard is.

Als deze wijkkrant half april 2019 verschijnt, dan kan het jullie bijna niet ontgaan, dat de vogels in onze buurt, zoals de Merels, de Kool- en Pimpelmeesjes en de Huismussen zich duidelijk laten horen, want het is de tijd om weer het territorium af te bakenen.

Natuurlijk, het groen is al vergevorderd met het ontluiken van bladeren en bloemen, waar (hopelijk) weer vele soorten vlinders, bijen, wespen en zweefvliegen op af zullen komen. En dat allemaal in de Hollanderwijk!

Begin maart 2019



van **Assendelft**



Schrans 69

LEEUWARDEN

Tel. 058-2887800

www.vanassendelfthaarmode.nl

Voor Hem en Haar



**Great Lengths
haarverlenging**

voor muzieklessen en meer

doedab

de Boer & Beukema

Muziekles in Huizum:

Keyboard/Piano, Orgel,
Viool en Kleuterviool

www.doedab.nl

enthousiast - gediplomeerd - ervaren

Loodgietersbedrijf



Voor al uw

- sanitair
- gas- en waterleidingen
- alle lood-, zink- en mastiekwerken

Telefoon

058 2129636 - bgg 2135246

werkplaats: Mr. P.J. Troelstraweg 159

Pedicurepraktijk Marian Relleke



*Voor een complete voetverzorging
Op afspraak ook bij u thuis.*

*Ingroeiende nagels, eelt, likdoorns,
schimmel (mycose) nagels,
afsluiting van behandeling met voetmassage.*

Lid Provoet.

Frans van Mierisstraat53

Leeuwarden

Tel: (058) 2136338

Mob: 06-22121339

ProVOET
Landelijke Organisatie voor de
Voetverzorging / Pedicure

Syds Wiersma op dichtersreis naar Ierland

door Frank Roffel

Deze sympathieke buurtgenoot verrast me regelmatig met ludieke acties. Zo presenteerde hij zijn dichtbundel Raffelwjok in een prachtige boerderijtuin in Bears, promoveerde hij tot doctor in de theologie aan de Universiteit van Tilburg en nu onlangs kwam het nieuws naar buiten dat hij een studiebeurs heeft gekregen om 2 x 2 maanden op reis te kunnen gaan naar Ierland, waar hij een nieuwe dichtbundel gaat schrijven. Samen met een wederzijdse bekende, Hajo Anema zochten we Syds op om een en ander te vernemen van dit opmerkelijke plan.

Het is maandagavond 25 februari 2019. Het heeft de nodige moeite gekost om een moment te vinden waarop we alle drie bij elkaar kunnen komen, maar dat is dus gelukt. Brecht, de dochter van Syds, staat met een vriendin af te wassen in de keuken, het nieuwe, prachtige en jonge katje speelt zijn avontuurtjes en wij gaan om de keukentafel zitten. Syds zet koffie en om ongeveer kwart voor acht begint het gesprek dat ongeveer een uur zal duren. Nadat deze man 27 jaar geleden zijn eerste

dichtbundel publiceerde en daarna lang niets meer van zich liet horen op dit vlak, kwam er een aantal jaren geleden weer een nieuwe bundel op de markt voor poëzie, *Raffelwjok*, met daarin Friestalige gedichten. Niet lang daarna kwam een tweetalige bundel uit, waarin de saudade het hoofdthema is, zeg maar de Portugese blues, maar dan in het Fries en het Nederlands (de oorspronkelijke Nederlandstalige gedichten werden door Syds zelf naar het Fries vertaald). Nu staat er weer een bundel op uitkomen, hetgeen later dit jaar met bijdragen van andere dichters gevierd gaat worden met een feestje in de Basuin.

Belangrijk voor zijn ontwikkeling als poëet is de toekenning van een studiebeurs door het Nederlands Letterenfonds. Syds kan ervan 2 x 2 maanden op reis naar Ierland, dat een sterke dichterscultuur heeft. Hij laat binnenkort 15 gedichten van zichzelf in het Engels vertalen en in een bundel plaatsen, een manier om met collega-dichters op het eiland in contact te komen. Hij vertelt ons dat de Ierse literaire traditie oud en rijk is. In de Keltische periode trokken

dichters al door Ierland om hun werk ten gehore te brengen. De Ieren zijn altijd dol op gedichten gebleven. Zo heb je er nog steeds straatdichters die in het openbaar voordragen. Ze putten uit een grote voorraad aan gedichten die ze in hun hoofd hebben opgeslagen en zijn zo bedreven in dit vak dat ze snel aanvoelen welk gedicht de toehoorders willen horen. Grote dichters kent Ierland, zoals Seamus Heaney, Patrick Kavanagh, Oscar Wilde, William Butler Yeats.



Hajo Anema en Syds Wiersma met Joey

Een van de gespreksonderwerpen tijdens de ontmoeting was dat zowel Hajo als ik de gedichten van Syds nogal ontoegankelijk vinden. Hij gebruikt bewust veel metaforen in zijn creaties, om daarmee gelaagdheid aan te brengen in een gedicht. Poëzie is het proeven van taal en betekenissen. Metaforen maken de smaak voller en meerdimensionaal. Het is soms wel frustrerend dat (potentiële) lezers minder behoefte lijken te hebben aan multi-interpretabele gedichten. Het mag niet al te moeilijk zijn. Eendimensionaliteit en primair emotioneel reageren vieren hoogtij in dit land. Zie bijvoorbeeld de sociale

media, waar woede regelmatig van de pagina's afspat.

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het ontvangen van steun van het Letterenfonds. Je moet publiceren en worden gerecenseerd. Het al-dan-niet goed of minder goed ontvangen zijn van de bundels speelt ook een rol in het selectieproces. En er moet een uitgever zijn die schriftelijk toezegt je werk te willen publiceren. In het geval van onze buurtgenoot is dat geen probleem. Ten slotte dient er uiterlijk in 2021 een bundel over zijn poëtische ervaringen in het meest westelijk deel van Europa verschijnen.

Onze dichter vindt dat poëzie een wapen kan zijn. Vele dichters die zich hebben verzet tegen dictaturen of starre politieke systemen laten dat zien. Volgens de bekende schrijver/dichter Ilja Leonard Pfeiffer moet literatuur daarom aan hoge eisen voldoen. Syds vertelt in dit verband geanimeerd over een recente ervaring die dit standpunt kracht bijzet. Voor de kust van Gaasterland wilden ze een zandafgravingfabriek bouwen. Schade aan de natuur was onvermijdelijk. De collegepartijen FNP, CDA en VVD in de gemeente De



Fryske Marren leken in eerste instantie akkoord te gaan met een wijziging van het bestemmingsplan om industriële zandwinning mogelijk te maken. Maar er was veel protest vanuit de bevolking. Syds volgde het besluitvormingsproces op de voet. Hij werd steeds bozer dat gemeentelijke politieke partijen de schoonheid, stilte en weidsheid van hun eigen omgeving en een van de mooiste stukken Friesland zo gemakkelijk opzij schoven voor eenzijdige economische belangen. Hij schreef vervolgens het gedicht *Sânfabryk foar Kliffekust* (zie volgende pagina) en plaatste dit op Facebook. Het werd opgepikt door een aantal actievoerders die tegen de zandwinning waren. Ze vroegen hem om het gedicht voor te dragen op de inspraakavond in het gemeentehuis in Joure. Eerst voor de actievoerders op het bordes en daarna in de raadszaal van gemeente De Fryske Marren. Het bleek een succes, evenals de vele andere noodkreten tegen het plan. De FNP, die al langer twijfelde, ging die avond om. Tot grote woede van CDA en VVD werden de plannen afgeblazen. Zo zie je maar, ook hier kunnen mienskip, actie, taal, poëzie krachtige breekijzers zijn.

Met dank aan Syds en Hajo

*Syds presenteert zijn dichtbundel
Raffelwjok in de tuin van Jochum Rypma*

Sânfabryk foar kliffekust

Salami Iselmar, in mûntsje hjir
in yndústrytsje dêr, wy skjirje en
skave
de stilte ôf, sette beitels yn it fier.
Sa komt der romte foar it échte
graven.

Wethâlderke is foar, wy mutte bouwe
oan 't nije wenningreservoir, ús sân
is 't goud fan Gaasterlân, dan mutst
net mauwe
mar sûgers lizze, yn 't belang fan 't
lân.

In MER? Jawis! Is serieuus in must.
Nim no de soarch oer tsjok en sânich
wetter
dat falt ta, eintsjes, fiskjes foar de kust
dy swimme furt en krije it dêr grif
better.

En stel dy foar, sa'n eilân lekker ljocht
dan hast de spot fól op it klif by nacht.

Syds Wiersma

Cruijff is dea

24 maart 2016

Cruijff is dea.
Dat kin net.
Hy sit yn myn lea.

As ik de bylden weromsjoch
fiel ik syn frêle macht
kommen yn myn skonken.

De fersnelling mei de bal
ynhâlde, even
dan it kwiksulver
fan de rush
de linige sprong
oer it skearmes fan in poat.

It magistrale frijbrekken
mei de weach troch shirt en hier
it tiidleas wyt fan syn broekje
de pass, it skot
de keunst fan de kurve
mei bûtenkant wreef.

Slagget sa'n baltsje
op in fjildsje, pleintsje
tsjin in garaazjedoar
dan swit it yn myn hert
gloeit it troch de bonken.

Cruijff is dea.
Dat kin net.
Hy sit yn myn lea.

SMARTLAPPENKOOR FESKES BESTAAT VIJF JAAR

door Frank Roffel

Gerrit Tuinenga en Catharina de Graaf (zie foto hiernaast) beleefden het 5 jarig jubileum met hun smartlappen-koor FESKES.

Op zaterdagavond 9 februari jl. werd in een van de grote zalen van het kerkgebouw en zalenverhuurcentrum De Kurioskerk het eerste jubileum gevierd van het kleurrijke gezelschap FESKES, waarvan de naam een combinatie is van de naam Eskes, oprichter van het koor en eerste dirigent/begeleider John Eskes en het Friese woord ferskes, wat staat voor liedjes. Dit gezelschap telde op de feestavond 8 mannelijke zangers en 10 vrouwelijke zangers, begeleid door 2 accordeonisten, Suzy Wagenaar en Jan Blauw. De zaal was vol (meer dan honderd bezoekers) en gezellig ingericht en men had er zin in. Er werd begonnen met de klassieker 'We staan op wacht' en elk lid van het koor was getooid met een helm of militaire pet. Uit een kort artikeltje ter aankondiging van het concert in de Huis aan Huis, bleek dat er niet alleen in het Fries, Bildts en Liwwadders werd gezongen, maar ook in het Engels en Frans. Accordeoniste Suzy Wagenaar bleek ook de componiste te zijn van 2 van de ongeveer 14



liedjes, die die avond gezongen werden. Zij schrijft al haar hele leven liedjes en speelt samen met haar muzikale partner, Jan Blauw, als duo Dubbel Accoord op bruiloften, feesten en partijen. Soms is er zomaar een nieuw liedje, op andere momenten duurt het veel langer voordat er een volwaardig liedje ontstaat. Suzy vertelde me ook nog dat Jan een modem aanstuurt bij optredens van FESKES, waarmee het ritme wordt geregeld. Het is niet makkelijk om met dit apparaat te werken, en het koor moest er dan ook wel aan wennen, maar de sound van de zangers wordt daardoor wel voller.

Het hoogtepunt van de avond was de presentatie van de eerste cd van FESKES. De belangrijke rol van oprichter John Eskes, in een verleden jarenlange begeleider van cabaretier Paul van Vliet, werd nog toegelicht door de lady speaker van FESKES, Aukje Vonk. Een aantal

attributen van John Eskes, waaronder zijn hoedje, werden op zijn veelgebruikte accordeon gelegd, die voorop het podium stond. Het opnemen van een cd is een secuur werk, maar het resultaat mag er zijn en wijlen John Eskes zou er ongetwijfeld trots op zijn geweest. De cd is voor €5,- te koop tijdens optredens en eventueel te bestellen bij Gerrit of Catharina, die beiden woonachtig zijn in de Hollanderwijk.

In de pauze van het concert was er nog een gastoptreden van duo Bauke vd Woude en Daan. Van origine is het duo Bauke en Campbell, waar John Eskes vroeger mee optrad. Er werden lekkere hapjes op de tafels gezet en de bezoekers deden zich er te goed aan. Daarna trad het koor weer op, waarbij een aantal zangers solo zong. Gerrit Tuinenga zong "De oudste stapper van de stad" met veel humor. Het liedje "Tussen Fliet en Swarte

Haen" werd gezongen door Gerrit en Tini. Fantastisch !!!!!
Na de 2de pauze trad de Leeuwarder Andre Hazes op en dat was heel gezellig met polonaise door de zaal. Ik zat vol indrukken en ging naar huis en had een mooie avond beleefd... Dank aan de zangers en zangeressen en de beide muzikanten.

Het koor heeft dringend behoefte aan meer leden. Voor informatie neem contact op met Gerrit Tuinenga: 06-36565708 of gtuinenga@hotmail.com of Aukje Vonk : 06-52473378 of atvdploeg@hotmail.com. Bij hen kunt u ook de cd Ferskes fan Feskes bestellen. Kosten 5 euro. Als u een repetitieavond bij wilt wonen, bent u van harte welkom in buurthuis de Vluchtheuvel, van Loonstraat 130, op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.



MIDNIGHTWALK 2019 DOOR DE HOLLANDERWIJK IN FOTO'S EN VERHALEN

Foto's van Lusanne Woltjer, Chris Mostert, Corita van der Veen en facebook





DE MIDNIGHTWALK

Een wandeling door de nacht vol verrassingen!

door Chris Mostert

Wat een prachtige avond was dat, de Midnightwalk door de Hollanderwijk.

De organisatie had mij gevraagd wat foto's te maken en te filmen tijdens de Midnightwalk. Ik had geen idee wat me te wachten stond die avond. Het programma was geheim en bleef geheim. Ondanks de 40 vrijwilligers die eraan mee hebben gewerkt, was er niets uitgelekt.

Al rondlopend, viel ik samen met zo'n 7500 wandelaars van de ene verbazing in de andere. De oh's en ah's en de complimenten duurden van 8 uur 's avonds tot na middernacht. De enorme stroom wandelaars bleef maar komen.

Om 12 uur 's nachts waren de laatste wandelaars nog niet binnen.

Bij de binnenkomst in de door Marius Delgrosso sfeervol verlichte Hollanderwijk kreeg je een treinkaartje van een in fraai pak gestoken conducteur. Geluiden van een stoomtrein kwamen je tegemoet en even verderop zag je de trein in mooie zwart wit beelden

rijden waarbij echte rook het filmbeeld af en toe wazig maakte. Dat is pas een 3D filmervaring!

Tussen de kleurrijk verlichte bomen en gevels lopend, kwam je op het pleintje, bij het centraal station. Prachtig aangekleed met echte stationselementen als een vertrektijdenbord met stationsklok en de geluiden van een groot station. Hier liepen wonderlijk uitgedoste mensen rond en als je de tijd nam om even stil te blijven staan, zag je van alles gebeuren: mensen in spoorweguniformen die kaartjes knipten, een potloodventer die ineens zijn jas opendeed en een moeder met kinderwagen die hard hollend nog probeerde de trein te halen. Hoe vaak hebben ze deze avond die scènes gespeeld? De kaartknippers zullen kramp in hun handen hebben gekregen en de moeder met kinderwagen is kilo's afgevallen van al die sprintjes die ze heeft getrokken.

Op de hoek bij de Halbertsmastraat was er alweer een goed excuus om te pauzeren. Daar trad onze eigen buurtband op met allerlei nummers die iets

met treinen te maken hadden. Er werd af en toe enthousiast mee gezongen en vooral vaak geapplaudiseerd. Tot na middernacht hebben ze het volgehouden, het laatste nummer bijna fluisterend.

Bijna de wijk uit werden de wandelaars verrast door onze eigen tijdelijke rosse buurt. Twee verleidelijke dames lonkten naar de inmiddels vermoeide wandelaars. Bij de uitgang van de wijk kon het gebeuren dat je voor de spoorbomen moest wachten omdat er net een trein aankwam. Je zag hem niet, maar je hoorde hem wel. De strenge in uniform gestoken spoorweg-beambten hadden wel zoveel gezegd dat je keurig bleef wachten tot de spoorbomen weer omhoog gingen.

Bij het verlaten van de wijk, richting Leeuwarderstraat, werd je uitgeleide gedaan door zwart/wit filmbeelden van treinen met opnieuw echte rookwolken en de bekende trein-omroepster die melde dat je niet moest vergeten uit te checken. Daarmee stapte je als tijdelijke treinreiziger weer de gewone wereld van wandelaars in.

Het was een onvergetelijke sprookjesachtige treinreis door de Hollanderwijk.

Tot diep na middernacht, nadat alles weer keurig was opgeruimd, hebben in het Hollanderhuuske al die enthousiaste hardwerkende vrijwilligers er hun welverdiende borrel op gedronken.



Hollanderwijk Centraal Station “Het Perron” beleefd door “verwarde man” Roel Swart

Wat een grandioze happening, afgelopen vrijdagavond 5 april in de Hollanderwijk! De avond waarop de “Midnightwalk”, georganiseerd door de Lions Club Leeuwarden, ook door onze fraaie buurt ging. Lies, Corita, Jobs, Tom en Jaap: reuze bedankt voor de voortreffelijke organisatie van het aandeel van de Hollanderwijk in deze, vooralsnog laatste, editie van de Midnightwalk! Wat hebben we, met de duizenden wandelaars, genoten!

En wat een geweldig succes bij Hollanderwijk Centraal Station! Mede dankzij het geweldige inlevingsvermogen, annex acteertalent van een tiental bewoners en bewoonsters van de Hollanderwijk en het enthousiasme van de duizenden wandelaars, kon ik mij ten volle uitleven in mijn, volgens kenners mij op het lijf geschreven, rol als verwarde man. Verwarde man? Hoezo “verwarde man?” Helemaal geen verwarde man! Verward omdat hij zich af en toe vergiste door bepaalde dingen voor iets anders aan te zien? Verward omdat hij passagiers per ongeluk de stuipen op het lijf joeg? Verward omdat hij passagiers van aanranding betichtte? We vragen het hem.

Nee, hij was alleen stijf van de stress omdat deze avond zijn grote act als “Man met de regenjastalent” in première ging: daarom was hij een beetje verward! Zo, dat moest hij even kwijt. Maar oké, als jullie hem niet geloven, dan wil de verwarde man wel “sorry” zeggen, hoor.

- Sorry voor de vele duizenden wandelaars voor het mislukken van de act met de regenjas, omdat de onthulling van 's – mans goddelijke lichaam de mist in ging omdat hij was vergeten zich uit te kleden vóórdat hij zijn regenjas aantrok!
- Sorry voor de mevrouw met kinderwagen van wie de verwarde man haar baby aanzag voor een hoopje stront.
- sorry voor de dame voor het feit dat hij haar niet hielp bij het bijeenrapen van de op het perron belande inhoud van haar reiskoffer, omdat hij één van haar slipjes aanzag voor een zoute haring.
- sorry voor het schippersechtpaar dat de verwarde man niet door had dat zij gestoord waren.



- sorry voor hun schoonzus die hij aanzag voor zijn oude nukkige tante Griet.
- sorry voor de bekakte dame die hij ervan betichtte hem te willen aanranden.
- sorry voor de conducteurs voor de door hem opgestoken middelvinger.
- sorry voor de kruier die hij hinderde in zijn werkzaamheden.

Zijn grote dank wil hij echter uitspreken voor de beide meisjes van plezier die de verwarde man liefdevol

gratis onthaal boden in hun knusse, rood verlichte huisje, aan de rand van het station.

Resumerend: van pak hem beet: half 9 tot even na half 12 hebben we met elkaar onze gezamenlijke theateract van 10 minuten vrijwel onafgebroken voor de schier oneindige rij wandelaars, met plezier, inleving en compassie mogen opvoeren!

Dit verdient, met dit geweldige talent in de Hollanderwijk en omgeving, naar mijn oprechte mening, een vervolg!









Autorijschool De Frosk



- Gedegen, persoonlijke opleiding.
 - Praktijklessen in wagens met versnelling en automaat.
 - Theorieles klassikaal, individueel of thuisstudie.
 - Compactopleiding met slaaggarantie.
- Ben je geslaagd, dan krijg je gratis een dag een Toyota Aygo mee.
- Autorijschool De Frosk bestaat al sinds 1978.



Annelies Dijkstra
Ereprijs 76
8935 JK LEEUWARDEN
(058) 288 49 59

Thilda de Haan
Vincent van Goghstraat 5
8932 LD LEEUWARDEN
(058) 2160183

www.defrosk.nl defrosk@kpnmail.nl

Sportief Wandelen in het Julianapark

Onder leiding van gespecialiseerde instructeurs van Spectrum

Dit is een veilige oefenvorm heerlijk in de buitenlucht, waarbij wandelen afgewisseld wordt met oefeningen voor het gehele lichaam. De oefeningen en wandelvormen zijn zeer gevarieerd en worden individueel aangepast. Hierdoor kan iedereen op zijn of haar niveau veilig mee doen, met en zonder fysieke klachten.

Tijd en plaats: elke dinsdag en donderdagochtend van 09.00 uur tot 10.00 uur.

Kosten: €15,00 per maand; **Leeftijden:** variërend van 50 tot ruim 80 jaar

In de groepen zien we een groot scala aan mensen met chronische aandoeningen zoals gewrichtssluitage, ademhalingsproblemen, chronische knie- of rugklachten en reuma.

Sportief Wandelen van Spectrum Leeuwarden is al 17 jaar actief in Huizum. Als eerste in Leeuwarden is Spectrum Leeuwarden begonnen met deze vorm van conditietraining. Ondertussen is Sportief Wandelen door vele andere sport/beweegaanbieders gekopieerd. Hiermee bewijzend dat deze manier van bewegen zeer succesvol is.

**Kom een gratis proefles nemen op dinsdagochtend bij Aad van der Windt,
058-2157111 - info@spectrumleeuwarden.nl**



KIKKERPRAAT (de laatste)

door Antoon Groenewoud

Ze lieten en laten al weer van zich horen: de Groene- of beter de Bastaard-kikkers in de wateren bij het Van Hall-Larensteingebouw, gelukkig niet erg ver uit onze buurt. Dat kikkers zowel in het water als op het land leven, dus als amfibieën, is denk ik algemeen bekend. Wat ik mezelf afvroeg was: waar en ongeveer wanneer, kwamen kikkerachtigen op onze aarde. Het speelde zich maar eventjes miljoenen jaren terug af!

Bepaalde amfibie-achtigen kwamen zo ongeveer 220 miljoen jaar geleden het nog beperkte dierenrijk aanvullen. Helaas stierven ze allemaal uit.

Dan komen we in de Jura-periode, plm. 180 miljoen jaar terug. Dan vindt er een ontwikkeling plaats van dieren die zich meer op het water richten. Ze hebben een gedrongen bouw, met grote koppen. Verder zijn ze opvallend plat, met typische springpoten. Dus toch al kikker-achtig. Dit is ontdekt door de vondst van fossielen. De hier afgebeelde Boomkikker zal waarschijnlijk voor een groot deel overeenkomen met de fossiele kikker van toen. En nu maar hopen, dat ook deze amfibiesoort,



Boomkikker

net als salamanders en padden, nog decennialang blijven voortleven. Dat zal lukken als we onze aarde verantwoord bewonen met zorg voor het milieu. Dus ook b.v. In het jaar 2519 nog luid kwakende kikkers horen? Ik hoop het.



De Gerrothorax is als tetrapode (vierpotig) mogelijk een voorloper van de kikker (±370 miljoen jaar geleden)

KINDERCARNAVAL HOLLANDERWIJK

woensdag 27 februari 2019

door Roel Swart

Woensdagmiddag 27 februari jongstleden was het groot feest in het Hollanderhuuske. Daar vierde een tiental kinderen uit de Hollanderwijk en omgeving het jaarlijkse kindercarnaval. De redactie vond het belangrijk om hier ook dit jaar aandacht aan te besteden en stuurde speciaal voor deze gelegenheid reporter Jo de la Hitie

uit Tirol voor het maken van een verslag.

Verkleed. De kinderen hadden zich allemaal verkleed. Zo was er een clown met hoed en strik, gaf Spiderman met knipperlicht gevend zwaard acte de présence en lolbroekten er een grapjas met pet en een gekke tovenaard. Van de leiding werd de als koningin uitgedoste Ciska vergezeld door een kroonprinses en



twee gewone prinsesjes. Eén daarvan droeg blauwe hakjes en de ander was gewond aan haar been en had er daarom een pleister op. En dan had je nog het lichtmanneltje Joris. De clubleidsters Gerda en Martha tenslotte hadden zich verkleed als respectievelijk koffiemolen oftewel lieveheersbeestje en als Dracula.

Spelletjes. Om 10 voor 3 barstte het feest los met de traditionele *stoelendans*, gevolgd door *standbeeldansen*, *zakdoekje leggen*, *niemand zeggen*, *schipper mag ik*



Jo de la Hitie in actie

overvaren, *Annemaria koekoek en Moeder, moeder, hoe laat is het?* De spelletjessessie werd afgesloten met *twister moves*.

Daarna was het tijd voor thee, limonade, popcorn, spekjes, worst, kaas en snoep.

Naar buiten. Rond half 4 leek het er heel even op dat de kinderen er geen zin meer in hadden. Maar wat wil je ook? Het was die middag prachtig weer. Zou het dan niet veel leuker zijn om het feest naar het gras- en tegelveld rondom het Huuske te verplaatsen? En zo gebeurde het ook: een schot in de roos! Nadat Gerda het hek van de buitenomheining had afgesloten, opende ze de buitendeur aan de raamkant westzijde.

Politie-boef-spel. Vol overgave stortten 8 carnavalvierders in de rol van boef zich op politiemann Jo de la Hitie, die hulp kreeg van hulpsheriff Joris. Het mocht niet baten, totdat Spiderman Brennan de beide politiemannen op heldhaftige wijze wist te bevrijden!

Wat een energie. De leiding had zich inmiddels bezig gehouden met het bereiden van de broodjes hotdog en vegetarische hamburgers. Maar de kinderen, inclusief "opa" Jo de la Hitie konden met grote moeite ophouden met hun "politie-boef-spel", zoveel energie hadden ze nog! Uiteindelijk

won de eetlust het van het spelplezier!

Rond half 6 afgelopen. Rond de klok van half 6 was het kindercarnaval in

het Hollanderhuuske afgelopen en gingen alle feestgangers met een voldaan gevoel naar huis.



BARISTA FREDDIE ALVES UIT DE HOLLANDERSTRAAT VERLAAT LEEUWARDEN

door Frank Roffel

Na ruim 7 jaar in de Hollanderwijk te hebben gewoond, verlaat Freddie Alves Leeuwarden om in Arnhem een nieuwe toekomst te gaan beginnen. Toen ik hem leerde kennen, was hij druk bezig met het behalen van een diploma voor accountancy en werkte hij in zijn vrije tijd in de horeca, van waaruit hij zich later tot een succesvolle barista ontwikkelde. Dat is een mooi woord

voor gespecialiseerd koffiezetter. Maar dat was voor hem nog niet genoeg. Het product koffie begon hem steeds meer te interesseren en hij besloot zich aan te melden bij een koffiebrandery in Arnhem met als gevolg een baan per 1 maart in Arnhem. Lees meer hierover in het onderstaande interview, waarin Freddie een en ander uitlegt.



Vragen voor Freddie

1) Hoe ben je met het vak van barista in aanraking gekomen? Je was immers opgeleid voor accountant en wilde later een eigen horecaonderneming starten?

Nadat ik mijn studie had afgerond ben ik gaan solliciteren als accountant. Omdat ik een jaar had gewerkt als accountant wist ik precies welke tak ik in deze branche wou betreden. Na meerdere sollicitaties en afwijzingen van beide kanten besloot ik eerst verder in de horeca te werken. Ik werkte in een hip restaurant waar een koffiemachine stond. Ik kwam er al snel achter dat ik daar meer mee kon doen. Ik kwam er achter dat de kwaliteit omhoog kon, maar dat vergt natuurlijk kennis. Ik besloot wat zelfstudie te verrichten en al gauw werd ik verliefd op het product koffie. Het idee om een eigen koffiebar te starten kwam dan ook al snel naar voren. Ik werd gevraagd om een koffiebar te runnen in de oude bibliotheek in Leeuwarden. Ik besloot te stoppen met werken in het restaurant en volledig verder te gaan werken als barista. Daarnaast kon ik ook twee mobiele koffiebars runnen. Ik werd verantwoordelijk voor de zaak en met een klein team (en na hard werken) zijn we na het eerste jaar provinciewinnaar geworden in de

Misset Koffie top 100 van Nederland. Het afgelopen jaar weer, maar later zijn we verder gegaan in het voormalig waterleiding gebouw onder de naam Grand Café Z. Ook werden we beste grand cafe in Nederland die koffie serveert. Twee maanden later stond ik zelf in de finale van de Noord Nederlandse barista kampioenschappen. Per 1 oktober mag ik mijzelf beste barista van Noord Nederland 2018/2019 noemen

2) Wat houdt dat barista zijn precies in en wat komt er allemaal bij kijken(heb je bij voorbeeld een dure espresso-of koffiemachine?)

Een barista is een koffiespecialist die bijvoorbeeld een verfijnd kopje koffie, espresso of cappuccino maakt in een koffiebar. Barista is een Italiaans woord voor barkeeper. Maar terwijl een barista in Italië allerlei soorten dranken serveert, verwijst het woord in andere landen naar een persoon die voornamelijk op espresso gebaseerde dranken bereidt en serveert.

Om jezelf barista te mogen noemen dien je minimaal een jaar in de koffiebranche te werken en moet je minimaal een basisopleiding (SCA gecertificeerd) met succes afgerond hebben. In mijn ogen zijn er veel mensen die zich barista noemen omdat ze achter een machine staan. De kennis met betrekking tot het zetten van een goede kop koffie, de

geschiedenis, verwerkingswijzen en gastheerschap mist nog vaak. Dit is natuurlijk niet alleen aan de barista te wijten, maar ook aan de ondernemer die zijn barista's moet scholen.

3) Kun je iets vertellen over de herkomst van dit beroep, waar het populair is en wie dat vooral gebruiken (is dit iets voor de high society of is het doorgesijpeld in alle lagen van het volk)?

Trends uit de koffiewereld zie je veelal ontstaan in Australië. Dat land is samen met Nieuw Zeeland voorloper op ontwikkelingen in de koffiebranche. Je ziet daar voordat elke koffie wordt gemaakt, eerst de gemalen koffie wordt gewogen. Zo maken ze gebruik van een ratio om koffie te zetten, bijvoorbeeld 20 gram koffie om 40 gram koffie te zetten (1:2). Dat wegen heeft te maken met consistentie, zo krijgt iedereen dezelfde smaak koffie in het kopje en weet je eerder waar het aan ligt wanneer de koffie anders begint te smaken.

De koffieprijzen liggen uiteen. Een van de duurdere coffies is de koffie variëteit genaamd Geisha of de Jamaicaanse Blue Mountain. Voor een kop koffie betaal je dan al gauw meer dan €10. In Japan wordt veel kwaliteitskoffie opgekocht. De koffie verkoopprijs ligt daar dan ook hoog. Wanneer we het hebben op de koffie handelsprijs, kan worden gezegd dat

de prijs enorm laag ligt. In augustus 2018 is de prijs nog nooit zo laag geweest. In mijn ogen komt dat niet ten goede aan zowel de koffiedrinkers als (en nog belangrijker) de koffieplantages. Kort gezegd: Koffieboeren verdienen al weinig, en wanneer de handelsprijs van de koffie laag is, draaien de boeren verlies en kan er niet meer worden geïnvesteerd, wat op lange termijn betekent dat er minder wordt geproduceerd, minder koffie gedronken kan worden en de prijzen in de toekomst de pan uit gaan rijzen. Niemand wordt hier dus beter van op lange termijn.

4) Vertel eens iets over je nieuwe baan

In de afgelopen jaren ben ik er achter gekomen dat er meer is dan alleen het zetten (het eindproduct) van een goede kop koffie. Ik ben gefascineerd geraakt door elementen uit de hele koffieketen, zoals de koffieplantages, het branden van koffie, koffie proeven, de verwerkingsmethoden van koffie enzovoorts. Naast mijn werkzaamheden als barista ben ik ook bezig met productontwikkeling, kwaliteit en processen binnen de organisatie. Hiervoor kan ik kennis uit mijn accountantsstudie toepassen en dat spreekt mij aan.

Omdat ik uit de horeca kom maar wel met koffie wil werken en mijn kennis wil benutten, ben ik op zoek gegaan naar iets wat ik echt heel graag wil. Al



Freddie Alves werd in 2018/2019 de beste barista van Noord-Nederland

snel dacht ik aan een koffiebrandery. Omdat ik goede contacten heb met koffiebrandery Peeze uit Arnhem leek het mij een goed idee om met elkaar een gesprek aan te gaan. Na enkele goede gesprekken ben ik aangenomen als onderzoeks- en ontwikkelingsmedewerker binnen de koffiebrandery. Het houdt in dat ik de smaak van de koffie verder (door-) ontwikkel en bewaak, product-ontwikkelingsprojecten ga managen en kennisdrager ben binnen de organisatie. Ik ben erg enthousiast over deze functie en per 1 maart dit jaar begin ik met werken.

5) Betekent dit dat je de Hollanderwijk gaat verlaten?

Na een proeftijd van één maand ga ik om mij heen kijken naar een woning in Arnhem. Ja ik zal, nadat ik door mijn proeftijd ben gekomen, helaas verhuizen. Ik heb daar lang over na moeten denken, want ik heb hier altijd heel fijn gewoond. Mijn familie en vrienden wonen hier en in Arnhem zal ik dan ook een nieuwe start maken. Maar in de weekenden zal ik wel geregeld in Leeuwarden zijn.

Stichting Present Leeuwarden, makelaar in vrijwilligerswerk

door Roel Swart

Vrijwilligersorganisatie Present Leeuwarden viert dit jaar haar 10-jarig bestaan. De vanuit de kerken voortgekomen stichting wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen zijn. Wat is daar zo bijzonder aan? Tot welke groepen in de samenleving richt Stichting Present zich en op welke wijze wil zij haar doelstelling verwezenlijken? Wij vroegen het aan coördinator Gerard Hoekstra en planner Eduard Fredrikz.

Wanneer en met welk doel is Stichting Present Leeuwarden opgericht? Stichting Present Leeuwarden is opgericht in september 2009 als zelfstandig onderdeel van Stichting Present Nederland (SPN). Doel is het stimuleren en organiseren van de betrokkenheid van burgers, bedrijven, kerken, buurten en andere sociale verbanden. Present biedt groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven door zich onbetaald en op projectbasis in te zetten voor de samenleving.

Gerard Hoekstra en Eduard Frederikz

Wat is de rol van Stichting Present Nederland? Present Nederland is een ondersteunende organisatie voor de lokale stichtingen op het gebied van ICT, organisatie, fondswerving en formule.

Waarin onderscheidt Stichting Present zich van andere vrijwilligersorganisaties? Present stelt de vrijwilligers centraal! Wat vrijwilligers te bieden hebben en in willen zetten, wordt gekoppeld aan een hulpvraag die daarbij past. Hulpvragen worden aangemeld door de formele zorg. De inzet van een groep vrijwilligers van Present



versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit de methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag op projectbasis wil inzetten.

Hoe werkt Present?

De werkwijze is te vergelijken met die van een makelaar. Een groep meldt zich aan met wat ze aanbieden, wanneer en met hoeveel personen. Present komt met een voorstel en er wordt een projectbezoek gepland waar de afspraken over de uitvoering geregeld worden én is steeds aanwezig om het project te begeleiden. Er zijn vrijwilligers beschikbaar voor diverse werkzaamheden, zoals opknappen van tuinen, hulp bij verhuizingen, dagje uit met bewoners van een zorginstelling, schoonmaken, opruimen, schilderen en sauzen.

Is er nog iets wat volgens jullie beslist de moeite van het vermelden waard is? Jazeker! Zaterdag 9 maart jongstleden heeft Stichting Present Leeuwarden de tweede prijs, een bedrag van 3.000 euro, gewonnen in het kader van de goede doelen campagne van het ING Nederland



fonds “Help Nederland vooruit”.

Wat gaan jullie daarmee doen? Dit bedrag hebben we gereserveerd voor de aanschaf van een bestelbus, waarvoor we in totaal 10.000 euro nodig hebben om deze 5 jaar lang op de weg te houden. De resterende 7.000 euro hopen we onder andere via crowd-funding binnen te halen, waarbij we een beroep kunnen doen op het ING Nederland fonds.

Hoe en bij wie kunnen belangstellenden zich aanmelden of informatie vragen? Dat kan via de site van Present Leeuwarden: www.presentleeuwarden.nl, of adres: De Hoodollen 404, 8918 JS Leeuwarden (dinsdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur). Telefoon: 058-2893059 of 0623501576.

Kraamkliniek voor schapen aan de Vincent van Goghstraat

“Even blèren en je krijgt weer lekkere warme melk van pleegmoeder Klaasje”
foto-reportage door Roel Swart

Elk jaar is het in maart en april topdrukke voor Huizumer schapenhouder Johannes de Jong: dan lammeren zijn drachtige ooien af. Voor het zover is, komt er in oktober een geselecteerde ram bij de dames die grazen in weilanden nabij het Landbouwmuseum aan de Boksumerdyk. In maart worden de eerste lammetjes geboren. De drachtige schapen komen bij toerbeurt naar de monumentale boerderij uit 1911 aan de Vincent van Goghstraat om daar af te lammeren. Johannes noemt deze plaats zijn “Kraamkliniek”. Als vervolg op het interview over de boerderij in de vorige editie van de Hollanderwijkkrant, heeft redacteur Roel Swart op dinsdagmiddag 2 april jongstleden een fotoverslag gemaakt, met beelden van Johannes de Jong in de rol van schapenscheerder en van stagiaire Klaasje Keizer in de rol van pleegmoeder van de door de moeder verstoten zuigeling “Baby”. Om 4 uur was het tijd voor de fles en begon Baby te mekkeren: *“Even blèren en je krijgt weer lekkere warme melk van pleegmoeder Klaasje”*.





“De schapen die deze middag werden geschoren, zijn vorig voorjaar geboren en zullen binnen een paar weken aflammeren. Er waren die middag ook enkele inmiddels afgelammerde oaien met hun jonkies; deze gaan binnenkort weer naar de wei bij Goutum. De lammetjes blijven ongeveer 12 weken bij hun moeder en kunnen altijd vrij buiten in de natuur rondlopen. Na die tijd zijn ze zo groot dat ze van de moeders worden gescheiden”.



“De 16-jarige Klaasje Keizer uit Sneek is eerstejaars studente paraveterinair (dierenarts-assistent) aan het Nordwin College in Leeuwarden. Gedurende het eerste jaar van deze opleiding, die 4 jaar duurt, zijn de studenten verplicht om kennis te vergaren over schapen en de geboorte. Na een stage van 5 weken, die ze met heel veel plezier heeft gelopen op de boerderij, moet ze op maandag 8 april weer naar school. Dat zal even wennen zijn, vertelde ze”.





Door Jurjen G.

Sò, nou binne jum wel benijd, wie ik in oanze wyk spoken hew as een “rustend vakman”. Nou dat was wel een “boppeslag”, maar dat komt allemaal sommeteem, sien.

Want ik mut wel even wete late, dat ik genoaten hew fan ut moaie weer in februari. Met myn vrouw bin ik een paar keer fut weest te fietsen. Ja sien, dat was voor de gezondheid heel goed.

Oek toen verhuusden oanze overburen. Sien, die troffen ut met dat weer. Se hadden een volkswagenbuske om alles te vervoeren. Nou dur kwam heel wat spul los uut hun huus. Se musten faak ride met dat buske. Wel must ik krèkt weer sien, dat hun seun een groate faas dondere liet! Mooi an barrels.

Oh ja ik mut jum nog vertelle met wie ik een sogenaamd interview had hew. Dat was met Hobbe Willem Bos, die in 2008 in oanze wyk is kommen te woanen. Hij is nou 81 en alleen, want syn vrouw overleed een jaar leden. Daarom von hij ut prima, om met mij

te kletsen, want hij voelt sich vaak eenzaam sien. Toen ik hem vroeg, wat ie altyd deen het voor de kost, sei die: “dat rade jou nooit!”. Nou, dat lukte dus oek mooi niet. As geboren Terschellinger was hij jarenlang visser weest op de Waddenzee. Toen ie 66 jaar was, had ie sien nocht. Hij bleef nog 5 jaar op Skylge woanen. Maar omdat hun kienders in Leeuwarden waren gaan woanen, binne hij en syn echtgenoate in 'e Hollanderwijk komen, in de buurt van hun familie. Hij zei, dat ie al aardug thuus was hier, ondanks dat ut een heule andere omgeving is. De oud- visserman sat noflik in syn groate fauteuil onderwiel genietend van een pyp tabak. Met syn heldere brune ogen boven een leesbriltsje uut, begon hij myn vragen te beantwurden.

“Ja Jurjen, ik heb bijna 50 jaar tussen Den Helder en Esbjerg, (wel zo'n 500 km.) hard gewerkt. En n machtig mooi vak; wel zwaar, maar altijd vrij en nog de kost verdienen ook. Met nog twee maten vingen we met boomkorren hoofdzakelijk garnalen. Daar zat ook nogal wat bijvangst bij.”

Ik vroeg hem, wat daar dan allemaal bij sat. “Och, een paar scholletjes, spiering en veel klein goed. 't Zaakje kwam dan in een omwentelende zeeftrommel, zodat het grote spul achterbleef. We moesten er rekening mee houden dat dat natuurgebied een “kraamkamer” van vissen is, dus moest dat kleine spul weer teruggezet

worden. Maar ondertussen profiteerden de meegevlagen meeuwen er ook van, als o.a. de visjes weer in zee werden teruggegooid.”

“Sèg Bos,” vroeg ik, “was het oek utputtend werk?”

Hij trok nog even lekker an sun pyp en vertelde, dat ut op sich nogal metfiel. Maar soms haalden se een loadswaar net omhoog en dan dochten se, dat ut vol vis sitten su. Se kwamen dur dan al gauw achter dat een heleboel rotsooi, dus afval, fan de boaijum ophaald was. Ja ut liet blyke, dat dur verskrikkeluk veul rommel in 'e Waddenzee leit! Niet sò best. “En dat is nog zo, misschien erger”, sei Bos. At se ut afval wat weghaald hadden, kwam de vangst in een ronddraaiende zeeftrommel. Ik begreep wel, dat dan uiteindelik de garnalen overbleven. Die wudden dan vijf minuten kookt en kwamen dan in kisjes. Tot in e eerste afslag-haven wudden se bewaard in un groate koelruimte. Waar ik oek benieuwd naar was, hoe ut geld van de opbrengst vurdeeld wudde onderling.



“Jurjen, dat gaat bijna altijd volgens een vaste regel. De helft gaat naar het schip, voor onderhoud, reparatie, brandstof e.d. De andere helft wordt verdeeld onder de baas en de bemanning,” was syn antwoord.

Hij sei oek daarna, dat ie vedder nog wel heul wat meer vertellen kon, maar ik wu dur maar een punt achter sette. Ik von ut al geweldig wat wu van een oud-visserman te horen hadden kregen.

“Hobbe Bos,” sei ik, “ik wil jou bedanke voor dit lange vurhaal en ik denk, dat wu mekaar wel weer teugen komme in e wyk.”

Sò mènsen, ik hew ut idee, dat myn deeltsje wel groat genoeg is. Dur su nog wel wat bij kenne, want de inkt is nog niet op.....

Daarom nou maar tot de volgende keer.

Nog even meensen..., wàt een deining niet! Op 24 maart in de Van Harenstraat. Ja, een handgranaat in 'e tuun! Su binne wel skrokken en ten de pliesie beld. En die weer de EOD, De hele bôel wudde afset, want sien, sukke dingen mutte wel even heel blywe. maar dat ken oek andus. Nou bij de De Groot-muur het de EOD de handgranaat gauw "knalloas" maakt. Maar goed dat de bewoaners daar niet an ut skoffelen gaan binne... Ut liep gelukkig goed af.

OPROEP VOOR REUNIE HUIZUM

door Dini Commandeur

Sinds enige tijd ben ik lid van de Facebookgroep 'Huizum'. Deze groep is echt een aanrader voor Huizumers, voormalige Huizumers en voor mensen die interesse hebben in dit mooie Leeuwarder gebied. In de Facebookgroep worden herinneringen aan vroegere tijden opgehaald en oude foto's geplaatst. Maar ook het heden is belangrijk en vrijwel elke dag verschijnt er wel een foto van de huidige tijd.

Onlangs gingen er stemmen op om een reünie te organiseren zodat (oud)Huizumers elkaar ook buiten Facebook kunnen ontmoeten en hun herinneringen 'in het echt' kunnen delen. Een bijeenkomst organiseren is mooi, maar er zijn mensen nodig die daarbij willen helpen. De grootste klus is echter het werven van vrijwilligers. Daar weet elk bestuur van welke organisatie dan ook over mee te praten.

Behalve een reünie zou het óók mooi zijn om af en toe een gezellige 'Huizumer' bijeenkomst te houden. Met sprekers die vertellen over onze wijk, of bijvoorbeeld over hun hobby, of vrijwilligerswerk. Natuurlijk is er

dan ook gelegenheid voor gezellige onderlinge gesprekken. Maar eerst de reünie. Over de organisatie daarvan wordt momenteel door een paar mensen nagedacht. Voor de goede orde: het gaat dus om heel Huizum: Dorp, Oost, West, Hollanderwijk en het Vluchtheuvelgebied.

Tot slot wil ik nóg eens benadrukken dat dit project, ondanks de enthousiaste reacties in de Facebookgroep, echt alléén kan doorgaan met voldoende enthousiaste vrijwilligers. Wilt u dus meedenken en meehelpen bij het organiseren van de reünie en/of boeiende bijeenkomsten, dan kunt zich daarvoor aanmelden bij de redactie van de wijkkrant GDHW, wijkkrant@gerarddou.nl en bij redacteur Roel Swart van de Hollanderwijkkrant. Email: rswart_1@hotmail.com



De centrale plek voor al uw vragen

De wijkteams van Stichting Amaryllis

De sociale wijkteams werken volgens het principe: één gezin, één plan, één sociaal werker. De sociale wijkteams bieden laagdrempelige, eerstelijns-ondersteuning aan bewoners die op een of meerdere leefgebieden in een situatie terecht komen waar ze niet meer alleen uit kunnen komen. De sociaal werker stimuleert de zelfredzaamheid van de bewoner en zet in op samenwerking binnen het sociale netwerk.

Blijkt dat de sociaal werker niet alleen de ondersteuning kan leveren die voor de cliënt nodig is dan wordt in overleg met de cliënt extra specialistische (tweedelijns-) ondersteuning ingezet.

Naast het bieden van ondersteuning werkt het sociaal wijkteam nauw samen met wijkverenigingen, wijkpanels, dorpsbelangen, huisartsen, scholen maar ook buurtbewoners. Doel hiervan is het versterken van de sociale infrastructuur en de sociale cohesie in de wijk. Het vroegtijdig signaleren van problematiek en inzetten op preventie door er op af te gaan is nodig om zaken niet te laten escaleren. Door er op tijd bij te zijn kan dure zorg en ondersteuning voorkomen worden.

Sociaal wijkteam Zuid

Het wijkteam ondersteunt bij alle vragen die u in uw leven kunt tegenkomen. Komt u er zelf niet uit en kan uw omgeving u niet helpen kom dan bij ons langs. Het wijkteam helpt u bij vragen over:

- Het zoeken van een baan of vrijwilligerswerk/vrijtijdsbesteding
- Opvoeding van de kinderen en het onderhouden van relaties
- Administratie bijhouden, schulden oplossen, toeslagen en kwijtscheldingen aanvragen en regelen
- Zorgen over prettig wonen en leven in de buurt
- Vragen rondom eenzaamheid

Het wijkteam

- Is de centrale plek voor al uw vragen
- Regelt wanneer dat nodig is samen met u aanvullende hulp en zorg
- Is actief in de wijk



Sociaal Wijkteam Zuid
Willem Alexanderplein 22
8931DX Leeuwarden
058 303 0407
info@wijkteam-zuid.nl

Bouw Trend Leeuwarden



- *Renovatie*
- *Innovatie*
- *Interieurbouw*
- *Nieuwbouw*
- *Aan- en verbouw*
- *Serres*
- *Bouwbegeleiding*

**Pôllepaed 8,
058-2667629**

**9083 AA Snakkerburen
06-53817156**

ledere week in het Hollanderhuuske

maandag

20.00 - 23.00 Klaverjasclub

dinsdag

20.30 - 22.30 Hobbyclub
20.00 - 22.00 Tafeltennisclub

woensdag

15.00 - 16.00 Kinderclub
20.00 - 23.00 Vrouwenclub

donderdag

20.00 - 23.30 Biljartclub 2

vrijdag

20.00 - 23.30 Biljartclub 1

DEADLINE

HOLLANDERWIJKKRANT:

21 mei

Oud papier ophalen:

maandag 15 april

maandag 13 mei

dinsdag 11 juni

maandag 8 juli

CONTACTPERSONEN

't Hollanderhuuske

Nieuwe Hollanderdijk 63, 213 96 87

Bestuur

Wietse Rinsma, voorzitter

Nieuwe Hollanderdijk 61, 06-41968754

Doeke Brouwer, penningmeester

Emmakade 227 06-43 75 53 11

(vacant), secretaris

Jurjen Langendijk, bestuurslid

Hollanderdijk 62, 212 59 09

Emiel van der Laag, klusjesman

Beheer huuske/coördinatie bar/sleutel

Harm en Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 212 62 72

Biljartclub 1

Albert Reen

Biljartclub 2

Gosse van Houten

Hollanderstraat 20 06-15121417

Bingo-commissie

Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 212 62 72

Kinderclub

Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 212 62 72

Klaverjasclub

Jack Melein

Ritsumasyl 3, Deinum,
tot 18 u. 212 63 35; na 18 u. 215 42 82

Tafeltennisclub

Mieke Kwebeman

Nieuwe Hollanderdijk 59 213 67 69

Ouderenactiviteit

Liesbeth Langendijk

Hollanderdijk 62 212 59 09

Oud papier inzameling

Vacant (tijdelijk Gerda van Houten)

Hobbyclub

Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 212 62 72

Vrouwenclub

Mevr. de Bruin

Eekhoffstraat 1, 212 81 67

Vogelwerkgroep

Antoon Groenewoud

Waling Dijkstrastraat 5, 216 57 71

Redactie Hollanderwijkkrant

Paul Pasveer

Nieuwe Hollanderdijk 9, 213 08 23

Huurdersvereniging Hollanderwijk

Sita Adema

Hollanderstraat 18,

Sjakkie Jongma

Van Harenstraat 2, 212 54 19

Wijkagent

Axel vd Honing

0900-8844



HOLLANDERWIJK

zaterdag 18 mei 2019 Tuin-rommelmarkt van 10:00 - 16:00 uur

Wegens groot succes organiseer ik weer een tuinverkoop in onze buurt.

Het voordeel is dat je vanuit je eigen tuin kunt verkopen (niet op straat), en je dus niet met je spullen hoeft te slepen. Alleen in de straten in het kaartje!

*Groeten, Ciska Verschut, Starterstraat 3
Graag vóór 11 mei opgeven, dan doe je mee in de publiciteit!*



Opgavestrook, inleveren kan tot 11 mei

Naam:.....

Straat:.....