

hollanderwijk krant

jaargang 47
nummer 3
juni 2022



Buurtvereniging Hollanderwijk

INHOUD

INHOUD.....	2
REDACTIEKRABBEL.....	3
Egels en de renovatie.....	3
IN MEMORIAM NANNE JONKMAN.....	4
VERKOELING TE HUUR.....	5
BERICHT VAN DE HUURDERSVERENIGING: HET IS BEGONNEN!.....	6
BREEK SNEL DAT DAK AF.....	9
Enkele foto's van een geslaagde tuinrommelmarkt op 21 mei 2022.....	11
VEILIGHEID IN DE WIJK.....	12
OPROEPEN.....	16
Syds Wiersma betrokken bij project Deens-Friese dichters.....	17
KLEURPLAAT!.....	20
HUURSCOOTERS en -FIETSEN.....	21
VOGELWERKGROEP NIET BLIJ MET NESTKASTEN.....	22
NATUUR IN DE WIJK.....	24
De Simon de Vlieger straat.....	28
EEN GEZELLIG WIJKTHEATER: WILDE WIJK.....	30
KYK IN 'E WYK.....	32
HET PLANTSOEN IS KLAAR!.....	34
Samen de slingers ophangen is gezelliger dan alleen.....	36
NIEUWE CONTAINERS.....	37
Garnalen eten is hip geworden.....	38
Voor Cor Meines is muziek een eerste levensbehoefte.....	41
SPOORPRAAT - 15.....	44
CONTACTPERSONEN.....	47
De oud papier ophaalploeg van 9 mei 2022.....	48

Foto voorpagina: De renovatie gaat van start. Foto: Daniëlle Jansen

Colofon

De Hollanderwijkkrant is een uitgave van Buurtvereniging Hollanderwijk.

Nieuwe Hollanderdijk 63, 8932 ET Leeuwarden

Redactieadres: Nieuwe Hollanderdijk 9, 8932 ES, hollanderwijkkrant@gmail.com

Redactie: A. Groenewoud, F. Roffel, P. Pasveer.

Kopij inleveren bij het redactieadres: Nieuwe Hollanderdijk 9 (STIP).

Let hierbij op de kopijdatum voor het komende nummer: 14 september 2022

Oplage: 720 exemplaren, verschijnt 5 maal per jaar

Layout: P. Pasveer, druk: STIP Stencilwerk

REDACTIEKRABBEL

Niet alleen deze wijkkrant, maar ook de navolgende verschijnen in een wijk, die volop in beweging is! De renovatie is in volle gang.

Op verschillende manieren schenken we daar aandacht aan. Zo kunnen we de zichtbare activiteiten aanvullen, zoals de steigers, de 'ontpande' daken met vakmensen die de daken isoleren en nieuwe dakpannen aanbrengen, enzovoort.

Moet eigenlijk zo langzamerhand onze wijkkrant ook gerenoveerd worden, vraag ik me dan af? Bijvoorbeeld een driedimensionale voorplaat, veel meer gekleurde afbeeldingen en een paar nieuwe rubrieken. Misschien na de grote aanpassing van onze huizen.

Over dat laatste, zoals ik al meldde, kunnen jullie het nodige lezen in deze uitgave.

Verder aandacht voor het overlijden van Nanne Jonkman als bekende wijkgenoot. Hij was jaren voorzitter. Dan nog Syds Wiersma, die contact had met zijn Deense collega-dichters.

Nou ja, hoe veilig zijn we nog? De studenten van de NHL doen dat uit de doeken, wel op een duistere achtergrond....

Uiteraard is er nog veel meer interessants, maar dat komen jullie wel tegen.

In ieder geval veel lees- en kijkgenoegeen met dit nummer.

Namens de redactie
Antoon Groenewoud.



Egels en de renovatie

Het kan nodig zijn dat in onze tuintjes **stellages** geplaatst moeten worden.

Omdat bekend is dat in onze buurt nogal wat Egels verblijven, is het van belang dat we als bewoners moeten proberen de **nesten te beschermen**.

Hopelijk willen de bouwers meewerken.

Antoon Groenewoud.

IN MEMORIAM NANNE JONKMAN

* Ferwert, 15 juni 1950

† 20 mei 2022 Harlingen

Nanne Jonkman, oud-secretaris en oud-voorzitter van onze buurtvereniging is in mei overleden. Voor de Hollanderwijk heeft hij veel betekend.

Eind 1982 trad Nanne aan als secretaris van het bestuur. Hij voelde zich thuis in de Hollanderwijk, maar was er niet mee getrouwd. Hij noemde zichzelf 'een man achter de schermen'. Hij kon goed met mensen omgaan maar hield er niet van op de voorgrond te treden. Na zes jaar, in maart 1988, nam Nanne afscheid van het bestuur van de buurtvereniging. Maar in december 1999 werd hij gevraagd om voorzitter te worden. Hij vervulde deze functie negen jaar. In de periode tussen 1982 en 2008 gebeurde er veel in de Hollanderwijk: de grote renovatie was net achter de rug, het Hollanderhuuske werd gebouwd, om de twee jaar was er een groot buurtfeest, de stichting Toekomstverkenning was actief, er was een proef met buurtbeheer, de buurt werd rijksmonument en beschermd stadsgezicht en de huizen ondergingen een grote onderhoudsbeurt. Ook in het Hollanderhuuske, dat in 1999 werd



uitgebreid, gebeurde veel. Nanne was bij al deze activiteiten nauw betrokken. In maart 2008 nam hij afscheid. Hij werd opgevolgd door Wietse Rinsma.

In het dagelijks leven werkte Nanne als leraar op de MTS in Drachten. Ook was hij actief in het bestuur van voetbalvereniging de Lions. Hij voetbalde er zelf ook. Als het voetbal- en verenigingsseizoen voorbij was, zocht hij met zijn eerste vrouw Elly rust op het water. Ze hielden van varen en hij kon op zijn boot zijn hengeltje uitwerpen.

In de afgelopen jaren was Nanne veel in Gambia, een klein land aan de

westkust van Afrika, waar hij een huis bouwde. Hij woonde daar meestal 's winters maar keerde in de zomer voor een half jaar terug naar de Hollanderwijk. Het klimaat in Gambia deed hem goed en hij viste er veel. Zijn ziekte heeft hij optimistisch gedragen en het einde kon lang uitgesteld worden. Hij genoot nog van zijn leven.

Namens het redactieteam van de Hollanderwijkkrant en het bestuur van de buurtvereniging wensen wij zijn zoon Marcel, schoondochter Nienke en kinderen sterkte met het verwerken van dit verlies.

Frank Roffel en Tom Sandijck

VERKOELING TE HUUR

Hallo Hollanderwijkers, ik ben Joris en ik ben 11 jaar.

Ik heb meerdere leuke interesses waarvan het verzamelen van oude en nieuwere ventilatoren. Nu heb ik ervaren dat de afgelopen jaren de zomers warmer zijn, en ik iedereen wel van verkoeling wil voorzien.

Ik bied mijn ventilatoren te huur aan:



de grote staande ventilator is 2,50 euro voor 24 uur

de gewone tafelventilator is 1.50 euro per 24 uur en de allerkleinste (zie foto) is 0,50 per 24 uur.

Ik heb nog een deeltje: huurt u er 2 tegelijk... dan is de tweede de helft van de prijs voor 24 uur.

Dus als het te heet wordt onder uw voeten, kom gerust langs aan de Starterstraat 4 en ik zorg voor de verkoeling....
warme groet, Joris

BERICHT VAN DE HUURDERSVERENIGING



HET IS BEGONNEN!

**Op 16 mei was het zover!
De timmerlieden van Lont startten
met hun werkzaamheden in de Van
Harenstraat 18.**

De volgende dag was nummer 16 aan de beurt. De voortuin kwam vol te staan met gereedschap. De eerste klus was het voorbereidende werk voor de CO₂ box. Grote gaten in de muren. Het plafond verwijderen uit de wc en ruimte maken op het zoldertje om de box te kunnen plaatsen. Dit klinkt erger dan het was. Er werd zo schoon mogelijk gewerkt en steeds werd de boel gelijk opgeruimd.

Binnen drie dagen was de klus geklaard en was er een mooie bekisting getimmerd om de zichtbare ventilatiebuizen in de gang. Ook de schilder kwam langs om alles weer keurig te schilderen.

Er bleek lekkage te zijn in de doucheruimte waardoor ook de douchevloer moest worden vervangen. Ook hier veel breekwerk, maar na een week kon er weer gedoucht worden. Ook hier gold dat

het puin gelijk in zakken werd afgevoerd.

Belangrijk om te vermelden is dat er bij de start over de gangvloer en de trap een afdekkfolie werd gelegd zodat het loopgedeelte zo min mogelijk werd vervuild. Aan het eind van iedere middag werd er gezogen.

Maandag de 23e werd gestart met het vervangen van de ramen. Vooral het vervangen van de kleine monumentale raampjes viel de glaszetters niet mee. Een secuur werkje om de sponningen goed schoon te frezen en de dubbelglas raampjes er in te kunnen zetten. Ook nu werd er zo schoon als mogelijk gewerkt.

De eerste ervaringen zijn positief. John, de opzichter, is goed bereikbaar en beschikbaar voor alle mogelijk vragen. Natuurlijk gaat er ook wel eens wat mis, maar dan wordt er hard gewerkt aan een oplossing. Het tempo zit er goed in, heel de Van Harenstraat tot de Hollanderstraat zal komende weken onder handen worden genomen.



De foto's geven een kleine impressie.



Pedicurepraktijk Marian Relleke



Voor een complete voetverzorging
Op afspraak ook bij u thuis.

Ingroeiende nagels, eelt, likdoorns,
schimmel (mycose) nagels,
afsluiting van behandeling met voetmassage.

Lid Provoet.

Frans van Mierisstraat53
Leeuwarden
Tel: (058) 2136338
Mob: 06-22121339

ProVOET
Landelijke Organisatie voor de
Voetverzorger / Pedicure

Loodgietersbedrijf



Voor al uw

- sanitair
- gas- en waterleidingen
- alle lood-, zink- en mastiekerwerken

Telefoon

058 2129636 - bgg 2135246

werkplaats: Mr. PJ Troelstraweg 159

M
GEVULDE
KOEK
4+1
GRATIS

D
WIT
TARWE
GROF
VOLKOREN
3 VOOR
5.99

W
FRIESE
KOFFIE
KOEK
2E
½ PRIJS

DAGAANBIEDINGEN

D
KOFFIE
MET
GEBAK
3.75

V
ZACHTE
BOLLEN
2E ZAK
½ PRIJS

Z
GEBAK
4+1
GRATIS



Schrans 145

8932 ND Leeuwarden

T: 058-2159002

info@bakkerijschuurmans.nl

www.bakkerijschuurmans.nl

BREEK SNEL DAT DAK AF

Op 9 juni werd de renovatie officieel gestart met toespraken door directeur van Elkien, Peter van de Weg, de heer Lont van het aannemersbedrijf en Marga Garms, voorzitter van onze Huurdersvereniging. Hierbij werd ook muziek gemaakt en onder andere het volgende lied gezongen, op de melodie van Kom van dat dak af, van Peter Koelewijn.

Hé hé hééééé
Breek snel dat dak af
't Is veel te oud
Neeneeneeneeneenee breek dat
dak af
We hebben 't veel te koud
Kom breek dat dak af
't Is niet meeheer vertrouwd

We zitten in de buurt
Een beetje met een probleem
Want, als je goed tuurt
Dan is het tochten extreem
De wind die gaat dwars
Door het kierende dak
Dus haal eraf en isoleer het strak

Breek snel dat dak af
't Is veel te oud
Neeneeneeneeneenee breek dat dak
af
We hebben 't veel te koud
Kom breek dat dak af
't Is niet meeheer vertrouwd

Die huizen die staan
Hier al een hele eeuw lang
Generaties genieten, maar
Die kou maakt ze bang
Nieuwe pannen er op
Dat is een goed idee
En bovendien bespaar je mee

Breek snel dat dak af
't Is veel te oud
Neeneeneeneeneenee breek dat dak
af
We hebben't veel te koud
Kom breek dat dak af
't Is niet meeheer vertrouwd

Tekst: Martien Plaatsman en Sjakkie Jongma





新亞酒家

Chinees Indisch Restaurant

SIN JAH

Schrans 105 - 8932 NC Leeuwarden

Telefoon (058) 2890990 - Fax: (058) 2880424



voor muzieklessen en meer

doedab

de Boer & Beukema

Muziekles in Huizum:

Keyboard/Piano, Orgel,
Viool en Kleuterviool

www.doedab.nl

enthousiast - gediplomeerd - ervaren

Enkele foto's van een geslaagde tuinrommelmarkt op 21 mei 2022

De tuinrommelmarkt op zaterdag 28 mei was weer erg gezellig. Het was zonnig en wat frisjes, er was volop belangstelling. Er was genoeg te doen in de rest van de stad, zoals het straatfestival, maar toch werd er goed verkocht. En, minstens zo belangrijk, de banden in de buurt weer weer versterkt.

Onderstaand enkele foto's.

Links de kraam van Joris, die ook ventilators verhuurt (zie pagina 5) en onder Marieke Draaisma, luisterend naar de buurtband.



Veiligheid in de wijk

Esther Cuperus, Lucas van der Kooij, Melisa Şenocak, Martijn Stobbe en Britt van der Vliet zijn 5 studenten van de opleiding Integrale veiligheidskunde. Wij zijn de afgelopen maanden in uw buurt bezig geweest met de aanpak van veiligheid. Na onderzoek en een enquête zijn we tot de volgende oplossingen gekomen:



Wijkconciërge

De Hollanderwijk zoekt een wijkconciërge. Kom je uit de wijk zelf en ben je een echte klusjesman- of vrouw. Dan ben jij een geschikte kandidaat!

- Mogelijke vergoeding in overleg met de gemeente.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen

Woningen die het keurmerk krijgen, hebben inbraakvertragers aangebracht, en hebben geen zwakke plekken die het een inbreker makkelijk maken om de woning binnen te komen.

- Het Politiekeurmerk is een bewezen effectief instrument waarmee de kans op een geslaagde woninginbraak afneemt tot **80%**.
- Met een PKVW-certificaat krijg je doorgaans **korting op je inboedelverzekering**.



Whatsapp buurtpreventie



Een WhatsApp Buurtpreventiegroep, is een groep in de chat app WhatsApp met één of meer beheerders. Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, kunnen elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak, vernielingen of een verdacht persoon in de buurt.

Fietsendiefstal voorkomen

- Noteer zoveel mogelijk kenmerken van uw fiets op een fietsregistratiekaart.
- Laat een diefstalpreventiechip op of aan de fiets aanbrengen.
- Maak gebruik van een stalling.
- Laat uw fiets 's avonds of 's nachts niet op een onverlichte plek staan.
- Laat geen waardevolle spullen achter in fietstassen.
- Zorg voor een goed slot op de deur van uw schuur of berging.



Bedankt!

Door met z'n allen aandacht te schenken aan deze punten, kunnen we de wijk samen veiliger maken. Als u vragen heeft kunt u mailen naar **Martijn.stobbe@student.nhlstenden.com**



nieuw
Elan
huurdersplatform

Wij zijn de belangenbehartiger van ruim 10.000 huurders in Friesland.

Wij komen op voor jouw belangen zodat jij fijn en onbezorgd kunt wonen.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen neem dan contact met ons op!



Huurdersplatform Nieuw Elan
Zuidergrachtswal 3
8933 AD Leeuwarden

058 215 9119
info@nieuw-elan.nl
www.nieuw-elan.nl



***Hallo dagelijkse
boodschappen***



JUMBO van Loonstraat

De leukste supermarkt van Leeuwarden

OPROEPEN

Vrijwel iedereen in onze wijk woont hier met veel plezier. Dicht bij het centrum, bij de Schrans voor alle boodschappen, je bent snel de stad uit, en toch een dorps karakter met onze prachtige huizen.

We hebben een leuke wijkkrant over van alles en nog wat in en rond de Hollanderwijk, er zijn clubjes zoals de kinderclub, waar kinderen dingen knutselen (bv voor moederdag en vaderdag). Om dit te bekostigen wordt er elke week oud papier opgehaald. Dit is ook nog eens goed voor het milieu en lijf en leden en het is gezellig.

Door wat verloop kunnen we wel wat mensen gebruiken voor de volgende activiteiten:

• KINDERCLUB

Elke maand lekker knutselen met kinderen. Weer eens wat anders dan naar een schermpje kijken...

Meld je aan bij STIP, Nieuwe Hollanderdijk 9, of bij Gerda, Nieuwe Hollanderdijk 49, 058 2126272 of www.hollanderwijk.com of hollanderwijkkrant@gmail.com

• WIJKKRANT

We kunnen er wel iemand bij gebruiken. Dat hoeft niet vast, maar ook af en toe een stukje schrijven. Je kunt zelf een rubriek bedenken (of we bedenken samen iets), of bv nieuwtjes in de wijk beschrijven.

Bijvoorbeeld:

In het verleden hebben we kennis kunnen maken met zo'n beetje alle katten en andere huisdieren in de wijk. Maar inmiddels zijn er weer veel nieuwe dieren bijgekomen.

Er zijn veel leuke en mooie voertuigen in de wijk, bijzondere hobby's en beroepen. Erg leuk om daar in te duiken en dat te delen met andere wijkbewoners.

Doordat de wijkkrant al zo lang bestaat is het een heel dik geschiedenisboek over de wijk

• OUD PAPIER

een paar keer per jaar een oranje hesje aan en de containers legen. Het is niet zwaar werk, gezellig en na afloop een drankje in het Hollanderhuuske. En pas na een paar maanden weer. Goed voor de wijk en het milieu.

Syds Wiersma betrokken bij project Deens-Friese dichters

door Frank Roffel (met dank aan Syds)

Als je wat langer met buurtgenoot Syds Wiersma omgaat, merk je welk een divers leven deze krasse vijftiger leidt.

Hij is vader van 2 jonge dochters en promoveerde op een proefschrift over debatten tussen joden en christenen in de Middeleeuwen. In zijn dagelijkse leven werkt hij niet in de wereld van de (toegepaste) theologie, maar tegenwoordig als coördinator van het Fries Film en Audio Archief. Daarnaast is hij als dichter actief en publiceert hij regelmatig een bundel met veelal Friestalig werk. Tevens maakte hij twee reizen naar Ierland om daar poëzie te schrijven. Dit met financiële steun van het Nederlands Letterenfonds. In de laatste jaren is hij ook betrokken geraakt bij een uitwisselingsproject van Deense en Friese dichters die onder de indruk waren geraakt van elkanders poëzie en besloten samen op te treden, zowel in Denemarken als in Friesland. Dit project begon in 2018 en leest als een spannend verhaal. Leest u mee?

Een bekende van Syds, de Friese dichter en fotograaf Geart Tigchelaar bezoekt al sinds 2015 vrienden in



De voorkant van het Fries-Deense boek

Denemarken. Die wonen in de buurt van Aarhus, de op een na grootste stad in dit land. Aarhus is niet alleen een havenplaats, maar ook een plaats met een universiteit. Spelenderwijs heeft Geart Deens geleerd en op een gegeven moment kreeg hij de behoefte om Deense dichters te leren kennen, hetgeen geschiedde. Hij slaagde

erin om Deense dichters enthousiast te maken voor een uitwisseling. Zo kwam van het een het ander en trokken vier Friese dichters, te weten Cornelis van der Wal, Elmar Kuiper, Syds Wiersma en Geart Tigchelaar naar Aarhus. Deze dichters vormen het poëziecollectief de Reade Runen, de rode paarden, genoemd naar een experimenteel gedicht van Ella Wassenaar uit de jaren '50.

In Aarhus werd er een vertaaldag gehouden. De vijf Deense en vier Friese dichters werden in koppels verdeeld en gingen met elkaars gedichten aan de slag. Op de vertaaldag werd er 's avonds opgetreden in een tjokvol café in Aarhus. In die periode ontstond het idee om samen een boek te maken. Er werd een uitgever benaderd die toestemde, foto's van Aarhus werden door Tigchelaar gemaakt en er werd gesproken over optredens in Nederland voor de Denen. In eerste instantie zou de dichtbundel bij het jaarlijkse literatuurfestival in Aarhus worden gepresenteerd, maar covid gooide roet in het eten. Maar in de zomer van 2021 konden de Friese dichters wel naar Aarhus afreizen en daar werd de bundel onder de titel 'Oar Hûs / Et Andet Hus - Fryske en Deenske poëzy yn twatalige oersetting' gepresenteerd. In november 2021 was de presentatie van het boek in de Westerkerk in



Syds Wiersma. Foto: www.sirkwy.frl

Leeuwarden en in het Brouwdok in Harlingen. Er zijn plannen om verder te gaan met dit project. De Reade Runen hebben in Aarhus een Fransman ontmoet die in Parijs een literair café bestiert en hen heeft uitgenodigd voor een optreden. Het klikt tussen de vier Friese dichters en het zal er dan ook wel van komen, denkt Syds.

Dan de bundel

Als ik Syds tijdens het interview vraag naar de overeenkomsten tussen het Deens en het Fries, stelt mijn gesprekspartner dat die overeenkomst wat hem betreft overdreven wordt. Deense toeschouwers van het optreden van de Friezen in Aarhus, merkten op dat het Fries lijkt op dialecten die langs de Deense westkust worden gesproken. Syds begrijpt dat wel, want langs de kust

van Denemarken, Duitsland en Noord-Nederland worden verwante talen gesproken. Het Deens is een Scandinavische taal en richt zich van oudsher veel meer op het Zweeds en Noors.

In de bundel vond ondergetekende een paar lange gedichten, o.a. over Aarhus en een leuk gedicht over

vleessnacks. Dat wordt tenslotte hieronder afgedrukt. De schrijver ervan is Tomas Dalgaard. Ik kies er bewust voor niet het originele gedicht af te laten drukken, want het Deens is compleet anders dan het Fries en het Nederlands. De Friese vertaling van 'Kødboller' (Fleissnacks) is vrijwel gelijk aan de Nederlandse vertaling (Vleessnacks).

Vleessnacks

Gehaktbal heeft een slechte reputatie
de anderen gaan hem uit de weg
als gehaktbal belt neemt frikandel niet op
ze hebben notabene met elkaar op school gezeten
dan belt gehaktbal berenhap op
berenhap heeft geen tijd
hij werkt een boel en heeft kleine berenhapjes
gehaktbal heeft niet zoveel vrienden die hij bellen kan
dus gaat hij op Tinder
gehaktbal wil vrienden met andere vleessnacks
hij krijgt dadelijk antwoord van eenzame frikandellen
berenhappen met depressies
een single kroket in bad standing heeft ook gereageerd
gehaktbal verwondert zich over zoveel reacties
wat zijn er toch veel eenzame vleessnacks op de wereld.

Thomas Dalgaard
(vertaling Syds Wiersma/Frank Roffel)

weer eens een

KLEURPLAAT!



teken er zelf een mooie achtergrond bij!

HUURSCOOTERS en -FIETSEN

Door Els Doekes en Paul Pasveer

Ook in onze wijk, zo lekker dicht bij het station, komen scooters steeds meer voor, vaak zo neergezet dat mensen met kinderwagens, rollators of rolstoelen er niet meer langs kunnen. De fiets op de bovenste foto heeft er dagenlang gestaan. De kat was er al aan gewend.



VOGELWERK GROEP NIET BLIJ MET NESTKASTEN

*Namens de Vogelwerkgroep
Meinte Boersma*

Als Vogelwerkgroep Hollanderwijk zijn we niet blij met de wijze waarop de extra nestkasten voor gierzwaluwen en huismussen in de wijk zijn geplaatst door Bouwbedrijf Lont.

We vinden dat er te veel kasten op een beperkt aantal woningen hangen. En dat de meeste kasten voor de gierzwaluwen veel te laag hangen.



Bestratingsbedrijf
Jeroen
Koehoorn

Ringlaster 23
8925 GK LEEUWARDEN
T: 06-558 835 50
E: Jeroenkoehoorn@live.nl

**Tevens het juiste adres voor:
Tuinaanleg, Grondwerk
Riolering, Walbeschoeiing
(Mini-) kraanverhuur**

Gierzwaluwen hebben een vrije aanvliegroute van minimaal 3 meter hoogte nodig, liefst meer. Nu zijn er veel kasten waar volgens ons nooit een gierzwaluw in zal komen. Omdat Lont nestplaatsen vernielt bij de dakrenovatie en omdat ze deels tijdens het broedseizoen willen werken moet een ontheffingsvergunning worden verleend door de Provincie Fryslân. Volgens de Wet Natuurbescherming moeten dan vooraf extra vervangende nestplaatsen worden aangebracht, 50 voor gierzwaluwen en 22 voor huismussen. Deze zijn tijdelijk. Vanaf november 2021 hebben we bij Jorrit van der Veen van Lont aangedrongen op overleg. We wilden graag meedenken en suggesties doen voor tijdelijke en permanente maatregelen ten behoeve van de vogels. Maatregelen die de meeste kans maken op succes. Ondanks herhaaldelijk aandringen van onze kant werd het eerste echte overleg met Lont pas op 22 april gepland door Lont. Benodigde informatie voor dat overleg kregen we pas toegestuurd op 19 april. Nota bene op de dag dat de nestkasten al door Lont op de gevels werden aangebracht !! Wij waren dus niet vooraf op de hoogte en werden net

als de bewoners geconfronteerd met voldongen feiten. Wij hadden graag bewoners vooraf geïnformeerd dat ze nestkasten aan de gevel krijgen en waarom dat is.

Met andere woorden: we waren absoluut niet blij. Sterker nog; we waren zwaar teleurgesteld, kwaad, voelden ons voor de gek gehouden. Niks openheid en transparantie van Lont.

Lont gaf aan te moeten werken onder hoge tijdsdruk, ook om aan de voorwaarden van de Provincie voor de ontheffing te kunnen voldoen. Jorrit van der Veen begreep uiteindelijk onze onvrede over de gang van zaken en maakte excuses. Hij stelde ons vervolgens voor om een

wensenlijst voor tijdelijke maatregelen op te stellen. Op die manier hebben we nog 20 extra (houten) nestkasten voor huismussen en gierzwaluwen kunnen laten aanbrengen. Meer verspreid over de wijk en voor gierzwaluwen op maximale hoogte onder de horizontale daklijst van kopwoningen. Bewoners hebben we hierover vooraf geïnformeerd.

Op deze wijze is Lont ons toch nog aardig tegemoet gekomen en zijn we uiteindelijk toch tevreden over de tijdelijke maatregelen voor de vogels. We gaan met Lont verder in overleg over de permanente maatregelen en gaan ervan uit dat het vanaf nu op goede wijze gaat.



NATUUR IN DE WIJK

door Antoon Groenewoud

Nu ik midden in de meimaand met deze rubriek begin, kan ik er niet omheen aandacht aan dit jaargetijde, de LENTE, te schenken. Verder komt “familie” egel aan bod en natuurlijk de vogel van 2022, de Merel.

Ja, de lente, een periode van het jaar, waarin veel weer tot bloei komt, ontwaakt en vogels actief worden om zich voort te planten; een boeiende tijd! Die tijd wordt ook wel het voorjaar genoemd. Hoe deze “maitiid” over onze grens betiteld wordt, vond ik de volgende “lentes”: printemps, spring, Frühling en primavera.

Hoe het dan ook mag heten, ik ben iedere keer weer verbaasd hoe dan de bloesem van prunus-bomen en forsythia-struiken losbarst! Jammer dat die pracht maar een dag of vijf blijft. Wat lager bij de grond nog veel andere bloeiende lentebodes, zoals maagdenpalm, boterbloem, madeliefje en paardenbloem. Mét de bloeiende planten komen (gelukkig, in verband met de bestuiving), de insecten tevoorschijn, zoals honingbijen, hommels en diverse vliegen.

Dan uiteraard over naar andere vliegende dieren, of liever een paartje: de vogelsoort van het jaar, de ons wel bekende merel! Het mannetje in 't zwart, met een oranje-gele snavel en vrouwlief in een bruin-(schutkleur) pakje, met zwarte streepjes en vlekjes.

(Dit even als een hernieuwde kennismaking met deze wijkbewoner.) Mocht één van jullie deze vogelsoort nog niet gezien hebben, dan mogelijk wèl gehoord. Behalve zijn alarm-roep, een luid en scherp klinkend: “Pieng, pieng”, is het een geweldige zanger! Zonder “conservatorium” een veelzijdig repertoire dat in een groot deel van het etmaal te genieten is. Meestal op een hoog plekje in ons “beschermd stadsgezicht” de Hollanderwijk.

In de niet-versteende tuintjes probeert de merel datgene op te zoeken wat hem smaakt.

Het is dan geweldig om te zien hoe de vogel tracht een flink formaat regenworm uit de grond te trekken! Terwijl de merel ontzettend trekt en sjort, biedt de regenworm de nodige weerstand. Zijn, of haar (oh nee, ze zijn hermafrodit!) gespierde lichaam is voorzien van segmenten, waaraan borsteltjes zitten. Door zich zo omvangrijk mogelijk te maken, zit het

diertje behoorlijk klem in de gang. Het lukt de hongerige vogel, óf de worm kan zich (geheel of gedeeltelijk (!) terugtrekken... De merels eten verder wat gemakkelijker te krijgen is, insecten, zoals een dikke kever, of een hommelmel en verder bessen en vruchtjes.

Van de vele bijzonderheden van deze zangvogel, één van de 5000 zangvogelsoorten van de wereld, toch nog even dit: De “bebouwde-kom”-merel (hiernaast) is oorspronkelijk een echte bosvogel. Zijn soortgenoten in de bosachtige natuur zijn iets forser, zingen iets anders, en een groot deel trekt ’s winters naar het zuiden van Europa.

Niet alleen de merels zijn “onze buurtgenoten”, maar ook een stel zoogdieren, die zich (bijna) altijd in het donker laten zien en horen: egels. Wij hebben in de Waling Dijkstrastraat het genoeg met een looplamp van deze “stiekelbarchjes” te kunnen genieten!

In de vorige wijkkrant (no. 2) moest ik melden dat de egels nog bezig waren aan een langdurige slaap. Maar.....op 13 maart, ongeveer 23 uur, liet één van hen zich zien! Het egel-hoofdstuk-2022 was weer begonnen. In het in onze tuin liggend hol huist een vrouwtjesegel, althans dat

vermoeden wij. In de tuin zuidelijk naast ons woont een mannetje (?). Tot 12 april was het een vredige “l.a.t.”-relatie met bezoeken over en weer. De man was wel steeds aanwezig als door ons het egelvoer weer geurend klaarstond. We kregen de indruk, dat ze soms mooi samen slapend de dag doorbrachten, voor zover dat waarneembaar was. Wat we wèl zagen, was dat manlief op 25 maart ongeveer 10 minuten lang om het vrouwtje heen draaide, dat lekker



De Merel

Autorijschool De Frosk



- Gedegen, persoonlijke opleiding.
- Praktijklessen in wagens met versnelling en automaat.
- Theorieles klassikaal, individueel of thuisstudie.
- Autorijschool De Frosk bestaat al sinds 1978.



Faalangst, ADHD, autisme, schakel en automaat

Annelies Dijkstra
Ereprijs 76
8935 JK LEEUWARDEN
(058) 288 49 59

Thilda de Haan
Vincent van Goghstraat 5
8932 LD LEEUWARDEN
(058) 2160183

www.defrosk.nl

info@defrosk.nl

DE STATIONSKAPPER LEEUWARDEN



STATIONSPLEIN 1
8911 AC LEEUWARDEN
TEL NR: 058-2128334

www.destationskapperleeuwarden.nl

zat te eten. Ze bleef onverstoord!
Eenmaal genoeg gegeten, liep ze naar de schaal met water en de "druktemaker" ging "op stap".
Afgezien van wat strubbelingen dus, gingen de beide egels, na het eten en drinken elk een kant uit naar de aangrenzende tuintjes.
Een andere situatie ontstond 's avonds op 12 april jl. Dat gebeuren lezen jullie de volgende keer.

Op 25 mei werd het plan om het 'centrale plantsoen' te beplanten uitgevoerd. Met trots gingen de mensen, w.o. de huurdersvereniging, even... ±350 planten in de grond zetten! Zo werd onze wijk nog mooier!

Tot slot een paar vogel-waarnemingen.
Gerrit Tuinenga zag vanaf zijn Emplacement-balkon op 11 april vier huiszwaluwen.
Zelf hoorde ik op 13 april in het Simon de Vliegerprakje een zanglijster zingen, tot mijn verbazing. De vogel bleef er niet.
Sjits van Houten zag op 8 mei in het W.C.de Grootplantsoen een grote bonte specht.
Op 14 mei tenslotte zag Gosse van Houten in de Hollanderstraat twee huiszwaluwen.
Dit was dan weer 'n wijk-vol-natuur.

(mei 2022)

 **KELLER**
schilderwerken

Chris Keller

Uw schilder in de Hollanderwijk

Vraag vrijblijvend om een offerte!

Leeuwarderstraat 28
8932 GR Leeuwarden

chris.keller3@gmail.com
tel. 06 - 48557297



De Simon de Vliegerstraat

door Eddy Sikma

Ten zuiden van 'onze' Hollanderwijk bevindt zich de Simon de Vliegerstraat. Nu is het deels park, dan wel een rijtje nieuwbouwwoningen, die er overigens ook al weer een kleine veertig jaar staan.

IN 1981 maakte ik 'kennis' met deze straat via het Leeuwarder Gemeentearchief. Johan Schaafsma, toen de beheerder van wat de topografische atlas van de Gemeente

Leeuwarden heette, gaf opdrachten aan Beeldende Kunstenaars. 'De Simon de Vliegerstraat wut afbroken, dou must d'r mar even hene'. Doel was vanzelfsprekend een afbeelding van de sloop. Deze tekening bevindt zich nog altijd in het archief, dat nu onder het Historisch Centrum Leeuwarden valt. Overigens niet bij de bij dit artikel afgebeelde illustratie.

Hier zien we nog de stadsbus, die een aantal malen per uur door de smalle straat 'kroop'. De huizen waren in 1925/26 gebouwd in de toenmalige gemeente Leeuwarderadeel. De Hollanderwijk was Leeuwarden. In 1944 – de oorlogsjaren – zijn Leeuwarden en Huizum samengevoegd. Ooit heette dit de Verlengde Noorderstraat. Deze werd gewijzigd in de Simon de Vliegerstraat. De Vlieger was een schilder uit de 18e eeuw, die bekend was van de maritieme schilderkunst, zeg maar de zeetaferelen. Onweersluchten met zeilschepen in een woelige zee. Het scheepvaartmuseum in Amsterdam bezit veel werken van deze kunstenaar. Toen de Verlengde Noorderstraat in 1926 werd gebouwd hadden de huizen nog tuintjes, afgesloten door een houten hekje. In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn deze

**U vist zeker niet achter
het net bij:
Huizumer Zeebanket**



**Ruysdaelstraat 2
8932 EJ Leeuwarden
Tel. 06-83892742**

**Openingstijden:
Wo.& Do. 11 tot 18.30 uur
Vrijdag 10 tot 18.30 uur
Zaterdag 11 tot 17.30 uur**



verwijderd. Ruim baan dus voor de stadsbus, zoals te zien is op de hierbij afgebeelde schets. De gele stadsbus is bijna een verlevendiging van de monotone grijs-bruine straat. Tom Sandijck heeft de ‘teloorgang’ van de straat beschreven in het standaardwerk ‘100 jaar op de Hollanderdijk’, in 2016 verschenen. Ik wilde eindigen met een anekdote – via via. In dezen is de waarheid niet altijd te achterhalen.

In de nadagen van deze oude straat werden de woningen bevolkt door ‘kraak – en antikraak’ Een handige jongen had – naar verluidt – de gasmeter omgekeerd. Met zijn vriendin zat hij in de wintermaanden in de zwembroek, respectievelijk de bikini, in de oude woonkamer.

Uiteindelijk zijn ze tegen de ‘lamp’ gelopen. De energieleverancier had geen mededogen. Deze ‘vlieger’ ging niet op.



Lever hier u dopen in

Antoon Groenewoud,
Waling Dijkstrastraat 5
en Nulachtenvijftig,
Ruysdaelstraat 21

Een gezellig wijktheater: het Open podium als culturele ontmoetingsplek in de wijk

door Froukje Draaijer

**wilde
Wijk**

Het Open podium In de maanden mei, juni én juli een wekelijks wijktheater met een mix van acts, muziek en bijzondere verhalen van bewoners van Huizum-West. Het is geen talentenjacht, je hoeft niet perfect te zijn om anderen te inspireren. Het is een open podium waar je mag zingen, dansen, muziek maken, spoken word... Alles! Voor jong en oud!



Rubrieken Gedurende de avond komt een aantal rubrieken aan bod. Gewone wijkbewoners komen vertellen aan de hand van een thema. Ook scholen en ondernemers uit de wijk doen mee.

Minibieb In de rubriek Minibieb vertelt een buurvrouw of buurman over hun favoriete boek. En leest er een stukje uit voor. Zo leer je elkaar op een bijzondere manier kennen tijdens een avondje uit in de wijk! Gewoon en toch bijzonder!

Zo hebben we een eigen versie gemaakt van de tv-serie van Ozcan Akyol:

De Verknipste Gast. Een kapper uit de wijk interviewt een markante bewoner. Ieder mens heeft een verhaal.



Nico's snackcafé Elke week wordt de avond afgesloten met het feuilleton Nico's snackcafé. Menig bewoner kan zich dit café nog herinneren! Elke aflevering van deze toneelsoap gaat over een herkenbare en actuele situatie uit de wijk, gespeeld door vijf bewoners!



Geef je op via info@wildewijk.nl of 06-55371144.

Of kom gewoon langs als **publiek**, voor een avondje uit in de wijk! Vooraf kun je aanschuiven bij de **eetgroep** voor een gezellige maaltijd!

Prachtige theaterzaal als tijdelijke locatie
Floris Versterstraat 7

inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

€2 inclusief koffie/thee

Dinsdag: 31 mei, 7, 14 juni

Donderdag: 23, 30 juni, 7, 14, 21, 28 juli

Het overige aanbod van Wilde Wijk

Wilde Wijk is een bewonersinitiatief om mensen in de wijk Huizum-West bij elkaar te brengen door middel van sociale en culturele activiteiten. Hier een greep uit het overige aanbod. Meedoen is €2 per keer.

Workshop Wenskaarten & Handlettering met Linda Koster op 2 en 16 juni.

Skildersgroepje met kunstenaar Eddy Sikma op 9 juni.

Wijkkoor Van zingen word je blij! Een koor voor alle leeftijden. Met koorzingen kun je gewoon meedoen. Aarzel niet en geef je op! En neem je buurman mee want die wordt er ook blij van!

Eetgroepjes

Vooraf aan het Open podium op dinsdag en na het wijkkoor op donderdag mag je aanschuiven voor een gezamenlijk maaltijd voor €3. Om de beurt maken bewoners een lekker gerecht of op basis van potluck.



Serieuus theater met regisseur Rudi Stuve

Een bijzondere manier van theatermaken met oog voor kwetsbare bewoners. Rudi nodigt je op vrijdagmiddag uit om je verhaal te vertellen. Uit de verhalen wordt een thema gehaald en daar wordt een voorstelling van gemaakt.

Vrolijk theater met Carolien Tiedema

Op zaterdag in juni en juli kan jong en oud meedoen in de speeltuin van wijkvereniging Gerard Dou. Geef je op voor dit gezellige locatietheater waarbij je samen werkt naar een voorstelling met korte acts.

Overige activiteiten:

Levensverhalen schrijven (start binnenkort)
Inloop/kringloop atelier voor creatievelingen.
Tweedehands kleding (brengen en halen).

Meer informatie of alvast opgeven?

www.wildewijk.nl
Bel/app 06-55371144 (kantooruren)
of mail info@wildewijk.nl



Flak foar dat ik beginne suu met dit nije stukje, gongen de sirenes! Ut is toch altyd weer un “skokje”, want, net as ik, binne d’r nog furskeidene lui, die de oorlog-’40-’45 metmaakt hewwe. Foar mij geldt dat niet sò, alleen ut laatste stukje van de oorlog maakte ik nog mèt. Wel docht ik even an al die duzenden meensen in Oekraïne! Die mutte bij so’n alarm hals-over-de-kop de skuulkelders in! Doèn se dat niet, dan sitte su in angst en paniek omdat der oek un raket mogelijk op hun huus terecht komt! Suks is furskrikeluk!

Om dan as frije Friezen te leven in un feilige Hollanderwyk, is rondut seid, toch wel geweldig! Je stane daar niet altyd bij stil. We hewwe gelukkig gien skuulkelders, bijvoorbeeld bij ut Hollanderhuuske en oek niet één onder ut Simon de Vliegerparkje, noadug. Laat dàn die sirenes één keer in de maand maar gaan, maar dan as signaal: “Ut is vrede in oans land”!

Sò, dit must ik even kwyt. Ik sal nou even naar Lidle, om wat boadskappen, want dat he’k beloofd.

Jimme salle nou wel denke, dat ik dat oek opskriewe sal, dus hoe dat gaan is, nim ik an. Ik hew myn fiets-met-groate-tassen even pakt, want ut was knap weer toen, om op ‘e fiets te gaan. Toen ik met so’n winkelwagentsje de supermarkt binnen ging, sag ik wel, dat ut behoerluk druk was. Vooral skolieren hadden sògenaamde honger....

Al gauw kon ik, al manoevrerend, de noadige spullen inlade. Natuurluk must ik oek wat fruit kope, dus even wat moaie appels uutsoeke. Ik had un stel in de hannen en deed un stap achteruut. “Hóóó!”, sei ik, want ik botste teugen un man an, die flak achter my stond! Hij skrok oek wel wat en sei: “Oké, het valt mee, het kan gebeuren.”

De stem van disse man kwam my toch wat bekend foar....”Ja sorry,” reageerde ik, “maar ’t is krekt of ken ik jou!” Al pratend, kwam ik erachter, dat hij selfs oek in oanze wyk woant! Al fyftien jaar, maar niet flak bij mij in ‘e buurt. Ik had ut gevoel, dat we mekaar al lang kenden, want, hoe sège se dat oek al weer, ja, ut klikte, sièn.

Syn naam was Kees Hulshorst en hij was un geboren Arnhemmer. Trouwd en 3 kienders èn 6 kleinkinders. En nièt mis, hij was al 89 en behoerluk fit, sei hij trots! Nadat ik oek myn furhaal deen hadde, furtelde hij, dat syn vrouw 2 jaar jonger was en redeluk gezond en....un Friezin!



“Hulshorst, ik nim an, dat jou op één of andere wyze, de kost furdierend hewwe”, vroeg ik. Nou dat kwam dur wel uut: bosarbeider.

Dáár wu ik fansels wel wat meer van wete. Daarom sprak ik met hem af bij hem thuus.

Un week later.

’t Was ‘s middags om un uur of drie, dat we met un bakje thee bij hun an de keukentafel saten. Kees wu eerst furtelle hoe syn leven ferlopen was voordat ie over sien werk wat sège su. “Nou, oké,” sei ik, “vast wel interessant, denk ik.”

Om ut wat kort te houen, sei dy onder andere: Dat hij in 1933 in Arnhem geboren is. Na de lagere schoal, één jaar Mulo en toen an ut werk! As un echt “buten-meens”, kon hij an ut werk bij de stichting Gelders

Landschap as bosarbeider. Dat leek hem geweldig! Dat was in 1947. Ik vroeg hem waar se dan an de slag musten.

“Jurjen, dat was een prachtig gebied om te werken. Dat heette de Loenermark, een gedeelte van de Veluwezoom. Een stuk natuur van ongeveer 1100 hectare, waarvan zeker 75% uit bos bestond. Dus werk zat. Maar eerst effe mijn levensloop en daarna over mijn soort werk in de bossen.”

Ut bleek, dat ut un “skot-in-‘e-roos” was, die baan, sei Kees. De furdienste was oek goed en na un jaar furkering, trouwde Kees in 1957 met Trijntje. Se kregen 3 kienders en bleven in Arnhem woanen. Met un glunderend gesicht, onthulde hij, dat hij bij de Stichting Gelders Landschap 51 jaar werken bleef. Wel was ie 2 jaar siek weest, dus dan suden ut 49 jaar weest hewwe. Ut was wel un “record”. En toen nog naar Friesland!

Dat gebeurde in 1998, Leeuwarden dus! “Dan kan ik je nog vertellen,” sei Hulshorst met un serieuze blik, “dat het werk soms zwaar was. Bomen omhalen, in bepaalde maten zagen. Nieuwe bomen planten. Grasvelden maaien. Gelukkig hadden we een motorzaag ter beschikking. Dennen moesten we voor 1 juni gekapt hebben, want anders kwamen de dennenscheerders, kevers die onder de schorsen de boel vernielden. Het onderhouden van de bospaden en de

daar lopende gasten zonodig te woord staan, o.a. met antwoorden op eventuele vragen”.

“Maar Kees, ut sal oek wel us minder prettig weest hewwe?”

Hij furtelde toen, dat foaral de kouwe en natte herfsten toch wel beroerd waren. Kouwe winterdagen waren niet sò erg want daar was warme kleding foor.

Terwiel wu al an 'e koffie saten (met koek), sei Kees: “Ik heb een mooi

leven gehad in de bossen, maar ook met mijn lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen! En daar geniet ik nog steeds geweldig van.”

Met disse moaie sinnen, rond ik ut “petear” af en bedankte hem harteluk. En hij fon ut oek heel leuk! Dit was dan de boswachter.

Tot 'e kiek,
Jurjen G.

HET PLANTSOEN IS KLAAR!

Door Martien Plaatsman



Bestrating eruit, grond erin.



De plantploeg druk bezig.

Daar ligt het dan, ONS PLANTSOEN



Samen de slingers ophangen is gezelliger dan alleen

Gastvrij en gezellig elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Dat is wat we nu al meer dan een jaar op vrijdagmorgen doen. Het is in de Woonkamer van Solidair Friesland aan de Wijnhornsterstraat 124 te Leeuwarden. Nu we elkaar regelmatig zien zijn we op elkaar betrokken geraakt. We vieren samen onze verjaardag, want het leven is een feest, maar samen de slingers ophangen is leuker dan alleen. En soms is het ook wat minder rooskleurig. Door corona hebben we elkaar afgelopen winter een poosje niet kunnen ontmoeten. Maar na de versoepelingen hebben we de draad en de onderlinge verbinding weer opgepakt. En we hopen elkaar nog lang en gelukkig op vrijdagmorgen te ontmoeten.

Els Stellema



NIEUWE CONTAINERS

Door Els Doekes

Zoals aangekondigd werden op donderdag 14 april de oude groene bakken opgehaald door medewerkers van de Omrin. Met een krachtige slag mepten ze de wielen van elke bak af. Op een kar met aanhanger werden torenhoge stapels gebouwd. Zelf wilden deze sterke mannen helaas niet op de foto, maar het resultaat was een groene muur, die uiteindelijk langzaam de straat uitgereden werd.



Niet iedereen in onze wijk is in verband met onze kleine tuintjes en berghokken even blij met het alwéér veel grotere formaat van deze nieuwe bakken.....

Garnalen eten is hip geworden

Door Frank Roffel

Garnalen hebben pas een jaar of 15 een plekje in mijn bewustzijn. Ik ken ze vooral als lekkernij in de Spaanse topmaaltijd paëlla en ook bij de chinees kwam ik ze nog wel eens tegen.

Maar pas de laatste jaren heb ik de neiging om af en toe eens garnalen te eten en dat bevalt altijd best. In sommige gerechten worden ze onder het kopje seafood gerekend, maar op zich zijn deze kleine kreeftachtigen in ruime mate te bestellen en op te peuzelen.

Ik sta altijd weer verbaasd als ik lees hoeveel officiële soorten garnalen er zijn. Volgens de bron wikipedia zijn er 3268 levende en 57 fossiele soorten garnalen. Je vindt ze in allerlei soorten water, van brak tot zoet, maar ook in zout water leven deze merkwaardig gevormde minikreeftjes.. Ze leven aan de kust, waar zand de boventoon voert, maar ook in de diepste zeeën, in grotten en in de modder. Bovendien worden ze gekweekt, vooral in Azië, waardoor hun aanbod nog groter is geworden. De garnalen worden gerekend tot de geleedpotigen en zijn ruwweg te verdelen in drie groepen:

- Koudwatergarnalen (zoals de Noorse of grijze garnalen)

- Zoetwater tropische garnalen (zijn vaak groot)
- Zoutwater tropische garnalen (eveneens groot).

Koudwatergarnalen zijn klein, maar hebben veel smaak.

Zoutwatergarnalen die hier bekend zijn, zijn vooral de tijgernaal en de witpootgarnaal. Ze worden opgevist uit de wateren in de tropen, maar daar ook ruimschoots gekweekt. Vooral in landen als Thailand, Indonesië en Vietnam heeft de kweek een enorme vlucht genomen. Ook in Nederland worden garnalen gekweekt en wel bij Happy Schrimp bij Rotterdam. Van de zoetwater tropische garnalen is de reuzengarnaal het bekendst in Nederland. Het gekke is dat de smaak van zowel een zoutwater als een zoetwater tropische garnaal hetzelfde wordt als ze eenmaal zijn gekookt. Wie een bak met garnalen koopt om die bijvoorbeeld te gebruiken in de pasta krijgt vaak een mengsel, zonder dat te weten.

De populairste garnalen zijn:

- 1) Black tiger garnalen. Deze soort wordt veel geserveerd in de horeca. Deze wordt met name gekweekt in zeewater in Zuid-Oost Azië. Zodra deze garnaal verwarmd wordt, kleurt



deze roze. Deze leent zich perfect voor bereiding op de grill.

2) Vannamei garnalen. Worden ook wel witpootgarnaal genoemd en is een tropische garnalensoort die op grote schaal gekweekt wordt in Azië. De afgelopen jaren veel populairder geworden.

3) Roze garnalen. Misschien wel de meest bekende garnalensoort. Deze garnaal is wat kleiner van formaat en is vooral afkomstig uit Zuid-Amerika en Azië. Worden na de vangst direct gepeld en ingevroeren, zodat de smaak en versheid optimaal behouden blijven. Dankzij het kleine formaat heeft de roze garnaal een relatief korte bereidingstijd en met z'n lichtzoute smaak is deze garnaal een perfecte toevoeging in pasta's, wokgerechten of salades.

4) Hollandse garnalen. De Hollandse garnaal, ook wel bekend als de Noordzeegarnaal of de grijze garnaal, is de bekendste garnalensoort in Nederland en België. Zoals de naam al doet vermoeden komt deze garnaal alleen voor langs de Noordzeekust.

Doordat de garnalen altijd aan boord van het schip in zeewater worden gekookt, behouden ze hun karakteristieke zilte smaak.

5) Argentijnse garnaal. Zoals de naam al doet vermoeden, is de Argentijnse garnaal een koudwatergarnaal die voor de kust van Argentinië wordt gevangen. Kenmerkend voor deze garnaal is dat deze – in tegenstelling tot de Black Tiger garnaal – ook voor het koken al een dieprode kleur heeft.

De smaak van deze garnaal is lichtzoet en neigt naar die van zoete kreeft. De Argentijnse garnaal leent zich perfect voor bereiding op de barbecue.

6) Gamba's. Over de term 'gamba' bestaan nogal wat misverstanden. Goed om te weten: de gamba is niet één specifieke garnalensoort. Deze term wordt gebruikt als verzamelnaam voor verschillende tropische reuzezeewatergarnalen. De Black Tiger garnaal en de Vannamei garnaal worden bijvoorbeeld ook vaak aangeduid als gamba's.

Leefwijze

Over het algemeen worden garnalen groter naarmate het water waarin ze leven warmer is. Garnalen eten allerlei dierlijke en plantaardige resten. Garnalen leven vooral 's zomers dicht onder de kust. In de winter trekken ze naar dieper water. De gewone garnaal is vooral 's nachts actief.

Vangen en pellen

Koudwatergarnalen worden nog steeds alleen in het wild gevangen. Dat gebeurt met garnalenkotters. Nadat de kleine geleedpotigen zijn gevangen worden ze meteen in heet water gekookt en in ijs bewaard. Garnalen werden aanvankelijk vaak met schepnetten of schuifnetten gevangen, in sommige landen wel met behulp van honden of paarden. Later gebeurde de vangst veelal met boomkornetten, die aan beide kanten van de garnalenkotter hangen. Andere vormen zijn garnalenzuigers en pulsvisserij. In België vindt in Oostduinkerke nog steeds de traditionele paardenvisserij plaats.

Daarna worden de garnalen gepeld, vooral in landen waar de lonen nog laag zijn. Vroeger was hier in Nederland ook nog een levendige garnalenspellerij, maar dat gebeurde bij mensen thuis. 's Ochtends werden de zakken garnalen dan rondgebracht en 's avonds werden de gepelde exemplaren afgehaald en gewogen. Het werk werd per ons betaald. Omdat tegenwoordig de hygiëne eisen veel hoger zijn, gebeurt dit werk nu in fabrieken. Het pellen bij een warme kachel in een woonkamer was namelijk toch wel wat anders dan in een gekoelde fabriek.

Kom je gezellig bij ons spelen?



Gastouderopvang Pardoes, biedt opvang aan kinderen tussen 0 en 12 jaar oud. Voor meer info: lusannewoltjer@versatel.nl of bel: 058-2139272 / 06-38436366 • LRK nummer: 614859311. Of bezoek de site: <http://gastouder.lusannewoltjer.nl>



Vindt u het leuk om met gezellige kinderen te knutselen?

Er kan wel een extra begeleider bij de Kinderclub

Gezellig elke week een uurtje knutselen (van 3 tot 4 uur) met een groepje enthousiaste kinderen.

Heb je hier zin in, laat het even weten aan Gerda van Houten, Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Voor Cor Meines is muziek een eerste levensbehoefte

door Frank Roffel

De nu 70-jarige Cor Meines is al jarenlang een vriend van mij. (zie foto)

Ik leerde hem kennen in 1995 toen ik bezoeker was van het Inloophuis, waar hij achter de bar stond. Hij herinnert zich nog dat ik daar regelmatig piano speelde. Jaren gingen voorbij dat ik hem alleen maar in de stad tegenkwam en wel eens een praatje met hem maakte. Maar op een gegeven moment nodigde hij me uit om eens langs te komen in zijn woning aan de Julianalaan en vanaf dat moment is er een vriendschap ontstaan die eigenlijk alleen maar beter is geworden. Naast zijn karakteristieke uiterlijk viel hij ook op door twee andere zaken, te weten zijn hondje dat altijd in een mandje achterop de fiets meeinging met zijn baas en de passie voor muziek. Het was altijd een genoegen om bij hem te bivakkeren. Hij zette met zorg koffie, had altijd wat lekkers bij de koffie en we draaiden altijd muziek die een non-conformistische muziekvoorkeur verraadde. Ik heb jarenlang muziekkrant OOR gelezen en ken veel -ook obscure- artiesten uit de muziekwereld en kwam een deel van dergelijke muzikanten alleen



maar tegen bij Cor. Cor wist er dan ook veel vanaf. En als hij een vraag van mij niet kon beantwoorden, bijvoorbeeld over de groepssamenstelling van een band, dan keek hij dat direct na op zijn mobiele telefoon, waarna het antwoord er meestal snel was.

Deze man ziet zich als een muzikale alleseter, behalve dan van muziek als disco, hip hop of rap. Zelfs van metal houdt hij. Als ik opmerk dat dergelijke muziek mij altijd overkomt als tegen het leven gekeerde herriemuziek, is hij het dan ook niet met me eens. Punk is volgens hem tegen het systeem gerichte muziek, zoals bijv. van de Sex Pistols, niet metal. Waar hij veel van houdt zijn the Beatles, Steeley Dan en Jethro Tull, de cultband rondom de charismatische fluitist , gitarist en zanger Ian Anderson. Daarvan heeft hij vrijwel alle muziek. Maar hij noemt ook

bands en soloartiesten als Thin Lizzy uit Ierland, blueszanger Joe Bonamassa, Led Zeppelin, the Eagles uit de VS en blueslegende Eric Clapton als favorieten. Een top-10 maken van zijn voorkeuren valt hem zwaar. Zelfs een top - 100/200 zou hem niet licht afgaan. En dan houdt hij ook nog van jazz en klassiek. Jazz moet swingen en vooral saxofoonmuziek gaat er bij hem goed in. De grote-stadsjazz van de Bebop fascineert hem minder. Op zijn tablet maakt hij playlisten van deze muziekstijl, die hij dan tijdens zijn muzikale luisteruren draait.

Naast zijn voorkeur voor aparte muziek, heeft Cor dan ook nog een voorkeur voor langspeelplaten. Tot aan de midjaren '80 was dat de normale manier van muziek beluisteren, maar de cd maakte daar een einde aan. Cor stapte over zoals velen, en verkocht zijn platen. Maar hij kreeg spijt. Hij miste het warme geluid van de lp's en de mooie lp-hoezen met al hun info erop. Zo'n 9 jaar geleden besloot hij zijn platenspeler weer in ere te herstellen en de verkochte elpees weer terug te kopen.. Dat werden vooral tweedehands exemplaren en zo nodig nieuwe platen. Lp's waren toen zwaarder van gewicht, en verder werden de hoezen nog mooier dan ze al waren. Maar lp's waren ook duurder geworden. Een nieuwe lp

kostte al gauw een kleine 30 euro, maar Cor zette door. Hij las nu ook niet meer de muziekkraant OOR, want die was hem te elitair geworden. Bedoeld werd dat dat hippe en veel gelezen blad de oude groepen uit de jaren '60 en '70 niet meer volgde in hun ontwikkelingen. Een abonnement op het blad REVOLVER, dat later overstapte op de naam Lust for Life, bleek een uitkomst, want dat blad richt zich op een mix van de oude garde en de huidige nieuwe bands. Aan de hand van de cd-recensies in dit blad beluistert hij via Spotify de aansprekende cd's om ze als ze hem bevallen op lp aan te schaffen.

Het uitstapje op vrijdagmiddag

Cor heeft de gewoonte om op vrijdagmiddag naar Discus, de winkel van Wobbe van Sijen te gaan op de Voorstreek. Daar sneept hij in de elpeebakken en maakt hij graag een praatje met Wobbe en zijn compaan Hoyte. Hij koopt daar makkelijk voor een fiks bedrag aan elpees. Dat deed hij al toen Wobbe nog met personeel de zaak 'Bij de Put' op de Wirdumerdijk bemenste en daaruit is een mooi vriendschap ontstaan. Een andere zaak die hij frequenteert is King Kong Records, ook op de Voorstreek. Daar komt hij zo 1x per 2/3 weken. Ook daar koopt hij elpees en komt er voor een praatje met Nico en André, die de zaak bemannen. De naam Van den Akker valt ook in dit gesprek. Deze

platenbaas had een winkel op de kop van de stille zijde van de Nieuwstad en daar heeft Cor zelfs nog eens in een vakantieperiode achter de toonbank gestaan. Van den Akker was nl. op vakantie en samen met ene John heeft hij toen de winkel gerund. Van popmuziek wist hij genoeg, van jazz al weer minder en van klassiek moest hij toch de adviezen van John gebruiken. Van klassieke muziek heeft hij vooral lp's. Die heeft hij bij de grote verhuizing van de Julianalaan naar de Smidsbuurt aan ondergetekende gegeven. Toen heeft hij ook het grootste deel van zijn cd-voorraad weggegeven, op 150 stuks na. Tegenwoordig luistert hij alleen nog naar Spotify als het gaat om deze belangrijke muziekstijl.

Cor neemt echt de tijd voor muziek. 's Morgens luistert hij radio, vaak naar NPO-5 en 's middags en 's avonds draait hij dan langspeelplaten. Hij selecteert dan de muziek die hij wil beluisteren, maar de eerste platen die hij draait zijn de onlangs aangeschafte platen. Hij draait dan wel 4 à 5 uur muziek oftewel; 5 lp's. Als platen vaak gedraaid zijn, verdwijnen ze in de kast waar ook de andere lp's huizen. Hij is zeker niet een retro-liefhebber van muziek. Daarop reageert hij verbaasd, want de meer moderne muziek van Adele, War on Drugs en the Black Keys worden ook aangeschaft en beluisterd. Muziek-



Elpeehoezen van Crosby, Stills, Nash & Young, van Belle and Sebastian en van Bob Seeger.



dvd's bekijkt hij niet meer. Hij leest veel en dat kun je niet combineren met het kijken naar beeld met muziek erbij. Concerten bezoekt hij nauwelijks omdat hij grote



mensenmassa's benauwend vindt. Idolen heeft hij nauwelijks of het zouden David Bowie of Peter Hamill van Van Der

Graaf Generator moeten zijn. Een mooie song vindt hij Blackbird van the Beatles. Andere favoriete nummers zijn Locomotive Breath van Jetro Tull en Black Cow van Steeley Dan. Hij merkt ten slotte nog op dat hij mensen die niet van muziek houden niet begrijpt. Een goede tekst, ontroerende muziek, dat is toch onmisbaar? Op het einde van ons gesprek luisteren we nog naar een plaat van de Schotse band Belle and Sebastian. Fraaie, gemoedelijke klanken komen uit de goede muziekinstallatie van Cor en het gesprek zit erop.

SPOORPRAAT - 15

door Antoon Groenewoud



Het was dus 14 oktober 1863, dat het gezelschap “feestvierders” met de openingstrein uit Harlingen terugkwam in Leeuwarden.

Daar konden ze zien dat het station nog lang niet afgebouwd was. Dat het een mooi gebouw zou worden, naar een ontwerp van de architect Karel Hendrik van Brederode, was te zien.



Behalve de eerste reizigers die arriveerden, kwamen ook vele Leeuwarders belangstellend de bouwers van aanneembedrijf fa. J.H. Keijzer uit Leeuwarden “op de handen kijken”! Het zou een station worden van het type 3e klasse, met een hoofdgebouw met aan beide kanten vleugels en daar aan vast nog gebouwtjes met een blinde muur-met-deur.

Firma Keijzer vroeg 54.000,- gulden voor deze klus. Omdat de spoorlijn nogal ver zuidwaarts van de stad lag, kwam het station ook midden in de weilanden terecht. Via een breed pad was het station te bereiken. In het (afgelegen) oord kwam, nadat het woongedeelte in het midden klaar was, de eerste stationschef te wonen. Het was de heer Antoine Wolverkamp, die op 21 september 1863 begon, negentien dagen vóór de eerste trein Leeuwarden binnen kwam. Het dagelijks vervoer van reizigers naar Harlingen kon pas op 27 oktober beginnen, maar niet via het nieuwe station, aangezien dat nog niet klaar was.

architect Karel Hendrik van Brederode

Wolverkamp en zijn collega's ontvingen de reizigers in het noodstation, een houten gebouwtje aan deHollanderdijk! Waar het precies heeft gestaan, is mij duister gebleven, want er zijn geen foto's ontdekt. Er zal wel een pad zijn geweest, waarlangs de mensen naar het eigenlijke station moesten lopen vanaf het noodstation aan de Hollanderdijk. Aan de hand van de eerste dienstregeling in Noord-Nederland konden de reizigers er rekening mee houden, dat ze bijvoorbeeld naar Harlingen bijna 3 kwartier onderweg waren.

Maar wát een vooruitgang vergeleken met het vervoer per diligence of de trekschuit!

De dienstregeling in 1863, met vermelding van de reiskosten, zag er als volgt uit:

Leeuwarden	6.30	12.00	4.00
Dronrijp	6.47	12.22	4.22
Franeker	7.00	12.38	4.38
Harlingen	7.12	12.51	4.51
Harlingen	8.15	2.30	5.15
Franeker	8.30	2.47	5.37
Dronrijp	8.42	3.00	5.53
Leeuwarden	8.57	3.12	6.06
Een kaartje Leeuwarden—Harlingen kostte in de eerste klas f 1,30, in de tweede klas f 1,05 en in de derde klas f 0,65.			

En zo startte de eerste treinverbinding in Friesland over de "ijzeren" weg.



Praktijk voor bekkenfysiotherapie

Bekken
puls

Bekkenfysiotherapie, goed plan!

Klachten in het gebied van lage rug en bekken, buik en bekkenbodem? De bekkenfysiotherapeuten Ina Elving, Wilma Veenstra en Naomi Sirag kunnen u helpen met advies en behandeling.

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.bekkenpuls.nl

Vrijblijvend spreekuur op donderdag tussen 17 en 18 uur. Aanmelden kan telefonisch of via de mail info@bekkenpuls.nl

Hoofdlocatie: Bekkenpuls | Wijnhorsterstraat 196 | 8932 EZ Leeuwarden |
06-36046497

Bouw Trend Leeuwarden



- *Renovatie*
- *Innovatie*
- *Interieurbouw*
- *Nieuwbouw*
- *Aan- en verbouw*
- *Serres*
- *Bouwbegeleiding*

**Pôllepaed 8,
058-2667629**

**9083 AA Snakkerburen
06-53817156**

Iedere week in het Hollanderhuuske

maandag

20.00 - 23.00 Klaverjasclub

dinsdag

20.30 - 22.30 Hobbyclub

woensdag

15.00 - 16.00 Kinderclub

donderdag

20.00 - 23.30 Biljartclub 2

vrijdag

20.00 - 23.30 Biljartclub 1

DEADLINE

HOLLANDERWIJKKRANT

14 september

OUD PAPIER

Maandag 4 juli

Maandag 1 augustus

Maandag 29 augustus

Maandag 26 september

Maandag 24 oktober

Maandag 21 november

CONTACTPERSONEN

't Hollanderhuuske

Nieuwe Hollanderdijk 63, 2139687

Bestuur

Wietse Rinsma, voorzitter

Nieuwe Hollanderdijk 61, 06-41968754

Doeke Brouwer, penningmeester

Emmakade 227 06-43755311

(vacant), secretaris

Emiel van der Laag, klusjesman

Beheer huuske/coördinatie bar/sleutel

Harm en Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Biljartclub 1 (vrijdag)

Age van der Meer 2127036

Biljartclub 2 (donderdag)

Gosse van Houten

Hollanderstraat 20 06-15121417

Bingo-commissie

Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Kinderclub

Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Klaverjasclub

Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Ouderenactiviteit

Liesbeth Langendijk

Hollanderdijk 62 2125909

Oud papier inzameling

Vacant (tijdelijk Gerda van Houten)

Hobbyclub

Gerda van Houten

Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Vogelwerkgroep

Antoon Groenewoud

Waling Dijkstrastraat 5, 2165771

Redactie Hollanderwijkkrant

Paul Pasveer

Nieuwe Hollanderdijk 9, 2130823

Huudersvereniging Hollanderwijk

Marga Garms

Van Harenstraat 16 06-52635432

Fokje Steen

Janet Visser

Martien Plaatsman

Wijkagent

Aksel van der Honing 0900-8844

DHZ

HOYTE^VD^DWAL

Leeuwarden Verlengde Schrans 34 - Tel 2127631

werkelijk alles!

Dealer van Koopmans verven • Klompen • Car-
boleum en tuinbeitsen • Elektro installatiemate-
riaal • PVC afvoermateriaal • IJzerwaren, hang-
en sluitwerk • Dakbedekking en -reparatiepasta's
• Hout • Koperen leidingen en fittingen • Tuinge-
reedschappen • Ladders en trappen (Altrex)



De oud papier ophaalploeg van 9 mei 2022.

*Voor de verandering bestond de
meerderheid van de vrijwilligers uit
vrouwen!*

*Foto boven: vlnr: Laura Monsma, Paul
Pasveer, de chauffeur, Els Doekes en de
brijder.*

Het was mooi weer en we waren snel klaar.



**Printen
kopiëren
drukwerk**

PAUL PASVEER
Nieuwe Hollanderdijk 9
8932 ES Leeuwarden
telefoon 058 2130823
mail info@stipwerk.nl
web www.stipwerk.nl

