

# hollanderwijk krant

jaargang 40  
nummer 4  
oktober 2016



*In dit nummer o.a. :*

- *Schijt aan alles!*
- *Vogelavond 16 november*
- *Interview met Frank Roffel*
- *Dichtbundel Syds Wiersma*
- *Natuur in de wijk*

## Buurtvereniging Hollanderwijk

# INHOUD

Redactiekraabel .....	3
In memoriam Dick Nyenhuis .....	5
Frank Roffel stopt als redactielid .....	6
De maand van de Vogelavond! .....	9
Syds Wiersma presenteerde nieuwe dichtbundel .....	10
Financiële hulpgroep .....	12
'100 jaar op de Hollanderdijk' goed verkocht .....	12
Sjakie, de kraai van Arie en Attie Efdé .....	13
Klaverjassers gezocht .....	14
Nieuws van de Vogelwerkgroep .....	15
Schijt aan alles? .....	17
Kattenpraat 5 .....	18
Kerstmiddag 55+ .....	20
Oud papier lopen: goed voor het milieu, je conditie en de buurt! .....	21
Anne Holland vertelt .....	24
Natuur in de wijk .....	29
Kleurplaat voor groot en klein .....	33
Het laatste stukje van de zomer .....	34
Zwerfvuil .....	35
Huisdieren in de Hollanderwijk .....	37
Vrijwilligersavond Hollanderwijk .....	39
Bingo op 29 oktober .....	40
Een zomeravond .....	41
Activiteiten, deadlines en adressen .....	50

*Foto's voorkant:*

*De oudpapier ophaalploeg, Texel en Frank Roffel in zijn favoriete trui*

## Colofon

De Hollanderwijkkrant is een uitgave van Buurtvereniging Hollanderwijk.

Nieuwe Hollanderdijk 63, 8932 ET Leeuwarden

Redactieadres: Nieuwe Hollanderdijk 9, 8932 ES, info@stipwerk.nl

Redactie: A. Groenewoud, P. Pasveer, R. Swart, Marieke Draaisma

Kopij in te leveren bij het redactieadres, of in de bus in het Hollanderhuuske, of bij STIP -

P. Pasveer. **Let hierbij op de kopijdatum voor het komende nummer: 15 november.**

Oplage: 720 exemplaren, verschijnt 5 maal per jaar

Layout: P. Pasveer, Druk: STIP Stencilwerk

# REDACTIEKRABEL

## Beste wijkbewoners en overige belangstellenden.

Op het moment dat ik dit stukje namens de redactie krabel, miezert het buiten. De zomer, voor zover we van zomer konden spreken, ligt al weer een tijdje achter ons. De herfstvakantie is begonnen, dus is het tijd voor de oktoberuitgave van de Hollanderwijkkrant. Daarin kunt u een gesprek met Frank Roffel lezen. Na 15 jaar lid te zijn geweest van en contactpersoon namens de redactie heeft hij deze zomer besloten om te stoppen: een uitstekende gelegenheid om deze markante persoonlijkheid nu eens in het zonnetje te zetten. Inmiddels is Marieke Draaisma toegetreten tot de redactie. Zij debuteert met een interview met onze buurtgenote Inge de Bruin.

Wat kunt u verder lezen in deze krant?

- In memoriam Dick Nyenhuis.
- Nieuws van de Vogelwerkgroep.
- Syds Wiersma presenteert nieuwe dichtbundel
- “Een zomeravond”, “Kattenpraat” en “Natuur in de wijk” door Antoon Groenewoud.
- “Schijt aan alles?” Een artikel van de hand van Inge de Bruin over een opruimactie van hondenoep op het losloopveldje aan de d'Hondecoeterstraat.
- Anne Holland vertelt.
- “Het laatste stukje van de zomer” waarin wijkbewoner Pieter van de Berg schrijft over oprispingen van plant en dier in voor- en achtertuintje.
- Een verslag van Tom Sandijck van het ophalen van oud papier voor onze wijk.
- Een stukje over zwerfvuil.
- Een oproep voor vrijwilligers voor wijkpanel Huizum-west en zorgcoöperatie Hawar.

Mede namens Marieke Draaisma, Antoon Groenewoud en Paul Pasveer wens ik u veel leesplezier.

*Roel Swart*

*Eigen  
yemaakt*

Webshop & Interieurdesign  
[www.eigengemaakt.frl](http://www.eigengemaakt.frl)

Tip:  
ontdek onze  
kinderkamer  
items!

### WEBSHOP

- Handgemaakt design
- In kleine oplage
- Custom made
- Binnen 1-3 dagen thuisbezorgd

### INTERIEURONTWERP

- Interieuradvies
- Interieurbouw

*Ik kom eerst geheel vrijblijvend bij u langs*

Marloes Beukema, Hofstraat 24, 8932 GS Leeuwarden,  
T 06 539 71117, [info@eigengemaakt.frl](mailto:info@eigengemaakt.frl)  
[www.eigengemaakt.frl](http://www.eigengemaakt.frl)

*"Het verdriet is zwaarder dan u kunt dragen"*

Gecertificeerd rouw- en  
verliesbegeleider Anne Mantel  
begeleidt ouderen, volwassenen  
en jong volwassenen in  
een rouw- en verliesproces.

  
**Anne Mantel**  
Verliesbegeleiding

Emmakade 59 | 06 497 68 479  
8921 AG Leeuwarden | info@annemantel.nl



**Tuinaadvies  
aanleg - onderhoud  
Bloemsierkunst**

**Geert Eisma**  
Hoveniersbedrijf

Ik kom eerst geheel vrijblijvend bij u langs

Fioringras 87 • 8935 BR Leeuwarden  
tel. 058-2800346 • mobiel: 06-20893334  
e-mail: geert.eisma@telfort.nl

 **KELLER**  
**schilderwerken**

**Chris Keller**

Uw schilder in de Hollanderwijk

*Vraag vrijblijvend om een offerte!*



**Leeuwarderstraat 28**  
**8932 GR Leeuwarden**

**chris.keller3@gmail.com**  
**tel. 06 - 48557297**

## IN MEMORIAM DICK NYENHUIS



Op 4 augustus 2016 is op de leeftijd van bijna 80 jaar, na een kort maar hevig ziekbed, overleden de heer Dirk Marinus Nyenhuis. Dick Nyenhuis, velen van u wel bekend, is 35 jaar met zijn gezin woonachtig en werkzaam geweest als loodgieter in de Leeuwarderstraat.

Dick is altijd zeer nauw betrokken geweest bij de Hollanderwijk en was trots op zijn buurtje. Bij de renovatie van de woningen in de jaren tachtig en een paar jaar geleden zijn de zinken zijwangen van de dakkapellen, vergaarbakken, de zinken regenwaterafvoeren en de goten vervaardigd en aangebracht door de firma Nyenhuis. Daar was hij trots op.

Ook nadat hij samen met zijn vrouw Greetje (overleden in 2014) in 2010 met het gezin van zoon Bernard en het bedrijf is verhuisd naar een grotere locatie aan de Troelstraweg, bleef hij nog een bekend gezicht in de buurt. Het boek "100 jaar op de Hollanderdijk" is onlangs nog door hem aangeschaft; dan had hij tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis wat te lezen.

Velen van u zullen zich hem herinneren als een rustige en altijd vriendelijke man en hij zal door velen gemist worden.

# FRANK ROFFEL STOPT ALS REDACTIELID

**Muziek essentieel in het leven van deze artistieke duizendpoot**

*door Roel Swart*

**Vijftien jaar lang was Frank Roffel lid van en contactpersoon namens de redactie van de Hollanderwijkkrant. Naast vele interviews met veelal buurtgenoten schreef hij over zijn grootste passie: muziek, die een groot deel van zijn leven vorm en inhoud geeft. Dit voorjaar gaf Frank te kennen te willen stoppen als redacteur en daarmee ook als contactpersoon. Als belangrijkste motief gaf hij aan dat de druk hem te veel werd en dat hij meer aandacht wil besteden aan andere voor hem belangrijke zaken. Aanleiding voor de redactie hem uit te nodigen voor een gesprek.**

Frank Roffel (Oostzaan, 1957) woont sinds 1983 in Leeuwarden. Daarvoor heeft hij onder andere gewoond in Landsmeer, Emmeloord en Wageningen. In 1981 studeerde hij af aan de HEAO in Arnhem met een scriptie over promotie als onderdeel van de welzijnsmarketing in het club- en buurthuiswerk. Frank merkt op dat hij het altijd grappig heeft gevonden dat hij hiermee in de lijn bleef met zijn wijkkrantactiviteiten. Nadat hij als



gewetensbezwaarde anderhalf jaar vervangende dienstplicht had verricht, ging hij, samen met zijn toenmalige vriendin, een half jaar op wereldreis. Hij heeft onder meer Italië, Griekenland, India en Sri Lanka bezocht. Deze reis was voor hem een overweldigende ervaring: hij heeft kennis kunnen nemen van totaal andere leefomstandigheden en gewoontes dan de onze. Frank geeft

als voorbeeld de op straat loslopende koeien die in India heilig zijn.

In 1983 verhuisde hij naar Leeuwarden, waar hij ging studeren aan de toenmalige Akademie voor Expressie en Communicatie (AVEK), de voorloper van de huidige opleiding docent-theater aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Hier voelde hij zich meer thuis dan op de HEAO, waar het onderwijs volgens hem veel schoolser was. Op de AVEK werden de studenten veel vrij gelaten: je moest daar zelf aan de bak. Dit leverde tegelijkertijd ook heel veel stress op; om die reden stopte Frank in 1986 voortijdig met de opleiding in verband met een burn-out. In dat jaar verhuisde hij naar de Hollanderwijk en ging hij zich nuttig maken met het verrichten van allerlei hand- en spandiensten en gaf hij pianoles. Ook vormde hij met Janke Haga een muzikaal fluit- en -pianoduo, dat met enige regelmaat optrad in bejaardentehuizen in Friesland.

Frank begon in de negentiger jaren met het schrijven voor de Hollanderwijkkrant. De artikelen gingen hoofdzakelijk over kunst en dan met name muziek. Ook is hij enige jaren lid geweest van het bestuur van de buurtvereniging. In 2001 trad hij toe tot de redactie en werd hij tevens

contactpersoon. Vanaf die tijd schreef Frank ook over andere onderwerpen en nam hij interviews af.

Frank is een groot liefhebber van de Engelse popgroep The Kinks, een groep die vooral in de 60-er en 70-er jaren van de vorige eeuw grote successen oogstte. Wat hem vooral aanspreekt, is de inhoud van de nummers, waarbij, zoals hij het formuleert, "kracht en subtiliteit samengaan". De Kinks schreven zogenaamde 'sophisticated songs' en hadden ook interesse voor thema's als het teloor gaan van het platteland en de Tweede Wereldoorlog onder Winston Churchill.

Frank blijft stukjes voor de wijkkrant schrijven. Het verschil is dat hij nu niet meer de druk voelt om te moeten produceren, maar dat hij het in zijn eigen tempo kan doen. Ook blijft hij foto's maken voor de wijkkrant. En hij wil op termijn een liedjes-cd maken met een cabaret-achtig karakter. We zullen dus nog veel van hem lezen, horen en zien.



*De laatste CD van Frank Roffel, 'Let's groove'*

**DHZ**

**HOYTE<sup>V</sup>D<sup>D</sup>WAL**

Leeuwarden Verlengde Schrans 34 - Tel 2127631

*werkelijk alles!*

Dealer van Koopmans verven • Klompen • Car-  
boleum en tuinbeitsen • Elektro installatiemate-  
riaal • PVC afvoermateriaal • IJzerwaren, hang-  
en sluitwerk • Dakbedekking en -reparatiepasta's  
• Hout • Koperen leidingen en fittingen • Tuinge-  
reedschappen • Ladders en trappen (Altrex)

**KRISTAL HEALTH CARE**



Wil je weten hoe **GEZOND** je bent?  
In korte tijd kan ik dat meten met de  
Quantum Resonance Magnetic Analyzer.  
Het is mogelijk om 36 gebieden te meten, o.a.  
hart-en bloedvaten, maag, dunne-en dikke darm,  
lever, galblaas, alvleesklier, nieren, longen,  
hersenen, botten, reuma, bloedsuiker, mineralen,  
vitaminen, aminozuren, klieren, immuunsysteem,  
schildklier, toxines, psyche, allergien,  
obesitas, huid, ogen, bloedwaarden, zware metalen,  
gynaecologie/prostaat.

Afspraak maken? Bel: 058 2157008 of  
info@kristalhealthcare.nl  
www.kristalhealthcare.nl

**Introductieprijs € 15,00**

Eetcafé en cafetaria

**DE BASUIN**

Nieuwe Hollanderdijk 1  
8932 ES Leeuwarden

058 8434665  
info@debasuin.nl



*'t Gezelligste  
Eetcafé  
in Huizum!*

November:

# DE MAAND VAN DE VOGELAVOND!

Woensdag 16 november 2016 in het Hollanderhuuske.

Aanvang: 20.00 uur

**Dit jaar presenteert Sieds Boersma een diavoorstelling gemaakt door Hendrik van Kampen, natuurfotograaf.**

We zoeken het ook deze keer niet ver van huis: Het Noarderleech, het overweldigende kweldergebied bij Hallum. Een natuurgebied zo dichtbij en toch zo bijzonder.

Sieds Boersma, vrijwilliger bij het Fryske Gea, vertelt over de vogels in het Noarderleech in de vier jaargetijden, de trekstrategieën van bepaalde vogels en over de beplanting van dit kweldergebied.



## Dichtersfeest in Bears: **SYDS WIERSMA PRESENTEERDE NIEUWE DICHTBUNDEL**

door Frank Roffel

**Kunstzinnig en wetenschappelijk beoordeeld is onze buurtbewoner Syds Wiersma een man van het woord. Promoveerde hij vorig jaar tot doctor in de theologie aan de Universiteit van Tilburg, dit jaar vonden hij en zijn uitgever het tijd worden voor de publicatie van zijn tweede dichtbundel, getiteld *Raffelwjok*, hetgeen zoveel betekent als rafelvlugel.**

De uitgever in kwestie van uitgeverij Hispel, Piter Boersma en Syds vonden het heugelijk feit tevens reden voor een feest en voor Syds was het niet moeilijk een geschikte locatie daarvoor te bepalen. Al jaren heeft hij

een woonwagen op het campingterrein van voormalig biologisch boer Jochum Rijpma uit Bears en daar is het inderdaad mooi en ruim genoeg om als locatie te dienen voor de verschillende uitgenodigde dichtersvrienden van Syds en zijn familie en vrienden. Ondergetekende was er ruim op tijd, werd door Syds zelf met het roeibootje van Jochum van de ene kant van de Zwette naar het terrein rondom de boerderij gebracht en daar waren al enkele bekenden te traceren: de twee dochters van Syds, Alma en Brecht, een vriendin van ze, Fardou (dochter van Andries Brouwer en Sita) en Harm, een vriend van Alma. Het belofde een flink feest te worden, want er was heel wat



ingekocht. Om een uur of acht 's avonds waren er inderdaad veel mensen, waaronder ook bekenden uit de Hollanderwijk. Eerst nam de uitgever het woord, die vervolgens Syds de ruimte gaf om wat bespiegelingen op het publiek los te laten. Daarna kregen de bevriende dichters gelegenheid om gedichten voor te dragen. Stel u voor, een rustieke omgeving met bomen, woonwagens, een boerderij en hippe mensen, verzameld rondom een houtvuur met op de achtergrond een koffie en thee-uitgiftepunt. Mijn camera klikte maar en klikte maar, want de ondergaande zon maakte het moment nog fraaier en eeuwiger, zo

leek het. Jammer genoeg hadden enkele dichters niet geleerd een publiek in de openbare ruimte toe te spreken, want ze waren niet of slecht verstaanbaar. Maar dat gold gelukkig niet voor de meerderheid en de sfeer was in een woord geweldig. Syds bedankte zijn ouders en overhandigde hen het eerste exemplaar van de nieuwe dichtbundel en ook Alma en Brecht kregen een exemplaar van het creatieve woord. Ik beloof u dat in de loop van dit seizoen van de Hollanderwijkkrant in een recensie de dichtbundel van Syds besproken gaat worden. Geduld dus s.v.p.! De bundel is voor 12 euro te koop bij drukkerij STIP.

*Syds Wiersma leest voor uit 'Raffelwjok', bijgelicht door dichter Edwin de Groot*



## FINANCIËLE HULP GROEP

Op **maandagmiddag** kunt je in het **Wijkcentrum van Nijlân, Surinamestraat 31**, terecht met alle vragen die te maken hebben met de **financiën**.



Dreig je het overzicht kwijt te raken of zijn er andere moeilijkheden op dit terrein? Dit kan helaas de beste overkomen. De mensen die hiermee willen helpen beseffen dat als geen ander. Er wordt zonder oordeel naar jouw vraag gekeken en je wordt op een vakkundige manier geholpen.



**Het leven is zoveel makkelijker wanneer de financiën op orde zijn en dat gunnen wij iedereen. Voel je je hierdoor aangesproken? Kom dan langs op de maandagmiddag. De inloop is hier iedere week van 13:00 tot 16:00 uur.**

## ‘100 JAAR OP DE HOLLANDERDIJK’ GOED VERKOCHT

Het Groot Hollanderwijkboek, dat in mei verscheen, heeft ondertussen z'n weg gevonden naar vele lezers, bladeraars en kijkers. In de buurt werden 360 kaartjes verspreid op vertoon waarvan een boek kon worden opgehaald. 191 bewoners haalden hun gratis exemplaar op in het Hollanderhuuske.

In de boekhandel werden nog eens een dikke 280 boeken verkocht, vooral aan oud-buurtbewoners en aan liefhebbers van de geschiedenis van Leeuwarden. De reacties waren zonder uitzondering positief. Vooral de dikte van het boek verraste veel lezers.

# SJAKIE, DE KRAAI VAN ATTIE EFDÉ

door Attie Efdé

Op 25 juni zaten we heerlijk op ons terras voor ons huis, toen er een kraai aan kwam tippelen. We zagen wel dat hij gewond was. Hij miste zijn staart en mankeerde iets aan zijn poot. Hij zal wel door een van onze liefvallige buurt-katten gepakt zijn. Maar in ieder geval, we dachten die zal wel dood gaan. Toen Arie naar binnen ging, tippelde hij mooi achter Arie aan naar de plaats achter huis. Daar hebben we hem in een boodschappenkrat geïnstalleerd en ik ben naar de dierenwinkel gegaan om voer voor hem te kopen. En we hebben hem Sjakie genoemd. Niet dat hij daar naar luistert, hoor.



*Sjakie eet uit de hand van Arie*

's Nachts deden we even een dienblad op het krat, zodat hij niet alsnog ten prooi zou vallen aan een of andere kat. Na ongeveer twee weken begon hij weer te vliegen, maar nog niet zo ver. En nu is het drie weken geleden en hij doet het prima. Hij vliegt verder weg. Maar iedere morgen als ik de achterdeur open doe staat hij er al te krassen en krijgt hij eten en baddert in een schaal water die we naast zijn krat hebben gezet. Hij eet Arie uit zijn hand en later waren ze ineens met z'n tweeën. Nu moet ik er om denken dat ik de achterdeur dicht doe, anders tippelt hij zo naar binnen. Het is nu inmiddels augustus, maar Sjakie is er nog steeds. We hebben er erg veel aardigheid aan.



# GEVRAAGD

In het Hollanderhuuske:

Mensen die kunnen

# Klaverjassen

Elke maandag van 20.00 t/m 23.30 uur:

Maatklaverjassen

Met prijsjes van  
vleesbonnen  
Inleg €2,00

KOM KLAVERJASSEN!



**KOM GERUST VRIJBLIJVEND EVEN  
KIJKEN EN MEEDOEN  
TOT DAN**

# NIEUWS VAN DE VOGELWERKGROEP



## Hoe verging het de Mezen in de nestkastjes en de Huiszwaluwen in hun kunstnesten?

### **Koolmees doet 't goed, huiszwaluw niet.**

Ondanks het koude, natte en late voorjaar hebben veel meesjes toch nog succes gehad in de nestkastjes van de kinderen van de vogelwerkgroep. In maar liefst 8 nestkasten hebben koolmezen gebroed en jongen grootgebracht. Het gaat onder meer om de 'vogelhuisjes' van Sabine, Sasker, Mella, Isabella, Sara, Emy en Sam. In de nestkast van Lisa hebben pimpelmezen gebroed.

Door de kou en het gebrek aan voedsel bleven in de meeste kasten 1 of 2 dode jongen achter. Gelukkig zijn de meeste jongen gewoon uitgevlogen. Het aantal huiszwaluwen in de wijk was dit jaar zeer teleurstellend. Slechts 3, mogelijk 4 paartjes hebben dit jaar in de wijk gebroed. Vorig jaar waren dat er nog 8, het jaar daarvoor 12. Hopelijk is dit niet de trend.

Het klein aantal broedende huiszwaluwen dit jaar in onze wijk blijkt parallel te lopen met de landelijke cijfers. Die voorlopige stand van zaken toont aan, dat er zeker 3% minder broedgevallen waren. In Friesland was een voorlopige teruggang van 5,2%! Eind februari 2017 wordt de definitieve balans opgemaakt door SOVON, 't instituut voor vogelonderzoek.

De oorzaak van de achteruitgang is, volgens SOVON, het grote gebrek aan voedsel daar in Afrika! Onder belabberde condities wilden de vogels de Sahara overvliegen. Dus...

Opvallend was wel, dat bij een aantal nesten wel jonge vogels (geboren in 2015 en eerder) regelmatig op 'bezoek' kwamen. Laten we hopen, dat we in 2017 betere mededelingen kunnen doen.

Binnenkort klimmen de vogelkinderen de trap op om de nestkastjes schoon te maken. Aansluitend bezoeken we het Natuurmuseum Fryslân.



**Bons & Bons**  
*Nostalgische-woondecoraties*  
on  
*Cadeau-artikelen*

Engelse en Franse stijlen met een  
Landelijke uitstraling

Maandag t/m Woensdag GESLOTEN  
Donderdag en Vrijdag 11:00 - 18:00  
Zaterdag 10:00 - 16:00

d' Hondecoeterstraat 39  
8932DP Leeuwarden  
Telefoon: 0582670071  
email: [info@bonsbons.nl](mailto:info@bonsbons.nl)  
Internet: [www.bonsbons.nl](http://www.bonsbons.nl)

**U vist zeker niet achter  
het net bij:  
Huizumer Zeebanket**



**Ruysdaelstraat 2  
8932 EJ Leeuwarden  
Tel. 06-23934180**

**Openingstijden:  
Wo. & Do. 11 tot 18.30 uur  
Vrijdag 10 tot 18.30 uur  
Zaterdag 11 tot 17.30 uur**



**PASMA**  
**biljarts**  
uw biljartspecialist sinds 1925  
Ruysdaelstraat 21, 8932 EE Leeuwarden

**Onderhoud en reparatie  
van biljarts en keus**

---

**Verkoop van nieuwe en gebruikte biljarts**  
Keuen (o.a. Artemis en Longoni)  
Dart-artikelen • div. accessoires

---

**Openingstijden:**  
maandag 13 - 18 uur • dinsdag t/m vrijdag 10 - 18 uur  
(alleen tussen 1 september en 1 april): Zaterdag 10 - 15 uur  
of na telefonische afspraak

---

Wietse Rinsma • 058 - 2880804  
[info@pasmabiljarts](mailto:info@pasmabiljarts)  
[www.pasmabiljarts.nl](http://www.pasmabiljarts.nl)



**新亞酒家**  
Chinees Indisch Restaurant  
**SIN JAH**  
Schrans 105 - 8932 NC Leeuwarden  
Telefoon (058) 2890990 - Fax: (058) 2880424

# SCHIJT AAN ALLES?

door Inge de Bruin

**Op 12 september plaatste Akke een berichtje op de buurt-app Nextdoor over de enorme hoeveelheid hondenpoep op het losloopveldje aan de d'Hondecoeterstraat.**

Zij stelde voor om op eigen kracht het hele veldje kakvrij te maken omdat zij zich afvroeg of deze shitzooi wel gezond kon zijn aangezien honden ervan eten of erin gaan liggen (d)rollen.

In mijn enthousiasme stelde ik voor met een aantal mensen deze shitklus te klaren. De enige die reageerde was Emilie en zij stelde gelijk een datum voor: 21 september 2016 om 10 uur. Met al die hondeneigenaren in de Hollanderwijk vond ik de opkomst teleurstellend. Ik weet ook dat niet iedereen op de buurt-app zit. Maar toch... 3 kunnen meer drollen scheppen dan 1.

Zo gezegd zo gedaan, bewapend met emmers, schepjes en handschoenen zijn we de keuteltjes, drollen en mega bolussen te lijf gegaan en na 45 minuten wroeten onder de bladeren, waren we onder de indruk van de hoeveelheid: 2 grote emmers vol stinkende hondenstront!

Akke vond het een leuke vorm van ochtendgymnastiek en we hebben afgesproken dat we dit vaker gaan

*De oogst: 2 emmers hondenpoep*



doen. We begrijpen niet dat iedereen zijn hond maar laat poepen zonder het op te ruimen (de trouwe kakscheppers daar gelaten).

**Daarom roep ik bij deze buurtbewoners met of zonder hond op om ons te helpen bij deze shitklus. We doen het in principe elke 4 weken, de volgende keer is op 16 november.**

Let ook op Nextdoor-berichten voor verdere informatie. Als we het regelmatig doen is het nog maar een klein klusje.

**U wilt toch ook niet dat uw hond vrolijk door de kak rent en met de shit tussen zijn tenen uw bank besmeurt?**



## KATTENPRAAT 5

door Antoon Groenewoud

**Omdat er over de Wilde kat nog heel wat te schrijven is, ga ik daar mee verder. Net als alle katachtigen, zo'n 40 soorten, is de Wilde kat ook helemaal toegerust op de jacht. Ik noemde al het reukvermogen, het prima gehoor en de scherpe sikkelvormige nagels, ook de Huiskatten niet vreemd.**

Een ander zintuig zijn de snorharen, die in het donker vooruit gestoken kunnen worden en dan als tastorgaan kunnen voorkómen dat het dier ergens tegen aan loopt. Maar toch wel heel bijzonder zijn de ogen van de kat. Ook die zijn afgestemd op het

vangen van prooidieren, zowel overdag als 's nachts.

De meesten van jullie zal het wel opgevallen zijn dat de Huiskat, dus ook de Wilde kat, soms niet een ronde pupil heeft, maar een verticale "streep". Verkeert nu de kat in duisternis of schemerlicht, dan verandert het spleetje in een ovale- of ronde pupil.

Zo kan de Wilde kat het licht in zijn ogen overdag afschermen en in het donker zoveel mogelijk toelaten. Scherp waarnemen in de nacht zal tegenvallen, maar bewegingen ontgaan de kat niet.

Vorige keer vergeleek ik de tong van een kat met die van een vis. Het 'spleet oog' van de kat is bijna net zo gevormd als dat van een nacht-

## Autorijschool De Frosk



- Gedegen, persoonlijke opleiding.
  - Praktijklessen in wagens met versnelling en automaat.
  - Theorieles klassikaal, individueel of thuisstudie.
  - Compactopleiding met slaagarantie.
- Ben je geslaagd, dan krijg je gratis een dag een Toyota Aygo mee.
- Autorijschool De Frosk bestaat al sinds 1978.



Annelies Dijkstra  
Ereprijs 76  
8935 JK LEEUWARDEN  
(058) 288 49 59

Thilda de Haan  
Vincent van Goghstraat 5  
8932 LD LEEUWARDEN  
(058) 2160183

[www.defrosk.nl](http://www.defrosk.nl)    [defrosk@kpnmail.nl](mailto:defrosk@kpnmail.nl)



*Spleetogen van een poes en een groefkopslang*

actieve slang. Alleen de slang kan die pupil niet veranderen, want die ogen hebben niet een spier in de vorm van een 8, die dit kan doen. Behalve die overeenkomst, lijken ze ook wel op elkaar, wat betreft het dagelijkse menu! Beide zijn bepaald geen vegetariërs!

De Wilde kat, die ongeveer een lengte heeft van 86 centimeter, waar de staartlengte van een 32 cm in betrokken is, wordt meestal niet veel ouder dan 8 à 10 jaar. Ze leven in een veel minder beschermde positie dan de Huiskat.

Dat de Wilde kat in West-Europa bedreigd werd in zijn voortbestaan, was mij niet bekend. Ze moesten beschermd worden. De laatste 10 jaar neemt het aantal weer toe, met name in Frankrijk en zuidelijk Europa. Herbebossing en het jachtverbod werken in die zin positief. Dat er toch nog Wilde katten sneuvelen, komt door het afschieten van plaatselijk teveel verwilderde katten. Daarbij worden soms vergissingen gemaakt. Dan blijkt dat de wilde variant zich toch niet genoeg schuilhoudt. Hopelijk dat de bescherming voorkomt dat deze diersoort verdwijnt. *(wordt vervolgd)*

Cartridge & Toner  
**VULPUNT**

Schrans 117  
8932 ND Leeuwarden

tel: 058-2135081  
fax: 058-2135824  
www.vulpunt.nl

- Vullen vanaf € 3,=
- Alle gangbare printers
- Advies
- 100% garantie

Leeuwarden@vulpunt.nl

Buurtvereniging Hollanderwijk  
Organiseert een gezellige



# Kerstmiddag 55+

Datum: 14 december

Aanvang: 15.00 uur

Plaats: 't Hollanderhuuske



We kunnen bv. biljarten, sjoelen, rummi  
of kaarten. Koffie met 'n koekje en  
een hapje en een snapje horen er natuurlijk bij.  
Om 18 uur soep en een Kerstbrood maaltijd

Als u mee wilt doen a.u.b. onderstaand strookje vóór  
10 december inleveren bij D. Minnema,  
Wijnhorsterstraat 62, telefoon 2138191



Ja, ik doe mee met de 55+middag  
met .....personen

Naam: .....

Adres: .....

# OUD PAPIER LOPEN: GOED VOOR HET MILIEU, JE CONDITIE EN DE BUURT!

door Tom Sandijck

**Het is zeven uur, maandagavond. De grote oudpapier wagen van Omrin staat al te ronken voor eetcafé de Basuin. Daar verzamelen zich de oudpapier-lopers van vanavond: Volker, Andries en Albert. Gerda heeft ze een paar dagen daarvoor gebeld of ze komende maandag 'oud papier kunnen lopen'. Er staan zo'n acht man op de lijst. Het lukt altijd wel om een ploegje van drie man/vrouw bij elkaar te krijgen. Daardoor worden de lopers zo'n drie tot vier keer per jaar opgeroepen.**

De oranje hesjes gaan aan, de zwaailichten draaien en daar gaat het ploegje achter de auto aan de Nieuwe

Hollanderdijk op. Bij ieder groepje containers houdt de grote wagen stil en worden de bakken tegen het hijsmechanisme achter de auto gezet die ze omhoog tilt en leegt in de laadbak.

Het is een beetje teamwork om de lege bakken er weer af te halen, ze terug te zetten op de stoep en de volle er in te hangen. Maar dat gaat, na even de slag te pakken te krijgen, heel vlot. En daar gaat het verder langs de Nieuwe Hollanderdijk, de Hollanderstraat, de Hollanderdijk en de Leeuwarderstraat. Heel behendig stuurt de Omrin-chauffeur de grote wagen door de smalle straten en langs alle paaltjes. Hofstraat, Raadhuisstraat, Nieuwe Schrans, een stukje Carel van Manderstraat, Matthias van

Pellicomstraat, Gymnasiumstraat, weer een stukje Carel van Manderstraat, Carel Fabritiusstraat en Ruysdaelstraat.

Het komt voor dat er een auto niet goed geparkeerd staat en de wagen er niet langs kan. Dan is het toeteren geblazen, en komt de verschrikte eigenaar er



meestal wel aan om de auto aan de kant te zetten. Als er niemand komt opdagen en als aanbellen niet helpt, wordt de auto met vereende krachten aan de kant gezet.

Steeds staan de containers mooi in groepjes bij elkaar. Altijd komt er wel iemand aanhollen die vergeten is dat het papier vanavond wordt opgehaald. Soms moeten de ophalers even wachten maar ze helpen de mensen graag van hun papier af. Het levert de buurtvereniging immers een aardig bedrag op. Vaak staan er grote dozen bij de containers: een nieuwe flatscreen tv, een grote ventilator, nieuwe tuinstoelen. "Het gaat weer goed met de economie," zeggen ze dan. Sommige containers zijn heel

zwaar. Altijd wordt het deksel even opgetild om te zien of er geen groenafval in zit. Soms liggen de ophaaldata dicht bij elkaar. Dan verdwijnt er per ongeluk wel eens een bak vol tuinafval in de wagen. Ook zien ze soms dat de container vol zit met folders en kranten die niet verspreid zijn maar bij het oud papier worden gedumpt.

En daar gaat het weer verder: d'Hondecoeterstraat, Van Loonstraat, Eekhoffstraat, een stukje Wijnhorsterstraat en als ze in de Simon de Vliegerstraat zijn, zit de klus erop. Als uitsmijter staan daar meestal wel enige tientallen bakken die geleegd moeten worden. Daarna

## ***Bouw Trend Leeuwarden***



- *Renovatie*
- *Innovatie*
- *Interieurbouw*
- *Nieuwbouw*
- *Aan- en verbouw*
- *Serres*
- *Bouwbegeleiding*

***Pôllepaed 8,  
058-2667629***

***9083 AA Snakkerburen  
06-53817156***



kunnen de oranje hesjes weer uit en drinkt de oudpapierploeg in het Hollanderhuske nog een bak koffie of een pilsje. Het is dan tegen negenen, soms wat eerder, soms wat later, afhankelijk van de hoeveelheid containers. De chauffeur vertrekt met een volle bak naar Franeker waar de lading, meestal tussen de 6000 en 8000 kilo, wordt gelost. De ploeg is weer tevreden. Twee uurtjes door de buurt lopen, wat slepen met de papierbakken, ze tegen de wagen zetten en weer terug op de stoep; het is nuttige lichaamsbeweging waar geen sportschool tegenop kan.

Wil je ook een paar keer per jaar meelopen, meld je dan aan bij Gerda van Houten, tel 212 62 72. Het is leuk en nuttig werk, goed voor je conditie en goed voor de kas van de buurtvereniging!

De komende maanden wordt het papier opgehaald op maandag 31 oktober, 28 november en 19 december. De containers moeten om 19.00 uur aan de weg staan, na 21.00 uur kunnen ze weer naar binnen.

*Op de foto's:  
Andries, Volker en Albert legen de papierbakken in de Hollanderstraat.*

## ANNE HOLLAND VERTELT

**Heus waar, ik ben weer wat uitgerust en had een leuke vakantie. Mijn vrouw en ik waren drie weken op Sardinië. Ook ontmoette ik Driekus weer om bij te praten. We hadden het over die toestanden voor het station, nou ja, oek over het het geweldige wijk-boek en nog veul meer.**

Zo af en toe stap ik ook de supermarkt van Jumbo binnen om een boadskapke te doen. Zo ook op zaterdag 24 september. Ik zocht een lekkere jam, toen ik achter me hoorde zeggen: “Anne, hest dyn maat Driekus hier oek al siên?”

Dat was vrouw Boanstra, een buurtgenoot. Ze zei dat hij ergens bij de vleeswaren was. Ik zei haar Driekus nog niet ontdekt te hebben, maar dat ik even zou gaan zoeken.

Dat kostte niet veel moeite, want hij kwam al op me af.

“Hee, Anne,” zei hij heel verheugd zo te horen.

“Dat is oek wel weer stom-toevallig dat we mekaar hier teugenkomme.” Ik vond het ook wel wat bijzonder. Met het potje

zoetigheid in de hand, gingen we fijn even op het bankje zitten. Driekus had al een aardig gevuld mandje eet-spullen. “Anne,” zei hij, “ut sit hier best en ik hef mien boadskappen al pakt. Vanself kan ik dur nog wel meer in doên, maar we kenne oek wel even prate.” “Driekus, ik vind het prima, ik heb wel de tijd.” Daar zaten we dan in een wereld met allemaal mensen met winkelwagentjes seulend en met afgeladen mandjes, èn alsmäär zoekend en overlegend enz. We zaten te genieten, toen Driekus zei: “Ik bin oek sò af en toe even te kyken weest bij ut werk voor ut station.” Hij bracht als het ware een verslag uit over het project aldaar: “Vrij Baan”. Ik had er ook al een paar keer gezien en ervaren, dat je als fietser steeds weer een andere route



*Wat eens een mooie vlakke asfaltweg was!*

moest volgen. In de laatste weken, vooral in september ging het echt goed los! Driekus verbaasde zich vooral over de chaos die ontstond, toen het bus-terrein aangepakt werd. “Ik hew my besouten, Anne over de toestannen daar,” was een uitlating. “Driekus, ik denk en verwacht, dat het straks up-to-date wordt!” “Dat is engels, loof ik, Anne”.

Daarna ging hij uitgebreid in op de werkzaamheden in het station. Daar zijn ze al tijden bezig voor de entreepoortjes. Hij vindt het grote onzin en geld verknoeierij. Hij sprak daarover nog met een perronchef. Die zei ook dat het jaren zal duren om die duizenden euro’s met het tegenhouden van zwartrijders er uit te krijgen. “Maar Anne,” zo rondde hij af, “ik vien ut wel voor oans prima, dat we sonder paske via ut perron straks oek nog de stad in kenne.” Ondertussen hadden we ons tweede bekerke koffie. “We sitte hier goed, Anne. En ut doêt mij niks, as die andere klanten sò naar oans kyke, sò van: daar sitte su nòg steeds. Dat siên je an ‘e koppen. Uiteraard hadden we het over onze vakaansie’s. Onze trip naar Sardinië heb ik in kleuren en geuren aan hem verteld: mooie natuur, warm weer, blauwe zee. “Dou raast nooit, waar ik met mien ega weest bin,” zei Driekus met een ondeugende smile; oh sorry, engels! Dat was dus moeilijk voor mij. “Israël

of Zuid-Afrika?” “Nee Anne, naar Schotland, veul regen, maar oek wel wat droge dagen, maar wel fris. Nou en allemaal rotsen en leuke dorpkies en adige meensen. Ja, best wel fijn.” “Dus, beste man, we kenne er weer teugen an.”

En al pratend, kwamen we terug op onze dierbare wijk. Ik zag wel, dat hij zijn rechter arm wat vreemd had liggen op z’n schoot. Zo vroeg ik hem, wat er mee was. “De geloofst ut niet, maar ik hew vanmorgen oanze haag weer knipt en nou hek wat “werkpyne” in dy flerk, maar ut gaat wel weer over, Anne.” Hij doet het dus nog niet elektrisch, was me duidelijk. Zo af en toe heb ik ook wel het vermoeden, dat er wijkgenoten zijn, die noch een heggenschaar, noch een elektrisch ding hebben, want die hagen groeien tot ver over de straten, of zijn er misschien andere oorzaken? Maar opvallen doet het wel.... “Ik vien die “uutgroeiers” oek gien gesicht, Anne.”

Dat die ligusterheggen al jaren opvallen, wist ik van Driekus en uit publicaties. Bovendien zijn ze ook duidelijk aanwezig in het jubileumboek “100 Jaar op de Hollanderdijk”, dat op 20 mei dit jaar verscheen. In het Huuske werd het Groot Hollanderwijkboek op een feestelijke manier eerst uitgereikt aan wethouder Isabelle Diks. Heel terecht

**Jouw  
bedrijfssucces  
is mijn  
focus**



**De Ondernemersspiegel**  
Helpt ondernemers met  
het opstarten, professionaliseren  
en innoveren van hun bedrijf.

**Rina Ruiter**  
06-83 605 339

info@deondernemersspiegel.nl  
www.deondernemersspiegel.nl

**Loodgietersbedrijf**



**NYEN  
HUIS**

Voor al uw

- sanitair
- gas- en waterleidingen
- alle lood-, zink- en mastiekwerken

Telefoon  
058 2129636 - bgg 2135246  
werkplaats: Mr. PJ Troelstraweg 159

**Pedicurepraktijk**  
**Marian Relleke**



*Voor een complete voetverzorging  
Op afspraak ook bij u thuis.*

*Ingroeïende nagels, eelt, likdoorns,  
schimmel (mycose) nagels,  
afsluiting van behandeling met voetmassage.*

**Lid Provoet.**

**Frans van Mierisstraat53  
Leeuwarden  
Tel: (058) 2136338  
Mob: 06-22121339**



**ProVOET**  
Landelijke Organisatie voor de  
Voetverzorging / Pedicure

*Kom je gezellig  
bij ons  
spelen?*



**Gastouderopvang Pardoes**, biedt opvang aan kinderen tussen  
0 en 12 jaar oud. Voor meer info: [lusannewoltjer@versatel.nl](mailto:lusannewoltjer@versatel.nl)  
of bel: 058-2139272 / 06-38436366 - LRK nummer: 614859311.  
Of bezoek de site: <http://gastouder.lusannewoltjer.nl>

kreeg de schrijver èn samensteller van het prachtig boek, Tom Sandijck, een geweldig applaus! “Hest oek wel even siên, dat hij dur toch wat af was, sò ontroerde hem ut applaus”, sei Driekus.

Nu, dat ontging niemand, denk ik. “Myn vrouw wu precies wete, hoeveul afbeeldingen dur in ut boek sitte, want 500 leek haar wel wat an ‘e hoge kant, dus is se an ut tellen gaan, Anne.”

“Driekus, wat kwam er uut, klopte het wat?” “Se kwam op 467. Ut skeelde niet sò veul. Ik vien ut een geweldig boek en bin dur blied met.” We zaten wat dat betreft op één lijn: Een prachtig stuk werk van Sandijck.

“Wie echter ook schitterend werk maakte, was de nu bejaarde wijkgenoot Dirk Verhoeven,” zo kondigde ik bij Driekus mijn “ambachts”- verhaal aan. Toen wou hij meer weten, natuurlijk. “Driekus, ik was drie weken geleden in de bibliotheek en zag daar een echtpaar, waarvan de man mij opviel, zo van “waar ken ik die van?”. Dus ik heel bescheiden hem aangesproken en inderdaad, hij bleek ook afkomstig uit Hoorn. Woont al 17 jaar in Leeuwarden en 6 jaar in onze buurt. Deze Dirk Verhoeven is al 87 jaar en zijn vrouw 85. Toen ik vertelde ook in Hoorn geboren te zijn, was het ijs snel gebroken. Na wat algemeenheden, zei hij, dat hij van zijn hobby later zijn

beroep heeft gemaakt en dat was houtsnijder of houtgraveur. Dat kwam me wel bekend voor ten tijde van mijn periode in Hoorn. Het was in elk geval goed, om met hem af te spreken en verder over zijn ambacht of liever zijn kunstenaarswerk te babbelen. Maar, Driekus, dat lukte niet op korte termijn, want hij zou zeker al gauw, tot begin november naar familie in Leiden gaan. Dus stel ik dit maar uit.”

“Oké, dan nim ik an, dat jum dàn een praatsje make kenne.” “Zeker wete,” zei ik.

Trouwes, hewwe jou die groate container al staan siên in de Wijnhosterstraat? Een groot ding van Zaanderwijk.”

“Nee, Driekus, maar wat stelt dat voor?” “Anne ik maakte een babbeltsje met één van de mannen en die sei, dat se ut bûtenschilderwerk doên voor Elkien. Nou, ik had daarvoor al siên, dat su bezig waren te verven, maar ik wist niet wie sij waren. Su vernieuwen oek rot of versleten houtwerk.” Ik vroeg Driekus of hij ook wist waar ze vandaan kwamen. Dat wist hij dus haarfijn: de Goorn bij Avenhorn en dat ligt in Noord-Holland bij Heerhugowaard. Dus niet bepaald in de buurt! “Ut bankje hier in de “Olifant” wud wel steeds wat hadder onder myn achterwerk, Anne,” zei hij met een ernstig gezicht. Die opmerking was

genoeg, om dan maar af te rekenen en te vertrekken.

Buiten gekomen, viel er wat motregen, maar dat weerhield Driekus er niet van, om het woord te nemen. "Anne, 'n bitsje motregen is niet sò slim. Wel wat anders as die hittegolf in september! Boven de dettig graden! Oh ja, op de 12<sup>e</sup> kwamen bij oans achterhuus twee kleinseuntjes anlopen. Uut skool, weer hadstikke besweet. "Jonges," sei ik, "wille jum een fijne kouwe does?" "Oké opa," was ut toen. Ik naar boven. Ut raam van de does helemaal open, de sproeier naar buten richte en de kouwe kraan open. Nou Anne,

dit was raak, ik kon su lekker nat sproeie daar beneden! Ut koelde wel af. De jongens genoten er geweldig van." "Driekus het is weer mooi gegaan bij jou daar".

"Anne, ik las laast in de krant, dat graffiti-sputters in Huizum-West druk bezig weest binne om die kasjes van de televisie ens. mooi te maken. Bij Dillema sag ik één. Nou Anne, hadstikke mooi, met de "moalen" de Bazuin. Veddes hew ik niks ontdekke kennen."

Ik zei teugen hem, dat ik die ook al had gezien en inderdaad knap werk.

Op het kruuspunt, waar ik links en Driekus rechts af kan, namen we afscheid. "Driekus, 't was weer dik in orde en we zien elkaar gauw weer, hoop ik. Dan ga ik nu naar huus." Dat kwam bij hem goed over en hij vond ook, dat we

genoeg gekletst hadden. Mensen, dit was weer onze belevenis.

Anne



*Eén van de nutskastjes mooi opgeknapt!*

## Pedicure aan Huis

Pedicure  
Samantha

Het Beste voor  
Uw Voeten  
in Leeuwarden  
06-18122059

*ook 's avonds!*

ProVoet  
Specialist in  
de Pedicure

# NATUUR IN DE WIJK

door Antoon Groenewoud

Als bijna alle vogels zwijgen in verband met het ruien, dus als een soort pauze, neem ik de pen weer, om toch op die wijze aandacht te vragen voor de natuur.

Bijvoorbeeld het vreemde gedrag van vogels zoals de Koolmees en de Huiszwaluwen. Verder twee prachtig bloeiende planten, oorspronkelijk afkomstig uit de Verenigde Staten en meer “natuurgebeuren” in onze buurt.

Nadat een paartje Koolmezen in een kastje op het balkon van de familie Tuinenga (“Emplacement”) een nest jongen hadden grootgebracht en was vertrokken, kwam eind april het vrouwtje terug en verliet het nestkastje met de totale zachte binnenbekleding van het nest! Waar zij er mee heen vloog bleef duister.

Een andere vreemde ontwikkeling konden we waarnemen bij de Huiszwaluw-nesten aan het huis Hollanderstraat 20.

Daar kwamen de zwaluwen pas in mei terug, maar het gedrag wees erop, dat het allemaal jonge vogels waren. Soms bleven ze een paar dagen weg, om daarna weer in de nest-kommetjes te kruipen.

Verbazingwekkend was ook, dat er af en toe zelfs een eitje op de grond lag! Mogelijk dat de oude vogels de herfsttrek niet hebben overleefd!

Als vele jaren achter elkaar in een tuin een bepaalde plant prachtig bloeit, valt dat mij niet altijd op. Tot eind juni dit jaar. In de tuin van familie Pasveer (“STIP”), stond toch wat verscholen, een forse plant met grote spits-toelopende bladeren in een rozet, met van daaruit een lange stengel. Aan deze stengel grote witte, tulpvormige bloemen.

**Oud papier  
lopers  
gevraagd**

**We kunnen er nog  
wel wat mensen  
bij hebben.**

**Bel Gerda van Houten:  
058 212 62 72**



Boven: het 'Bloem-klokken-spel' van de Yucca  
Onder: de Yucca-mot



Het bleek een Yucca filamentosa! Het was deze Yucca-soort, omdat de bloemen aan de buitenkant een rode "vlek" hadden. Ze komen in het wild voor in het zuiden van de U.S.A.

Ze worden ongeveer 2 meter hoog. Pas wel op de scherpe punten van deze uit 30 soorten bestaande Agave- familie.

Heel jammer dat we in ons land geen zaden van deze Yucca-soort kunnen krijgen. Dat lukt ook niet, want het bestuiven is een probleem. Om dát te bereiken, moeten we een nachtvlinder uit Amerika invoeren! Daar leeft namelijk de Yucca-mot, oftewel de *Tegeticula alba*, een witte vlinder. 's Nachts dus, kruipt dit beestje in een Yuccabloem, pakt het stuifmeel, maakt daar een bolletje van en brengt dat over naar een andere bloem. Nadat het bolletje vastgezet is op de stamper (het vruchtbeginsel) legt het vrouwtje-Yucca-mot wat eitjes in of bij het bolletje stuifmeel en vertrekt weer.

Terwijl de eitjes "rijpen", wordt ook het zaad gevormd. Van dat zaad gaan de larven van de mot een deeltje oppeuzelen.

Vervolgens verlaten de larven de bloem en verpoppen zich elders. Vermeldenswaard is het ook dat bij de familie Dillema een Yucca

in de tuin staat die in diezelfde periode ook prachtig bloeide.

Dan via de Yucca terug naar de vogelwereld, want die blijft in onze wijk voortdurend interessant. Over Sjakie de Kauw kunnen jullie elders in deze aflevering een verhaaltje vinden van de hand van Attie Efdé. Deze kraaiensoort kwam bij hen in de Wijnhorsterstraat op 25 juni jl. aanvliegen als half-tamme vogel met een vermoedelijk afgebeten staart! Door het dagelijks contact werd Sjakie steeds tammer èn brutaler....

Helaas op 28 augustus was de Kauw ineens verdwenen! Of gepakt door een kat of mogelijk door iemand meegenomen! Wie Sjakie ziet, mag

het melden op telefoonnummer 058-2137909. Dat Sjakie ook ging buurten, bleek wel, als hij bij ons, in gezelschap van zijn soortgenoten, een bezoek bracht aan de voederschaal voor ons huis. Dan waren de concurrenten, Tortelduiven en Houtduiven al verjaagd!

Om deze aflevering wat te variëren, nu weer een "flora-bericht". In de prachtig verzorgde tuin van Attie Efdé/Arie Spek staan een aantal solitaire planten met de naam Daglelie.

Het is een bolgewas met de familienaam Hemerocallis. Er zijn ongeveer 17 soorten bekend, waaronder cultivars. De planten



voor muzieklessen en meer

# doedab

de Boer & Beukema

Muziekles in Huizum:  
Keyboard/Piano, Orgel,  
Viool en Kleuterviool

[www.doedab.nl](http://www.doedab.nl)  
enthousiast - gediplomeerd - ervaren

worden, afhankelijk van de soort 8 tot 100 cm hoog. De Daglies hebben mooie kleuren, zoals wit, geel, blauw en bruin. Maar.....het was heel jammer, want we konden maar één dag van de bloem genieten! Een troost was echter, dat alle planten niet tegelijk bloeiden. Maar bijzonder was het wel, deze “ééndagsbloeiers” in juli jl., afkomstig uit Zuid-Europa, Siberië, China en zelfs Japan.



*Een bloem van de Daglie-soort*

Een Gierzwaluw in de hand, gebeurt niet vaak. Na een tip zagen we, mijn echtgenote Marian en ik, een Gierzwaluw in ons straatje liggen. Een volwassen vogel, waar uitwendig niets aan te zien was. Deze vogels hebben de handicap dat ze wanneer ze op de grond belanden, niet of nauwelijks op kunnen vliegen. Daarom gingen we naar het N.S.-parkeerterrein om daar de zwaluw weer in de lucht te krijgen. Dat lukte niet, hij of zij viel tot twee keer toe terug op de grond. Er was dus meer aan de hand. We hebben het diertje ineen beukenhaag achtergelaten die derde augustus.

Omdat deze “Natuur” weer uitpuilt van bijzondere voorvallen, moet ik opnieuw de Lindenboom laten “rusten”.

Een ander voorval speelde zich nl. af op de ochtend van 6 augustus, 's morgens vanaf half acht. Marian zag een libelle achter huis liggen die nog heftig bewoog. Ineens daalde een wesp òp de libel! Begon aan de kop te “knabbelen” en vloog weg met wat “kopwerk”! De Azuurwaterjuffer (*Aeshna mixta*) zo bleek, bleef bewegen. Steeds kwam de Graafwesp (*Bembix rostrata*) terug. Na ongeveer een uur was de waterjuffer afgebroken en in stukjes en beetjes naar het wespenholletje vervoerd. Ook dat is natuur in de wijk.

Tot zover dit relaas.  
(12 september 2016)

# KLEURPLAAT VOOR GROOT EN KLEIN



## HET LAATSTE STUKJE VAN DE ZOMER

Pieter van den Berg uit de Winsemiusstraat schreef ons eind september: "Het is in dit laatste stukje van de zomer zo mooi in het voor- en achtertuinje met oprispingen van plant en dier. De Teunisbloem toont met een laatste krachtsinspanning nog eens zijn gele spierballen. Prachtig.

Vanmorgen drie merels die streden om te kunnen badderen in een klein kuipje met water dat we in de tuin hadden neergezet voor poezen en vogels. Na het badden eerst even de veren drogen en dan óp naar de bessen van de lijsterbes."



# ZWERFVUIL

**In onze wijk zijn verschillende mensen bezig met het opruimen van rotzooi.**

Soms liggen er zulke grote spullen, bijvoorbeeld kapotte stoelen, duidelijk uit tuinen gestolen dingen, dat OMRIN gebeld moet worden. Dat werkt heel goed, vooral als er meer mensen bellen, dan wordt het probleem duidelijk. Vooral bij brandjes en de rotzooi die dan blijft liggen. Laat je dat liggen, dan nodigt dat uit om 't weer in de fik te steken!

Een tijdje geleden lag er een hoop afval van een brandje\*) bij het transformatorhuisje naast het parkje/voetbalveldje. Zowat naast sommige achtertuinen! Is gewoon link! Als je 't niet wilt opruimen voor je eigen veiligheid, bel dan OMRIN. Dat moest mij even van 't hart, dat hart klopt voor onze wijk!! Ik hoop jullie hart ook!

Vangst van 1 uur opruimen in het Simon de Vliegerparkje: 1 lege wodkafles, 1 lege jeneverfles, bierflesjes, blikjes, peuken, snoeppapier, lollystokjes, petflessen, hout, metaal, papier, plastic, wietzakjes, ballonnen, zakdoeken.

Een buurtbewoner.

*\*) naschrift van de redactie: de papiercontainer van een buurtbewoner was gestolen en naast het transformatorhuisje in brand gestoken. Deze bewoner heeft meteen na het ontdekken hiervan de gemeente gebeld en die heeft het op laten ruimen.*



<p>van <b>Assendelft</b></p> <p>H A A R  M O D E</p> <p>Schrans 69 LEEUWARDEN Tel. 058-2887800 <a href="http://www.vanassendelfthaarmode.nl">www.vanassendelfthaarmode.nl</a></p>	<p>Voor Hem en Haar</p> <p>☆</p> <p><b>Great Lengths</b> <b>haarverlenging</b></p>
--	--

## Hèt juiste adres voor

-  De lekkerste belegde broodjes
-  Oranjekoek, vers opgespoten, klaar terwijl u wacht
-  Meer dan 40 broodsoorten
-  Koffie, thee, cappuccino, espresso met natuurlijk iets lekkers erbij
-  Een gezellig praatje
-  Een enorm assortiment koek en bonbons
-  Vers gebakken croissants, harde bollen en stokbrood, de hele dag door
-  Ruime openingstijden
-  Bestellen via internet

Dus graag tot ziens bij Bakkerij Schuurmans, al vanaf 07.00 's ochtends geopend!

Schrans 145, Leeuwarden, [www.bakkerijschuurmans.nl](http://www.bakkerijschuurmans.nl)  
058-2159002



## Tijd voor een voorjaars schoonmaak voor uw computer!

Wordt uw computer ook trager in de loop der tijd, maakt wat meer lawaai, loopt weleens vast, of wilt u bovenstaande problemen graag een stap voor zijn?  
Eens per jaar opschonen van de computer draagt bij aan het probleemloos functioneren, voorkomt dat kleine problemen grote problemen gaan worden en maakt uw computer vaak sneller.

De voorjaars schoonmaak omvat de volgende activiteiten:

- |  |  |
|--|--|
|  Verwijderen van ongewenste programma's   |  Uitgebreide scan op virussen       |
|  Opruimen van het register                |  installeren van updates            |
|  Controle van de belangrijkste onderdelen |  Fysieke schoonmaak van de computer |

**Deze complete voorjaars schoonmaak voeren wij uit voor slechts €49,95!**

In de Hollanderwijk wordt uw computer bovendien **GRATIS** losgekoppeld en afgehaald.  
Na de voorjaars schoonmaak wordt de computer weer bij u gebracht en aangesloten op bijvoorbeeld uw printer, scanner en internetverbinding

Neem voor een afspraak snel contact met ons op via 0566 - 65 1204,  
of mail naar [voorjaar@webish.nl](mailto:voorjaar@webish.nl)

**WEBISH**  
ict

Kijk voor al uw computerapparatuur op:

**WWW.WEBISHICT.NL**

# HUISDIEREN IN DE HOLLANDERWIJK

door Marieke Draaisma

**Een bewoner uit de Hollanderwijk over zijn/haar bijzondere huisdier(en). Deze keer maakt u kennis met Inge en haar huisdieren Rhodos, Texel, Pier en Freedom.**

## Wie is wie?

Rhodos: kater, oranje/wit, 4 jaar.

Texel: kater, grijs/wit, 2 jaar.

Pier: goudvis, wit, 21 jaar.

Freedom: goudvis, oranje, 11 jaar.

## Kattentehuis

Jarenlang heeft Inge een kattentehuis aan huis gehad voor bejaarde, zieke katten. De katten waren zo'n 15 jaar of ouder en vaak mankeerde er het één en ander aan waardoor ze medicatie nodig hadden. Het asiel vond voor deze bejaarde katten daarom vaak geen nieuw plekje. Met veel liefde en goede zorgen gaf Inge deze oude katten een laatste thuis. Toen Inge een zoontje kreeg, bleek al snel dat er iets niet goed met hem was. Inge's grootste angst werd waarheid: haar zoontje bleek allergisch te zijn voor katten. Voor Inge was dit een nachtmerrie want alle katten moesten verhuizen naar een nieuw onderkomen. Dit brak

Inge's hart, maar natuurlijk ging de baby voor. Gelukkig groeide haar zoontje over zijn kattenallergie heen toen hij een jaar of 4 was.

## Pier de survivor!

Pier en Freedom zijn Inge's goudvissen. Inge vertelde mij dat goudvissen zich aanpassen aan hun verblijf, dus hoe groter hun verblijf, hoe groter –en ouder!- de goudvis kan



Texel



*Rhodos in 'bad'*

worden! Pier is maar liefst 21 jaar. De oude Pier heeft nogal wat meegemaakt, want er is tot tweemaal toe een aanslag op hem gepleegd. Pier werd uit zijn bak gevist door één van de katten die de glasplaat op de bak opzij wist te duwen. Arme Pier lag op de grond te vechten voor zijn leven. Gelukkig was Inge er net op tijd bij om de aanslag te verijdelen en hem terug te plaatsen in zijn bak. Pier de *survivor* herstelde volledig dankzij medicatie. Zelfs zijn gehavende schubben heelden weer. De 2de aanslag op Pier – hij werd ditmaal niet uit het aquarium gevist, maar er is wel naar hem gevist- heeft waarschijnlijk voor veel stress gezorgd. Dit heeft tot gevolg gehad dat Pier nu helemaal wit is. Het aquarium van Pier en Freedom is sindsdien afgesloten met een deksel zodat de katten er niet meer bij kunnen.

## **De dramatische start van kater Texel**

Kater Texels start was ronduit dramatisch. Toen hij nog een kitten was, overleed zijn baasje. Het heeft een tijdje geduurd voor dit werd ontdekt. Toen het huis uiteindelijk werd leeggehaald, werden Texel en nog 2 andere katten de tuin in gezet. Gelukkig gaven de burens hen te eten, maar deze situatie kon niet blijven

voortduren. Het asiel in Zaandam wilde hen echter niet opnemen, omdat ze niet gechipt en geënt waren. Uiteindelijk zijn de beestjes via via terecht gekomen in Drachtstercompagnie bij stichting Kat in Nood. Texel was niet gesocialiseerd en een heel angstig katertje. Maar toen Inge bij Kat in Nood aankwam en Texel zag, was het liefde op het eerste gezicht.

## **Een vreemde vent in bed**

Een dik jaar geleden lag er plotseling een vreemde roodharige vent op Inge's bed! Hij lag er prinsheerlijk te koesen, alsof het al jaren zijn vaste stek was. De kater, door Inge Rhodos genoemd, kwam vanuit het niets aanwaaien en hij is niet meer vertrokken. Inge zocht contact met het dierenasiel, de dierenambulance en zo nog meer organisaties om te achterhalen of iemand Rhodos mistte. Niemand bleek Rhodos als vermist te

hebben opgegeven en dus is Rhodos gebleven.

**Texel en Rhodos zijn dikke maatjes**  
Katertje Texel was in het begin bang voor alles: spinnen, vogels, andere katten, een onverwachte beweging, voetstappen, vlinders... alles! Daar heeft Rhodos verandering in gebracht. Hij heeft Texel leren spelen, stoeien en vlinders vangen. Ze donderjagen nu als bezetenen achter elkaar aan door de woonkamer, een schouwspel waar Inge enorm van geniet.

**Stoïcijnse allemansvriend Rhodos**  
Rhodos is de onverstoorbare, stoïcijnse allemansvriend. Hij loopt overal naar binnen, is gek op autorijden -dan ligt hij graag op het



*Rhodos bij Pier en Freedom*

dashboard-, slaapt in de wasmachine, de vaatwasser en de wastafel. Drinken doet hij graag uit de vijver bij de burens. Hun vissen komen dan even koekeloeren en tikken soms net de neus van Rhodos aan, een mooi gezicht!

## VRIJWILLIGERSAVOND HOLLANDERWIJK

*door Roel Swart*

Op zaterdag 24 september jongstleden organiseerde het bestuur van onze buurtvereniging weer de jaarlijkse vrijwilligersavond in het Hollanderhuuske. Even na de klok van zeven uur verwelkomde voorzitter Wietse Rinsma 23 medewerkers en medewerksters, al dan niet vergezeld door hun partner. Samen met Gerda van Houten heeft Wietse de barbecue en de overige hapjes verzorgd; deze werd traditiegetrouw aan de vrijwilligers aangeboden als dank voor de getoonde inzet. Het weer was

prima, zodat de barbecue ook dit jaar weer buiten, vlakbij de ingang van het gebouw, kon worden geplaatst. Binnen konden de aanwezigen zich onder meer tegoed doen aan uitstekend verzorgde salades, en kon worden gekozen uit vleesgerechten en vegetarische alternatieven. Bovendien kreeg iedereen een paar drankjes aangeboden. De laatste deelnemers verlieten rond de klok van één uur 's - nachts deze geanimeerde vrijwilligersbijeenkomst.

**OP ZATERDAG  
29 OKTOBER  
IS ER WEER  
BINGO  
IN T HUUSKE**



**DE STATIONSKAPPER  
LEEWARDEN**



**STATIONSPLEIN 1  
8911 AC LEEWARDEN  
TEL NR: 058-2128334**

**[www.destationskapperleeuwarden.nl](http://www.destationskapperleeuwarden.nl)**

# EEN ZOMERAVOND

door Antoon Groenewoud

**Het was warm, echt warm geweest die 20<sup>e</sup> juli. Zeker 30-32 graden bij ons. De avond zou wel verkoeling brengen, maar dat viel wat tegen. Pas om een uur of half 10 kwam er een klein briesje.**

Ik zat heerlijk in onze voortuin, bijna onder de appelboom met nog kleine groene vruchtjes. Op een enkele auto en een vertrekkende trein na, was het stil! Oh nee, wat domineerde, was een koerende Turkse tortel in één van de Lindenbomen. Dan komt er een soortgenoot op het tegenoverliggende huis zitten. De koerende duif stopt en spoed zich naar de (ongewenste) gast. Klappende vleugels van beide vogels verraden de harde confrontatie! De 'indringer' kiest het duivenpad! Ondertussen, hoog in de lucht ettelijke erg actieve Huiszwaluwen. Al dansend vangen ze met z'n allen de dan hoog vliegende insecten.

Een lucht-etage lager komen een viertal groepjes kapmeeuwen kalm overvliegen. Allemaal in de zelfde richting vliëgend: west, mogelijk op weg naar de waddenkust. Hoog in een Spar zingt een Merel, als inleiding van zijn "dagafsluiting". Of het nu in de lucht hing: een andere Merel denkt ook een plekje nodig te hebben in die

boom. Maar net als daarvoor, met de duiven, stopt de Merel zijn zang en stormt op de nieuwkomer af! Beide vliegen heftig boven mij langs. 't Was dus ook: weg wezen!

Als het dan toch wat schemerig wordt, vervolgt de Merel zijn "voordracht", begeleid door enkele tussen-de-huizen-scherende "triërende" Gierzwaluwen, die, voordat ze ergens onder de dakpannen gaan slapen, nog even wat lekkere insecten vangen, waaronder om diè tijd heerlijke nachtvinders. Andere Gierzwaluwen stijgen kilometers hoog, om daar te slapen. Als dan de nacht valt en de temperatuur buiten wat is gezakt, laat de Merel horen, dat ie nog niet moe is, terwijl de andere vogels rust genomen hebben en morgenochtend al zingend, gierend en koerend de dageraad zullen begroeten.



## Sportief Wandelen in het Julianapark

*Onder leiding van gespecialiseerde instructeurs van Spectrum*

Dit is een veilige oefenvorm heerlijk in de buitenlucht, waarbij wandelen afgewisseld wordt met oefeningen voor het gehele lichaam. De oefeningen en wandelvormen zijn zeer gevarieerd en worden individueel aangepast. Hierdoor kan iedereen op zijn of haar niveau veilig mee doen, met en zonder fysieke klachten.

**Tijd en plaats:** elke dinsdag en donderdagochtend van 09.00 uur tot 10.00 uur.

**Kosten:** €15,00 per maand; **Leeftijden:** variërend van 50 tot ruim 80 jaar

In de groepen zien we een groot scala aan mensen met chronische aandoeningen zoals gewrichtsslijtage, ademhalingsproblemen, chronische knie- of rugklachten en reuma.

*Sportief Wandelen van Spectrum Leeuwarden is al 17 jaar actief in Huizum. Als eerste in Leeuwarden is Spectrum Leeuwarden begonnen met deze vorm van conditietraining. Ondertussen is Sportief Wandelen door vele andere sport/beweegaanbieders gekopieerd. Hiermee bewijzend dat deze manier van bewegen zeer succesvol is.*

***Kom een gratis proefles nemen op dinsdagochtend bij Aad van der Windt,  
058-2157111 - info@spectrumleeuwarden.nl***



### Iedere week in het huuske

#### maandag

20.00 - 23.00 Klaverjasclub

#### dinsdag

20.30 - 22.30 Hobbyclub  
20.00 - 22.00 Tafeltennisclub  
20.00 - 22.00 Naaiclub

#### woensdag

14.00 - 15.00 Kinderclub  
20.00 - 23.00 Vrouwenclub

#### donderdag

20.00 - 23.30 Biljartclub 2

#### vrijdag

20.00 - 23.30 Biljartclub 1



**DEADLINE  
HOLLANDERWIJKKRANT  
15 NOVEMBER**

**Oud papier ophalen:**

**Maandag 31 oktober  
Maandag 28 november  
Maandag 19 december**

# CONTACTPERSONEN

## 't Hollanderhuuske

Nieuwe Hollanderdijk 63, 213 96 87

## Bestuur

Wietse Rinsma, voorzitter

Nw Hollanderdijk 61, 06-41 96 87 54

Doeke Brouwer, penningmeester

Postbus 8501, 8903 KM 06-43 75 53 11

(vacant), secretaris

Jurjen Langendijk, bestuurslid

Hollanderdijk 62, 212 59 09

Emiel van der Laag, klusjesman

## Beheer huuske/coördinatie bar/sleutel

Harm en Gerda van Houten

Nw. Hollanderdijk 49, 212 62 72

## Ledenadministratie

(vacant)

## Biljartclubs

Albert Reen

Jan Minnema (bilj.club 2)

Wijnhorsterstraat 62, 213 81 91

## Bingo-commissie

Gerda van Houten

Nw. Hollanderdijk 49, 212 62 72

## Kinderclub

Gerda van Houten

Nw. Hollanderdijk 49, 212 62 72

## Klaverjasclub

Jack Melein

Ritsumasyl 3, Deinum,  
tot 18 u. 212 63 35; na 18 u. 215 42 82

## Tafeltennisclub

Liesbeth Langendijk

Hollanderdijk 62, 212 59 09

## Ouderenactiviteit

Dries Minnema

Wijnhorsterstraat 62, 213 81 91

## Naaiclub

Grietje Koster

Stiens

## Oud papier inzameling

Vacant (tijdelijk Gerda van Houten)

## Hobbyclub

Gerda van Houten

Nw. Hollanderdijk 49, 212 62 72

## Vrouwenclub

Mevr. de Bruin

Eekhoffstraat 1, 212 81 67

## Vogelwerkgroep

Antoon Groenewoud

Waling Dijkstrastraat 5, 216 57 71

## Redactie Hollanderwijkkrant

Paul Pasveer

Nieuwe Hollanderdijk 9, 213 08 23

## Huurdersvereniging Hollanderwijk

Sita Adema

Hollanderstraat 18,

Sjakkie Jongma

Van Harenstraat 2, 212 54 19

## St. Toekomstverkenning

### Hollanderwijk 2015

Jaap Braaksma

Nw. Hollanderdijk 17, 213 59 71

## Wijkagent:

Axel vd Honing

0900-8844



**De schilders hebben hun best weer gedaan!**



PAUL PASVEER  
Nwe Hollanderdijk 9  
8932 ES Leeuwarden  
Tel. 058-2130823  
info@stipwerk.nl  
www.stipwerk.nl



***Verhip... wat kan er toch veel bij STIP***