

hollanderwijk krant

jaargang 49

nummer 1

maart 2024



Buurtvereniging Hollanderwijk

INHOUD

- 3.....BRIEF AAN KEYANO
- 5.....In memoriam GERARD GUTMAN
- 6.....HET HOLLANDER PARADIJS
- 11....Past winterdays....
- 13....NIEUWJAARSRECEPTIE: GOED BEZOCHT EN GEZELLIG
- 14....EXCURSIE HOUNSDYKPOLDER
- 15....RENOVATIE HOLLANDERWIJK: EN TOEN WAS IK AAN DE BEURT
- 18....NATUUR IN DE WIJK
- 21....MEEZINGAVOND
- 22....WALING DIJKSTRA – WINTERJOUNENOCHT
- 23....ED PAKKET NAM AFSCHIED VAN DE HOLLANDERWIJK
- 24....KYK IN 'E WYK
- 26....HOLLANDERSTRAAT ROND 1920
- 28....PAASMIDDAG
- 29....MELD JE AAN VOOR EEN GRATIS REGENTON!
- 30....BERICHT VAN DE HUURDEURSVERENIGING
- 31....OUD PAPIER OPHALEN
- 32....VOGELWERKGROEP: PLANNING WERK AAN DAKEN DOOR LONT
.....EN BROEDSEIZOEN 2024
- 34....‘RUG AAN RUG’
- 37....SPOORPRAAT - 23
- 39....CONTACTPERSONEN

*Foto omslag: de Mus, de vogel van het jaar 2024. Volop te zien in de Hollanderwijk.
Foto: Danielle Jansen.*

Colofon

De Hollanderwijkkrant is een uitgave van Buurtvereniging Hollanderwijk.
Nieuwe Hollanderdijk 63, 8932 ET Leeuwarden
Redactieadres: Nieuwe Hollanderdijk 9, 8932 ES, hollanderwijkkrant@gmail.com
Redactie: A. Groenewoud, F. Roffel, E. Sikma, P. Pasveer.
Kopij inleveren bij het redactieadres: Nieuwe Hollanderdijk 9 (STIP).
Let hierbij op de kopijdatum voor het komende nummer: 15 mei 2024
Oplage: 720 exemplaren, verschijnt 4 maal per jaar
Layout: P. Pasveer, druk: STIP Stencilwerk

REDACTIEKRABBEL

'Een kale boel, maar..'

Logisch, het is begin maart. Ver buiten onze wijk zijn de gemaaide, kale weilanden, waar de kieviten, grutto's en tureluurs hun eieren kunnen leggen. Dicht bij huis zijn de kale bomen, de kale keukendaken, met of zonder zonnepaneel. Verder nog de (tijdelijke) daken -zonder-pannen vanwege de renovatie. Nou ja, en dan zie ik een man fietsen met een ontbloot kalend hoofd en dat terwijl het toch vrij koud is.

Maar wat op zijn minst geen kale boel is, is deze nieuwe wijkkrant! Op de achterkant zelfs een plattegrond van de Hollanderwijk. Ik bedoel maar! En om te lezen wil ik even noemen: Het Hollander (groene) Paradijs; Roffel en de renovatie en o.a. terug in 1920: De Hollanderstraat. Daarnaast zijn er nog genoeg interessante onderwerpen

Namens de redactie wens ik jullie veel plezier met deze wijkkrant.

Antoon Groenewoud.

BRIEF AAN KEYANO

Ik wil graag reageren op een artikel in de laatste wijkkrant "Bloemen aan de deur", waarin Keyano de bloemenwijk verzorgt.

Het kwam mij zo bekend voor omdat ik op wat oudere leeftijd ook zo het bloemenvak ben ingerold. Met een karretje bij de deur langs.

Ik heb dit gedaan en toen een opleiding gevolgd. Daarna ben ik een bloemenwinkel en hoveniersbedrijf begonnen in Workum en later heb ik dit voortgezet in Dearsom.

Zo zie je Keyano je weet nooit hoe het allemaal loopt in het leven. Ik heb het

bloemen- en tuinvak altijd met veel liefde gedaan.

Ook heb ik op een ander gebied het nodige meegemaakt en ben ik ongeveer acht jaar geleden het bemiddelingsburo "Er tussen in" begonnen, zodat ik andere mensen kan helpen.

Keyano heel veel succes met je bloemen verkoop. Mocht je eens advies nodig hebben bel gerust.

Mijn gegevens staan in mijn advertentie op pagina 10.

Geert Eisma

Op zoek naar een fysiotherapeut?

Bij Hettinga en Trip valt een last van je schouders.

Fysiotherapie | Manuele therapie | Bekkenfysiotherapie | Psychosomatische fysiotherapie

We kunnen je lichamelijke klachten voorkomen, verminderen en verhelpen.

We zijn specialist in nek, rug en bekken. Ook voor sportblessures en begeleiding tijdens en na de zwangerschap kan je bij ons terecht. Samen werken we aan een oplossing.

Waar kunnen we jou bij helpen?



Gewrichtsklachten



Bekkenklachten



Rugklachten



Hoofdpijn & duizeligheid



Nekklachten

Klanten
beoordelen
ons met een

9.5

**HETTINGA
TRIP** GESPECIALISEERDE
FYSIOTHERAPIE

Dé praktijk voor nek,
rug en bekken



📍 Legedyk 4, Leeuwarden
📍 Oan 't Alddijp 5, Wergea
🌐 www.hettingaentrip.nl
☎️ 058 21 37 333

IN MEMORIAM

GERARD GUTMAN

* februari 1954 † 11 december 2023

Van ons heengegaan is een man die al jarenlang met groot genoegen in onze wijk woonde, mede omdat zijn ouders er ook woonden. Jaren geleden interviewde ik Gerard Gutman omdat hij en zijn vrouw Lena altijd zeer veel tijd en moeite besteedden aan hun tuininrichting. Allerlei mooie huisjes en diertjes werden in de tuin geplaatst en werden mooi verlicht. Samen met de tuin van de buren Efdé waren het verreweg de beste en meest creatieve tuinen van de buurt.

- Frank Roffel





HET HOLLANDER PARADIJS

Wie heeft er zin in een groenere Hollanderwijk met groenten, fruit en kruiden uit de eigen biologische tuin? Nou, wij wel! We zijn benieuwd wat jullie van ons plan vinden.

Wij zijn Sjakkie Jongma en Chris Mostert van de groen-werkgroep. Tot nu toe zijn we verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de bloemperken op het pleintje in de Hollanderstraat. Maar we dromen van nog meer groen in de wijk. Een ideale plek daarvoor lijkt ons het terrein rondom het Hollanderhuuske. Dat terrein bestaat nu vooral uit gras en veel trottoirtegels met daaromheen een Ligusterheg en een aantal bomen: 3 lindebomen en een kers. We hebben een mooi plan ontworpen, al zeggen we het zelf, en dat willen we graag aan jullie voorleggen. We hopen op enthousiaste reacties en voldoende mensen die mee willen doen.

Uitgangspunten voor het Hollander Paradijs

- Iedereen moet mee kunnen doen; geld moet geen belemmering zijn;
- Het is niet alleen groen om naar te kijken, maar je moet er ook van kunnen eten (net als de vogels en de slakken) fruit, groenten, kruiden;
- Je hoeft er geen verstand van te

hebben om mee te doen;

- Er moeten genoeg vrijwilligers zijn om de tuin te onderhouden, daarom bestaat een flink deel van de tuin uit onderhoudsarm plukbos en inheems bos;
- Er komen moestuinbakken op de grond van 1.20 m x 1.20 m, dat is een goed te onderhouden formaat;
- Buurtbewoners kunnen zich inschrijven voor 1 moestuinbak en er zijn zoveel bakken als er belangstellenden zijn;
- Bij (te) grote belangstelling voor de bakken gaan we loten en werken we met een wachtlijst;
- We werken zonder kunstmest en zonder bestrijdingsmiddelen. Dat is goed voor ons, maar ook voor de vogels, vlinders, bijen, andere insecten en andere dieren;
- Onderdeel van het plan is ook om het regenwater van het Huuske op te vangen, waarmee we in droge periodes de tuin kunnen besproeien;
- Er komt een komposthoop zodat we ons eigen groenafval in compost kunnen omzetten en die gebruiken om de grond vruchtbaar te maken;
- Er wordt voldoende ruimte vrijgehouden om de heg te kunnen knippen en gras te maaien;

- Er is natuurlijk ook een terrasje met picknickbank om tussendoor gezellig met elkaar te kletsen
- Het hoeft niet allemaal in één keer gerealiseerd te worden. Het kan ook stap voor stap. Dat hangt

natuurlijk in de eerste plaats af van jullie enthousiasme en het aantal vrijwilligers, maar ook van de hoeveelheid geld die we binnen weten te halen.

Zo ziet het er nu uit:

De foto is naar het Zuiden gefotografeerd, de plattegrond is naar het Noorden getekend.



En zo kan het worden:



Wat gaan we aanplanten

In de bakken die je kunt lenen, zet je natuurlijk wat je zelf wilt: van spinazie en sla tot radijsjes en knoflook.

In het plukbos/voedselbos vind je:

Fruit: Appelboom 'Ecolette', Gewone Vlier, Olijfwilg, Jostabes, Rode (aal)bes, (Herfst)framboos, Dwergkwee, Rabarber, Bosaardbei

Kruiden: Citroenmelisse, Droplant, Kleine pimpernel, Knoflookbieslook, Echte tijm, Echte Lavendel, Echte Salie Berggarten, Bieslook, Rozemarijn, Wilde marjolein, Roomse Kamille, Wilde Tijm.

In het inheemse bos vind je:

bomen: Gewone Haagbeuk, Zoete kers, Wilde Lijsterbes, Boswilg, Veldesdoorn.

heesters: Wilde Kardinaalsmuts, Sporkehout, Rode Kornoelje, Sleedoorn, Egelantier. Ook Blauwe – en Witte druif, Vijgenboom willen we graag toevoegen. En er komt vast nog wel meer moois bij in de loop van de tijd.

Wel of geen Hollander Paradijs?

Het gaat er nu eerst om te horen wat iedereen ervan vindt en of er genoeg belangstelling is om zoiets te gaan doen. Als dat het geval is kunnen we het plan ook aan het bestuur van de Hollanderwijk voorleggen. Als die



akkoord gaat, kunnen we een begroting maken, een informatie-avond organiseren en geld binnen proberen te halen. Misschien dat de buurtvereniging en het wijkpanel ons kunnen steunen.

Ook zijn er potjes voor vergroening bij de gemeente Leeuwarden waar we zeker gebruik van kunnen maken. We kunnen fondsen aanschrijven voor subsidies. Als dat allemaal lukt, kunnen we van start met de realisering van onze groene droom.

Voor vragen en reacties kun je terecht bij:

Sjakkie Jongma, Van Harenstraat 2,
e-mail: sjakkiejongma@gmail.com

Chris Mostert, Van Harenstraat 16,
e-mail: chrismostert21@gmail.com

En/of gooi onderstaand strookje ingevuld in de bus.



- Ik doe graag mee met een 1 meter moestuinbak
- Als er ruimte over is wil ik zelfs wel 2 bakken, de oogst kan ik delen met mijn burens
- Wat een leuk idee! Ik tuinier liever niet, maar geniet graag van het groen

Naam:

Adres:.....

DE STATIONSKAPPER



**STATIONSPLEIN 1
8911 AC LEEUWARDEN
TEL NR: 058-2128334**

www.destationskapperleeuwarden.nl

er tussen in



Geert Eisma
Bemiddeling

Fioringras 87
8935 BR Leeuwarden
058 - 2880346
06 - 20893334
geert.eisma@telfort.nl

Bel gerust!

Loodgietersbedrijf



Voor al uw

- sanitair
- gas- en waterleidingen
- alle lood-, zink- en mastiekwerken

Telefoon

058 2129636 - bgg 2135246

werkplaats: Mr. P.J. Troelstraweg 159

Past winterdays....

foto Pieter van den Berg



Autorijschool De Frosk



- Gedegen, persoonlijke opleiding.
- Praktijklessen in wagens met versnelling en automaat.
- Theorieles klassikaal, individueel of thuisstudie.
- Autorijschool De Frosk bestaat al sinds 1978.



Faalangst, ADHD, autisme, schakel en automaat

Annelies Dijkstra
Ereprijs 76
8935 JK LEEUWARDEN
(058) 288 49 59

Thilda de Haan
Vincent van Goghstraat 5
8932 LD LEEUWARDEN
(058) 2160183

www.defrosk.nl

info@defrosk.nl



SCHOOTSTRA VISSPECIALIST



IEDERE MAANDAG EN DINSDAG 3 LEKKERBEKKEN VOOR €11.00

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON: BAK VISSAUS À €1.50 GRATIS!!



SCHRANS 119
8932 ND - LEEUWARDEN

WWW.SCHOOTSTRAVISSPECIALIST.NL

NIEUWJAARSRECEPTIE: GOED BEZOCHT EN GEZELLIG

Door Frank Roffel

Op de tweede zaterdag van januari was er weer een nieuwjaarsreceptie van onze buurtvereniging.

Vorig jaar was ik ziek en ik had er wel weer zin in. Eddy Sikma en ondergetekende arriveerden tegen zeven uur en daar troffen we weer de huuskebeheerders Gerda en Harm van Houten. Ik kom er al heel lang, maar toch waren er genoeg bezoekers die ik niet kende. Voorzitter Wietse meldde dat er na de dood van de trouwe penningmeester Doeke Brouwer opvolgers waren gevonden

om de financiën te regelen en er was zowaar weer een ploegje van 4 bestuursleden samengesteld. Bravo! Een gewoonte bij deze activiteit is de aanbidding van een zeer gevarieerde salade met ook een aanbod voor vegetariërs. Niet zolang geleden maakten Liesbeth en haar man altijd deze smakelijke traktatie, maar nu had Gerda het gedaan met Mina Woudstra. En het was weer heerlijk. Ik vond het erg gezellig en dank het bestuur, de salademakers en de buurthuisbeheerders voor hun inzet. Het was geslaagd en ik denk dat de ongeveer 40 aanwezigen dat met me eens waren.



**WIE GAAT ER OP ZONDAG 14 APRIL MEE
NAAR DE HOUNSDYKPOLDER, OM VANAF DE
WEG NAAR DE WEIDVOGELS TE KIJKEN?**

DIT IS MISSCHIEN WEL HET MEEST
VOGELRIJKE GEBIED VAN DE STAD.
ZEKER IN DEZE TIJD VAN HET JAAR
ZIJN ER VEEL WIEDEVOGELS TE ZIEN.



**WE VERTREKKEN OM 16.00 UUR MET DE FIETS VANAF HET
HOLLANDERHUISKE EN ZIJN ROND 18.00 UUR WEER TERUG.
HEB JE EEN VERREKIJKER? NEEM DEZE DAN MEE.
GRAAG VOORAF AANMELDEN. MOCHT HET SLECHT WEER ZIJN
EN WE GAAN NIET, DAN KUNNEN WE JE BELLEN.**

**MEINTE: 06 25262638/ LIES 06 37445055
DE VOGELWERKGROEP HOLLANDERWIJK**

RENOVATIE HOLLANDERWIJK: EN TOEN WAS IK AAN DE BEURT

Door Frank Roffel

Onze Hollanderwijk is een pronkwijk. Van tweeërlei wegen beschermd als unieke monumentale sociale woningbouw en zeer geliefd bij inwoners en mensen van buiten, die er soms ook jarenlang hun best voor doen om een woning te kunnen betrekken. Ik woon nu ruim 36 jaar in de wijk en de aangekondigde grote renovatie door bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie zou ook mijn woonsituatie veranderen.

Mijn woning was een van de laatste panden die aan de beurt kwam en ik heb jaren de tijd gehad om me er op voor te bereiden. In totaal werkten 18 mensen van het genoemde bedrijf

aan de uitvoering van het project en het waren stoere kerels en een vrouw die dag in dag uit bezig waren met afgraafwerk, schilderen, vloer leggen en met laminaat afdekken en de nieuwe keukenblokken installeren. De uitvoerder John vertelde me dat een ploegje van 5 werknemers van Lont alleen in speciale projecten werkt en die zijn er altijd.

Dit was de derde keer dat ik een grote verandering van mijn huis meemaakte, elke keer zag ik er tegenop en ook nu viel het weer mee. Omdat ik de laatste jaren veel lichamelijk en psychische ellende heb meegemaakt, heb ik hulp gekregen van de gemeentelijke organisatie Amaryllis, die kwetsbare mensen helpt op velerlei gebied, en de organisatie

Humanitas. Ik kreeg hulp van 5 mensen die allerlei dozen inpakten, kastjes voor cd's van de muren haalden enz. En toen moest het nog naar de Smidsbuurt, waar ik 3 weken lang, naar bleek, een soort luxe en ruime hotelkamer tot mijn beschikking kreeg, vlak bij mijn huis dus. Ik kreeg er regelmatig



bezoek en dan vroegen ze mij nog wel eens : zou je hier niet definitief willen wonen? Ze vonden het er ruimer, schoner en minder oud. Maar het kostte wel 650 euro per maand (mijn woning kost ruim 250 euro per maand), er was veel meer verkeer voor de ramen en op het plein stonden ook veel auto's en daar houd ik niet zo



van. De Hollanderwijk heeft veel meer sfeer en er gebeurt ook regelmatig wat. Maar de Smidsbuurt hoort wel een beetje bij onze Hollanderwijk. De bewoners krijgen steevast de buurtkrant door de bus. Wat storend was dat het door een aantal fouten van de KPN niet mogelijk bleek televisie, internet en mijn vaste telefoon te gebruiken. Vooral het niet televisie kunnen kijken en kunnen communiceren via internet viel me zwaar en hoe langer ik er woonde hoe vroeger ik naar bed ging. Ik schreef al dat de Smidsbuurt om de hoek van de Hollanderwijk ligt. Ik kon dus makkelijk gaan kijken hoe de verbouwing vorderde. De vernieuwing en aanpassing van mijn huisje kostte de opdrachtgever rond de 50.000 euro, wat ook voor de andere 170 woningen in de wijk geldt. Het totale kostenplaatje voor dit ruim

4 jaar durende project is dan ook om en nabij de 10 miljoen euro. Bijzonder vond ik dat voor het opknappen van het dak speciale dakpannen uit Oost-Europa worden gebruikt, want die lijken het meest op de oorspronkelijke pannen. De uitvoerder vertelde me dat ze vanaf februari nog ongeveer een jaar nodig hebben om het project af te ronden. Ik spreek regelmatig buurtbewoners en ik heb voornamelijk positieve berichten ontvangen over het resultaat van deze omvangrijke operatie. Zelf ben ik ook positief. Ik heb in al die 36 jaar eigenlijk nooit een grote schoonmaak gehouden. Ik heb wel al vele jaren een bekwame schoonmaakster van Het Friese land, maar ik heb een grote hekel aan dat precieze, weinig creatieve schoonmaakwerk. Intimi van mij klaagden wel steeds meer over mijn onverschilligheid aan-

gaande schoonhouden van kopjes, borden, vloeren enz. en men had dan ook hoge verwachtingen van deze ingrijpende operatie en raadde mij ook aan een afwasmachine aan te schaffen. Ik kreeg in de loop van de afgelopen jaren steeds meer begrip voor hun eisen en aarzelde dan ook niet om het schoonhouden van kopjes, borden en pannen over te laten aan een machine. En iedereen was tevreden over het uiteindelijke resultaat van deze big operation. De kleur geel, mijn favoriete kleur sinds mensenheugenis wordt door velen als vrolijk beschouwd. ik deed een bank weg om vervangen te worden door een paar hippe, tweedehands oranje stoelen van een vriendin en mijn grote luxe tafel werd ingeruild voor een kleinere tafel, omdat de oude tafel teveel diende als verzamelstation van allerlei spullen. De vaatwasmachine is een echte

uitkomst. Ik draai één was per dag en het oogt vooral veel opgeruimder, ook al om dat veel kleinere spullen weggedaan zijn. Deze opknapbeurt stimuleert me ook om de bovenverdieping van mijn huis aan te gaan pakken, een oud plan dat ik al jaren heb en nu in een stroomversnelling raakt. En dan heb ik een huis dat alleen aan de basisvoorwaarden ruimschoots voldoet, maar ook mijn levensgevoel weerspiegelt. Toch gek dat ik nu 66 jaren oud zo lang nodig heb gehad om het belang van een modern interieur en mooie spullen te zien. Met dank aan de vrienden, werklieden en begeleiding van Humanitas en Amaryllis. Een tevreden burgerman ben ik nu, u begrijpt het.

P.s.: de foto's bij dit stuk zijn van mijn benedenruimte tot nu toe, 18 februari 2024.



NATUUR IN DE WIJK

Door Antoorn Groenewoud

Waar richt ik me eerst op? Alle trekvogels weg....; op de egels; en niet te vergeten, uiteraard op de vogel van 2024: de huismus!

Eerst aandacht voor alles wat leeft, groeit en bloeit in en bij onze Hollanderwijk. Als ik dat echt zou doen, alleen al de groene delen, zoals de strook langs de Wijnhornsterstraat, beschrijven, dan moet het in boekvorm!

Want ook het Simon de Vliegerpark "levert" interessants genoeg. Neem b.v. de imposante bomen daar! Het zijn schietwilgen van zo'n (schat ik) 25 meter hoog. De *Salix alba* heeft takken, die omhoog groeien, maar met fijne twijgen, die neerhangen. Ook toch wel bijzonder, dat de smalle blaadjes met zilverachtig haar bekleed zijn en dan met name aan de onderkant. De schietwilgen dragen mannelijke of vrouwelijke katjes. Vanuit de gemeente zijn meerdere keren geluiden gekomen, om deze bomen, vooral vanwege het gevaar van afbrekende grote takken, te rooien! Ik zal het erg spijtig vinden, als dat toch nodig is. Een troost is misschien, dat men van het hout heel goed klompen kan maken. (Vroeger namen ze dit hout voor jukken, voor het dragen van 2 emmers.)

De natuur in de wijk in dit jaargetijde: de bomen kaal, sommige vogels vertrokken naar het zuiden. De overwinterende vogels gingen de wijk, zelfs de stad uit, door het vuurwerk op 31 december en nieuwjaarsdag! Maar de meesten waren 3 januari weer terug, waaronder de huismussen.

Oh ja, de MUS is de vogel van het jaar!! Onze permanente wijkvogel! Ze zijn vast wel in de tuintjes te zien geweest. Het zijn typische cultuurvolgers, ze zoeken de omgeving van mensen op. De huismus is trouwens bijna over de gehele wereld verspreid. Vanuit Europa zijn ze overal

Een paartje huismussen



heen gebracht. Zoals in 1853, toen een klein groepje uit Engeland naar Noord-Amerika werd gebracht. Binnen enkele jaren hadden ze zich al overal verspreid! Zo ging het ook in Nieuw-Zeeland, nadat ze daar in 1860 waren losgelaten.

Gelukkig is de *Passer domesticus* (de mus dus) in ons land nog vrij veel aanwezig, ondanks de enorme afname vanaf het einde van de jaren negentig. Ook in onze wijk kunnen we van een redelijk aantal genieten. Met name in de lente, als de mannetjes zich met hun gesjilp uitsloven om een vrouwtje te paaien en dan ook nog gaan opscheppen met hun zwarte bef! Hoe groter deze is, hoe meer kans op een "relatie". Lukt dat, dan zoeken ze een mooi plekje ergens onder een dakpan en kan het nestelen beginnen: puur natuur!

Ook puur natuur is het doen en laten van de egels in onze tuintjes, vooral in de periode waarin ik nu schrijf. In ons tuintje leeft er één, die, in plaats van een "volledige" winterslaap te doen, door de kwakkelende winter steeds wakker werd. Aan de hand van de hoeveelheid voer, wat steeds klaar stond, konden we aannemen dat de egel weer ontwaakt was. De egels bij de burens zijn verdwenen toen de vrieskou begon. Hopelijk zullen we ervaren, dat ze komend voorjaar deze omgeving weer tot "egelleven" zullen maken.

Dan nog even dit: op 9 februari zag ik al bloemen in onze ligusterhaag! Dat zou wel heel erg vroeg in de lente zijn. Bij nadere inspectie waren het geen lekker geurende bloempjes, maar bolletjes....pur! Die waren van de overkant van de straat overgewaaid. Daar bracht Lont nieuwe kozijnen met ramen aan. Dus het bleek geen lentebode.

Tenslotte hoop ik met jullie, dat in het komende voorjaar onze huiszwaluwen terugkomen en dat de gierzwaluwen (op andere plaatsen broedend) weer boven onze wijk zullen "gieren".



klaverjassers gezocht

Elke maandag is er
KLAVERJASSEN
in het Hollanderhuuske,
Nieuwe Hollanderdijk 63,
tot ongeveer 23.00 uur.

Kan je klaverjassen, kom dan
gezellig meedoen.

De inleg is 2 euro en prijsjes zijn
Jumbo bonnen, zodat je zelf wat
kan uitzoeken bij de Jumbo.

Tot maandag!!

JUMBO
Ruyter

Van Loonstraat 112, Leeuwarden

BOODSCHAPPEN !!

BINGO!

20 MAART T/M 1 MEI

**MAAK GRATIS KANS
OP MOOIE PRIJZEN!**

**DOE MEE EN
MAAK KANS OP
GEWELDIGE
PRIJZEN!**

**GRATIS
VOUCHER
BIJ BESTEDING VAN
IEDERE €10,-**



Hallo **JUMBO**
Ruyter, van Loonstraat
De leukste supermarkt van Leeuwarden



Dinsdag 9 APRIL a.s. 20.00 - 22.00 UUR

MEEZINGAVOND

IN HET HOLLANDERHUUSKE

Met ondersteuning van de Hollanderwijk Buurtband

meezingen

Misschien ken je de Buurtband Hollanderwijk al. We treden op in de wijk bij feestelijke gelegenheden. Het leek ons leuk om eens een avond samen te zingen en muziek te maken; een **meezingavond** dus. Lijkt je dat wat, doe dan mee! Het is gratis.

iedereen kan het

Denk niet dat je het niet kunt, iedereen die lol heeft in zingen is welkom. Of je nu alleen onder de douche zingt of op de fiets of in een koor, dat maakt niet uit. De buurtband is er voor de begeleiding en levert ook de teksten van de nummers die we gaan zingen. Als je het niet zo snel kunt lezen, doe je gewoon la, la, la, ook goed.

bekende nummers

We spelen oudere bekende nummers, b.v. 'All my loving' van de Beatles, 'This strange effect' van Dave Berry, 'Birds and the Bees' van Jewel Akens.

samen lol hebben

Het Huuske op 9 april vol met mensen, niet om te vergaderen of te discussiëren, maar om samen te zingen en te lachen om alles wat lukt en mislukt. Een hele gezellige avond wordt het vast!

Tot dinsdag 9 april,
buurtband Hollanderwijk



WALING DIJKSTRA – WINTERJOUNENOCHT

door Eddy Sikma

Winterjounenocht, ofwel winteravondgenoegen, brengen wij onwillekeurig in verband met gezelschapsspelen bij de kachel. Of meer in het heden met de televisie bij de warme cv, dan wel met een afgeladen café vol rumoer en gezelligheid. Winterjounenocht stond in de negentiende eeuw echter voor het verschijnsel voordrachtsamenkomst. Op vele plaatsen in Friesland werden in de winter avonden georganiseerd met ‘voordrachten tot nut en genoegen’. Dorpsnotabelen, maar ook kasteleins nodigden de mensen uit.

Eén van de sprekers op deze avonden was Waling Dijkstra. Juist ja: dezelfde man waarnaar ‘onze’ Waling Dijkstrastraat is vernoemd. Deze volkschrijver is in 1821 in het Friese Vrouwenparochie geboren. Hij was bakker in het dorpje Spannum en later boekhandelaar in Holwert, waar hij in 1914 overleed. Dijkstra was de Friese taal zeer toegedaan en zijn thema’s spelen dan ook nagenoeg altijd in het decor van het Friese negentiende-eeuwse volksleven. In 1860 ging hij samen met Tjibbe Gearts van der Meulen van start met de avondvoordrachten. Sketches van

Friese taferelen, humor en grappigheid, maar ook volksopvoeding en taalbevordering was hun doel.

Het gedenkteken voor Waling Dijkstra staat bij de rotonde tussen de Groeneweg/Wissedwinger en de Noorderweg. Tot voor een paar jaar stond het bij het plantsoentje voor het beursgebouw. Dit plein is echter volledig op de schop gegaan. En sindsdien staat het gedenkteken bij de Wissedwinger.

Toen de Hollanderwijk in 1915 werd opgeleverd, heeft de naamgevingscommissie gekozen voor Friese schrijvers uit de 18e en 19e eeuw, waarbij Starter en Winsemius van oudere datum zijn. Dat Waling Dijkstra toen – een jaar na zijn overlijden – al een straatnaam kreeg, zegt genoeg over het belang dat men destijds aan zijn schrijverschap hechte.



ED PAKKET NAM AFSCHEID VAN DE HOLLANDERWIJK

Eind vorig jaar nam Ed Poeze als bekende pakketbezorger afscheid van onze wijk. Na een poos als ZZP-er trad hij op 1 januari in vaste dienst bij PostNL. Hij blijft in Huizum bezorgen, maar niet meer bij ons. We zullen zijn vrolijkheid missen en dat geldt ook voor de honden. Ed had altijd brokjes bij zich. Een van de honden die nu vergeefs naar hem naar hem uitkijkt is labrador-retriever Lora van de Nieuwe Hollanderdijk, Voor haar had Ed altijd een paar brokjes klaar, zoals op deze foto van Daniëlle Jansen te zien is.



*De foto van Daniëlle met Lora en Ed
Pakket*



Praktijk voor bekkenfysiotherapie

Bekken
puls

Bekkenfysiotherapie, goed plan!

Klachten in het gebied van lage rug en bekken, buik en bekkenbodem? De bekkenfysiotherapeuten Ina Elving, Wilma Veenstra en Naomi Sirag kunnen u helpen met advies en behandeling.

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.bekkenpuls.nl

Vrijblijvend spreekuur op donderdag tussen 17 en 18 uur. Aanmelden kan telefonisch of via de mail info@bekkenpuls.nl

*Hoofdlocatie: Bekkenpuls | Wijnhornsterstraat 196 | 8932 EZ Leeuwarden |
06-36046497*



Sò, daar bin ik weer! Jum keken fast wel inne laaste wykkranten, maar Jurjen G. was d'r weer niet bij....Dat kwam omdat ik Corona hadde! Ja knap siek fan die beesjes! Flak daarna had ik gien nocht te skrieven. Twee weken leden bin ik de wyk weer even deur weest. Ik had wel weer in'e gaten dat Lont nog flink bezig is met oanze huzen. D'r binne nog steeds floeren waar die massa korrels onder lêge. Dan mutte de bewoaners un week-of-drie even erges anders woane! Sò must Frank in un appartement in'e Smidsbuurt woane. Wel un leuke ervaring fanuut un ééngesinshuus.

Dan nou oek weer even over ut weer. Ik wu dat mar afdoên met: "ut was kwakkelend". Trouwes, de son skeen wel meer as forig jaar om deselfde tyd, maar oek fiel dur flink wat regen. Twee stormen hadden we nog op 2 en 5 januari! De bomen in oanze wyk bleven overeind.

Maar gelukkig hewwe wu hier un dak boven ons hoofd en ferwarming as ut min weer is! Wij denke dan wel faak

an de dakloazen, die nergus un plakje fiene. Furskrikkeluk!

Over die toestannen hadden myn frou en ik laast un diskussie in'e wachtkamer bij un dokter. Om kort te gaan; wu waren ut wel eens dat ut niet sò best is, feul te weinig opfang foor disse meensen.

Maar tydens die praterij, fiel myn oog op un groate fitrine met allemaal houtsnijwerk. Prachtig!! Onderin un kaart met de naam: Jan Hollema-Houtsnijwerk. Stiens, Nederland." Met disse informasie bin ik op stap gaan. Ik fon in Stiens wel un Hollema. Maar dat was niet de houtsnijder. Wel is ut familie, die furtelle kon waar ik hem nou fyne en belle ken. Dat fon ik fijn! Su seiden wel, dat ik ut adres fan syn atelier beter niet fedder bekend make mut, want dat het hij liever niet. Nou, dat komt wel in orde, sei ik hun.

Toen hew ik de tillefoan oppakt en Jan Hollema beld. Dat fiel wel goed, sò goed dat hij sei: "Jurjen, ut liekt my prima, dat je even langs komme!" Un week later ging ik naar syn werkplaats in Huzum, flak bij de Parkkerk.

Na de kennismaking, liet hij mij de hele saak sien. Ut was niet so'n groate werkplaats, maar wel plek foor un flinke werkbank en un sirkelsaag. An de wanden un paar rekjes met gereedschap, sò as beitels en gutsen. Terwiel hij an syn pyp "lurkte", froeg hij mij wat myn bedoeling is. Dat was



Jan Hollema druk bezig

gauw furteld.

“Maar Jurjen, dan mutte jou nog wel wat fan mij wete”, sei hy wat gniezend. “As jou dat wille, dan graag!” Jan ging d’r even goed bij sitten en furtelde, dat hij in Sneek op 3 oktober 1944 “op’e wereld” kwam. Na un fijne jeugd en na o.a. de ambachtskoal, het hij as timmerman jarenlang an ut werk weest bij 2 bedrieven, foral in ut onderhoud fan huzen. In 1967 kwam Jan Hollema an ut werk bij un annimmer in Leewadden. Ut was wel un ander leven, want hij muste altyd east reize. Dat deed ie 4 jaar en toen ging Jan in

Leewadden woanen.

Ondertussen was hij al begonnen met syn hobby, en dat was houtsnijen.

Omdat hij ut in Leewadden oek doên blieve wu, huurde Jan inne stad un werkplaats. Ut huus inne Hollanderwyk was te klein fanselfs. De liefhebberij liep sò geweldug, dat Hollema ontslag nam as timmerman en beroeps-houtsnijer wudde! Fruitskalen, leuke komkes, meubels bewerke en soms echte keunstsinnige dingen. Ut liep, om sò te sègen, as un trein. Ik sag myn ogen uut, toen ik bij hem was.

Tot 2010 het hy dat deen, hij was toen 66 en hield op met syn saak! Nou, in 2024 doêt hij ut nog as hobby en geeft hij werkstukken cadeau, maar furkoopt hij oek nog wel us wat.

“Jan,” sei ik, “ik fon ut geweldug om dit met te maken en bedank je foar de uutleg en alles dur omheen, krekt as even un demonstrasie fan gutsen.”

Meensen, dit was ut weer. Ik su bijna skrieve: “Tot de volgende keer”, maar ik hou op met “kyk in’e wyk”, want ik furhuus in april naar Wurdum.

Dus tot KYK!

Jurjen G.

HOLLANDERSTRAAT ROND 1920

door Tom Sandijck

Harm van Houten verzamelt oude ansichtkaarten en heel af en toe vindt hij er een van onze buurt. Deze van de hoek Hollanderstraat/Waling Dijkstrastraat vond hij in een album met veel andere kaarten. Het huis links op de foto is Hollanderstraat 24. Achterop dit fotokaartje staat een ovaal stempel met de tekst 'Foto Spandaw Winsemiusstraat 11 Leeuwarden'. Als we de QR-code van dat huis scannen, zien we dan Jacob

Spandaw en Hendrikje de Vries behoorden tot de eerste bewoners van de buurt. Jacob was bakker. Ze kregen drie kinderen Bote, Tjitske Johanna en Johanna. Vader Jacob overleed in 1926. De foto is dus gemaakt voor 1926. Als je goed kijkt zie je naast de voordeur een meisje staan. Over zijn beroep of hobby als fotograaf is verder niets bekend. En ook niet waarom hij deze foto heeft gemaakt.





In het archief zit nog een foto van ongeveer dezelfde plek, met links weer Hollanderstraat 24 en een winterse blik op de Waling Dijkstrastraat. De handkar is waarschijnlijk van de groenteboer. De foto is gemaakt in 1956.



De foto van Spandaw is een beetje saai. Dat kun je niet zegen van deze mooie foto van de Wijnhorsterstraat, gemaakt in de jaren twintig. Daarop is meer te zien: links de kruidenierswinkel van Antoine met daarvoor drie wijkbewoonsters. Een verre blik in de Wijnhorsterstraat en rechts de met een laag hekje en bomen omzoomde spoorloot met daarachter het terrein van de spoorwegen.



55+

Paasmiddag

Op woensdag 27 maart 2024

organiseren we weer een gezellige

55+ PAASMIDDAG

voor leden en donateurs

We krijgen dan thee en koffie met wat lekkers, en daarna gaan we gezellig spelletjes doen: zoals kaarten, biljarten, sjoelen... met natuurlijk een hapje en een snapje.

Dan hebben we vooraf een lekker soepje, en tenslotte hebben we samen een heerlijke broodmaaltijd.

Aanvang: 15.00 uur Graag iedereen op tijd aanwezig.

Plaats: 't Hollanderhuuske Let op: vol=vol!

Als u mee wilt doen, moet u onderstaand strookje

vóór 24 maart 2024 inleveren bij:

Gerda van Houten, Nieuwe Hollanderdijk 49

(-> van tevoren schriftelijk opgeven, anders kunt u niet mee!!)

Opgavebon 55+ Paasmiddag

Ja, ik doe mee met de 55+ Paasmiddag

met personen

Naam:

Adres:

MELD JE AAN VOOR EEN GRATIS REGENTON!

Elkien stelt bewoners in de gelegenheid om gratis een regenton voor in de achtertuin aan te vragen.

De regenton wordt door de hovenier geplaatst. Je hebt er dus zelf geen werk van!

In overleg met de bewoner wordt bekeken welke regenton het meest geschikt is en waar hij het beste geplaatst kan worden. Je hebt de keuze uit twee regentonnen. *Zie foto.*

Elkien heeft een budget gereserveerd.

Mocht door de grote vraag het budget niet toereikend zijn dan loopt het project in 2025 nog door.

Je kunt je hiervoor aanmelden **vóór 1 april** door onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij: **van Harenstraat 16 of Hollanderstraat 9.**

Een mailtje sturen kan ook met je naam en adres naar:

hollanderwijk@outlook.com

Wij geven het dan door aan Marleen Timmer van Elkien.



JA, ik wil wel een gratis regenton

Naam:.....

Adres:.....

BERICHT VAN DE HUURDERSVERENIGING

Dinsdagavond 23 januari hebben we een ledenvergadering gehouden. We waren blij met de opkomst! Naast een aantal afmeldingen waren er 17 mensen aanwezig. Regelmatig ontstonden er geanimeerde gesprekken over het wel en wee in de wijk.

Door de bank genomen waren de aanwezigen tevreden over hun ervaringen met de werkzaamheden in hun woning. Maar er waren ook wel wat kritische geluiden, die toch vaak

in overleg met de projectleider wel opgelost konden worden. Toch kan het soms als een ingrijpende gebeurtenis worden ervaren die met overlast gepaard gaat.

Een aantal aandachtspunten die naar voren zijn gebracht zullen door ons als bestuur in het overleg met de Projectgroep naar voren worden gebracht. Denk hierbij aan: de kosten voor de Perilexaansluiting, wat is het beleid t.a.v. de plavuizen in de gang,

sommige monumentale bovenramen zijn lek, worden die vervangen? Maar wij blijven ook bewoners adviseren: Als er iets niet goed gaat, bespreek het met de projectleider! Uit de vergadering kwamen ook nog wat suggesties naar voren die mogelijk door Elkien of de Gemeente opgepakt zouden kunnen worden:

- **Sedumdaken op het keukendak** (nemen we mee in het halfjaarlijks overleg met Elkien)
- **Verkeersdrempels** in de wijk om de snelheid te temperen van auto's (ligt niet op het bordje van de



Foto Daniëlle Jansen

Huurdersvereniging. De Gemeente heeft een website waar je dit soort klachten neer kunt leggen)

• **Overlast van hondensoep.** Ook dit ligt niet op het bordje van de Huurdersvereniging. Hiervoor geldt ook dat je melding bij de Gemeente kunt maken en natuurlijk als je het ziet mensen er op aanspreken.

Dit voorjaar zullen de werkzaamheden aan de woningen worden afgerond. Het zal dan in de wijk een

stuk rustiger worden. We denken na over een passend afscheid van de harde werkers. Wordt vervolgd.

Er zijn al een aantal bewoners die positief hebben gereageerd op het aanbod van Elkien voor een gratis regenton inclusief plaatsen in de achtertuin. Er komt nog een folder door de wijk om je hiervoor aan te melden. Het kan ook nog steeds via de mail:

www.hollanderwijk@outlook.com

WIE HELPT MEE MET OUD PAPIER OPHALEN?

Elke vier weken wordt het oud papier opgehaald in onze wijk.

Dat oud papier wordt daarna verwerkt tot o.a. eierdozen die dan even later weer bij de Jumbo en de AH in de schappen liggen. Dat scheelt dus in het restafval dat anders verbrand wordt.

De containers (met de blauwe deksel) worden geleegd door wijkbewoners. Die hangen een aantal keren per jaar de containers in de vrachtwagen.

Dat is altijd een gezellig uitje, je bent in beweging, met als afsluiting een drankje in het Hollanderhuuske.

Wil je het een keertje proberen?

Het is geen zwaar werk, het is gezellig en nuttig en je spaart er bezoek aan de sportshool mee uit!

Laat het even weten aan

Gerda van Houten, Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
of Paul Pasveer (STIP), Nieuwe Hollanderdijk 9, 2130823

VERANDERINGEN IN PLANNING WERK AAN DAKEN LONT EN BROEDSEIZOEN 2024

Door veranderingen in de planning wil bouwbedrijf Lont dit jaar toch in meer blokken aan daken gaan werken tijdens het broedseizoen.

In eerste instantie zouden de blokken in de Winsemiusstraat, Waling Dijkstrastraat en Van Harenstraat volgens een planning al in 2023 worden afgerond. Door vertraging, onder meer door de hevige regenval, is Lont daar nu nog steeds bezig. Lont heeft toegezegd zijn uiterste best te doen het werk hier vóór 26 april af te ronden, dus net voor het broedseizoen van de zwaluwen. Het broedseizoen voor de mussen loopt dan al wel.

Door het inschakelen van een tweede werkploeg wil Lont nu ook in de Van Harenstraat en Starterstraat ten zuiden van de Hollanderstraat aan de slag tijdens het broedseizoen (aan het einde daarvan in augustus/september). Een plan dat ons niet bekend werd gemaakt tijdens een overleg in januari met Jorrit van der Veen van Lont.

We werden op 8 februari gealarmeerd door een bewoonster uit de Starterstraat die zag dat er borstels tegen vogels werden geplaatst. Ze maakte zich, terecht, ernstig zorgen over de mussenkolonie in de



Starterstraat.

We hebben nu een paar keer meegemaakt dat Jorrit ons te laat of niet inlicht over de veranderingen in de planning. Wij betreuren dat ten zeerste.

Gelukkig komt Lont ons nog wel tegemoet bij onze wensen om de werkzaamheden tijdens het broedseizoen in vogelrijke blokken zoveel mogelijk te beperken. Zo zijn op ons verzoek de borstels uit de tijdelijke mussenkasten aan de Starterstraat (westzijde) weer verwijderd en zal dit blok nu pas na het broedseizoen aangepakt worden. Voor de goede orde: Lont heeft een ontheffing en mag tijdens het broedseizoen aan daken werken. Wat wij als Vogelwerkgroep doen is om in overleg met Lont te vragen de werkzaamheden tijdens het broedseizoen zoveel mogelijk te beperken en te doen bij blokken waar relatief de minste vogels zitten.

*Namens de Vogelwerkgroep
Hollanderwijk,
Meinte Boersma*



**Wij komen op voor de belangen van ruim
10.000 huurders in Friesland.
Ben jij al bij ons aangesloten?**

**Huurdersplatform Nieuw Elan
Zuidergrachtswal 3 | 8933 AD | Leeuwarden
058 215 9119 | info@nieuw-elan.nl | www.nieuw-elan.nl**

'RUG AAN RUG'

door Eddy Sikma

's Morgens doe ik boodschappen in de Schrans, zoals meerdere 'Hollanderwijkers' doen. De noordelijke route loopt via de Hollanderdijk bij de spoorbomen rechts af en je bent ter plekke. De zuidelijke route voert via de Carel van Manderstraat richting Schrans. Daar waar deze straat overgaat in de Verlengde Schrans staat het 'klokje'. Vaak defect, inmiddels doet hij het weer, dus corresponderend met de openingstijden van de winkels.

Op deze laatste route passeer je drie kleine straatjes. Achtereenvolgens de Elias Vonck -, Aert de Gelder -, en de Jan van de Capellestraat. Het zijn de laatste - beter gezegd enige - straatjes in Leeuwarden die nog 'rug aan rug' zijn gebouwd, dat wil zeggen dat de achtermuur van de één, tevens de achtermuur van de

ander is. Slechts een voortuintje dus. Hierbij denken we aan het vroegere Werkmanslust, acht kleine straatjes grenzend aan de Groningerstraatweg. Geheel 'rug aan rug'. Toenmalige volkswoningbouw.

De drie straatjes in Huizum-West worden aangeduid als het Triool. Zonder de 'T' heb je hier een andere associatie mee. Mij is de betekenis onbekend. De naamgeving is beter te duiden. Het waren schilders uit de 'Gouden', dus 17e eeuw. Bij de samenvoeging in 1944 van Huizum en



Leeuwarden zijn meerdere straten naar schilders vernoemd. Jan van de Capelle was een bekende zeeschilder, Aert de Gelder was Rembrandts laatste leerling, die in dezelfde stijl en kleurentant als zijn meester werkte. Over de straatjes: het straatbeeld wordt gedomineerd door biobakken en roze deksels. Ja, wat wil je, bij 'rug aan rug' kun je ze niet in de achtertuin kwijt. Dat is in de Hollanderwijk wel anders: 'Kiek, bij ôns hewwe je de stegen, daar kenne je de bakkeboel kwiet.' Zo is het maar net. Ach, voor de toenmalige begrippen, was dit in het jaar van de bouw van de Hollanderwijk, in 1914, eigenlijk al - voor arbeidersbegrippen - een voorbeeldwijk. Architect De

Groot heeft zijn best gedaan. Een soort van tuindorp. Overigens heeft hij eerst een zevental strakke straatjes ontworpen. Hij werd 'op de vingers getikt' en kwam uiteindelijk met het huidige ontwerp.

Tom Sandijck beschrijft het in het overzichtsboek, dat - hopelijk - bij iedere Hollanderwijker in de boekenkast staat.

Let bij het boodschappen doen - tenslotte - nog 's even op de drie kleine straatjes. Volkswoningbouw, maar anno nu nog steeds aanwezig.

PS "t gesegde ging, at de buurman un speiker inne muur slaat, het de annere een kapstok.'

Afvallen...een strijd die soms heel zwaar kan zijn. Vooral wanneer je alleen aan de slag gaat kan het op een gegeven moment moeilijk worden. Feestjes, uitjes of etentjes die het moeilijk maken om bewust te kiezen en als het dan eenmaal mis gaat dan is het lastig om de draad alleen weer op te pakken. Juist daarom werkt afvallen met begeleiding zo goed, want je wordt iedere week gemotiveerd door Berber om het weer op te pakken en door te zetten. Je krijgt tips en handvatten zodat het ook in jouw (drukke) leven past en je het dit keer ook echt volhoudt.

Alleen kom je ver, samen kom je verder!

Voor meer informatie of aanmelden:
0612318973 / berber@mylifeslim.com



 **KELLER**
schilderwerken

Chris Keller

Uw schilder in de Hollanderwijk

Vraag vrijblijvend om een offerte!



Leeuwarderstraat 28
8932 GR Leeuwarden

chris.keller3@gmail.com
tel. 06 - 48557297



**Vindt u het leuk om met gezellige kinderen
te knutselen?**

Er kan wel een extra begeleider bij de Kinderclub

Gezellig elke week een uurtje knutselen (van 3 tot 4 uur)
met een groepje enthousiaste kinderen.

Heb je hier zin in, laat het even weten aan Gerda van Houten,
Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

SPOORPRAAT - 23



door Antoon
Groenewoud

Na de beschrijving van de 4 spoorlijnen in het noordelijk deel van Nederland, d.w.z. van de Staatsspoorwegen, richt ik me hierna op het station Leeuwarden.

Toen op 14 oktober 1863 de eerste trein uit Harlingen in Leeuwarden arriveerde, was het station nog niet klaar! Men wilde bij de S.S. daar niet op wachten. Wel had men de zaak wat feestelijk gemaakt met o.a. de driekleur en de Friese vlag en bloemen.

De realisatie van de Spoorwegen ging ook hier van start, nadat in 1839 de allereerste trein in ons land ging rijden tussen Amsterdam en Haarlem. Wel ging de ontwikkeling van het nieuwe middel van vervoer onder de "vlag" van het Rijk, want in 1860 werd dat wettelijk een feit: de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen was opgericht. Toen 15 jaar eerder de plannen spoorlijnen aan te leggen, begonnen, was de vraag, "gaan we via het noordelijk gebied langs Leeuwarden, dus nabij de weg naar Groningen, of



via het zuiden vanaf Harlingen". Het was ingenieur Conrad (foto) van de Staats-

spoorwegen, die vond dat een spoorlijn ten zuiden van Leeuwarden het beste zou zijn. De autoriteiten in Groningen en Friesland onderschreven zijn visie en gingen met de overheden om de tafel om te overleggen waar en hoe aan de zuidkant van de lijn Harlingen – Leeuwarden (en daarna verder naar Groningen), een station gebouwd kon worden.

Behalve planologische deskundigen werden alvast twee architecten aangezocht, nl. de heren Edelman en Akkeringa.

Het werd duidelijk, dat 't royaal buiten de stadsgracht moest kunnen. Waarom is nooit duidelijk geworden. Afijn, er werden door het Rijk drie weilanden aangekocht, waar het station het beste gebouwd kon worden. Het heette daar het "Woudboersland".

Een volgende stap was het aanzoeken van een geschikt bekend aannemersbedrijf. Dat werd de firma H. J. Keijzer uit Leeuwarden. Hoe het spoorwegstation er kwam: de volgende keer ga ik daar mee verder.



**Printen
kopiëren
drukwerk**

PAUL PASVEER
Nieuwe Hollanderdijk 9
8932 ES Leeuwarden
telefoon 058 2130823
mail info@stipwerk.nl
web www.stipwerk.nl



WER WWW.STIPWERK.NL
MAIL INFO@STIPWERK.NL
TELEFOON 028 5130823
8932 ES LEEUWARDEN
NIEUWE HOLLANDERDIJK 9
PAUL PASVEER



**Iedere week in het
Hollanderhuuske**

maandag

20.00 - 23.00 Klaverjasclub

dinsdag

20.30 - 22.30 Hobbyclub

woensdag

15.00 - 16.00 Kinderclub

donderdag

20.00 - 23.30 Biljartclub 2

vrijdag

20.00 - 23.30 Biljartclub 1

DEADLINE

HOLLANDERWIJKKRANT

15 mei

OUD PAPIER

Maandag 8 april

Maandag 6 mei

Maandag 3 juni

Maandag 1 juli

Maandag 29 juli

zie ook www.omrin.nl

CONTACTPERSONEN

't Hollanderhuuske

Nieuwe Hollanderdijk 63, 2139687

Bestuur

Wietse Rinsma, voorzitter
Nieuwe Hollanderdijk 61, 06-41968754

Paul Rinsma, penningmeester
Gerda van Houten, secretaris
Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Emiel van der Laag, klusjesman

Beheer huuske/coördinatie bar/sleutel

Harm en Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Biljartclub 1 (vrijdag)

Age van der Meer 2127036

Biljartclub 2 (donderdag)

Gosse van Houten
Hollanderstraat 20 06-15121417

Bingo-commissie

Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Kinderclub

Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Klaverjasclub

Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Ouderenactiviteit

Liesbeth Langendijk
Hollanderdijk 62 2125909

Oud papier inzameling

Vacant (tijdelijk Gerda van Houten)

Hobbyclub

Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Vogelwerkgroep

Antoon Groenewoud
Waling Dijkstrastraat 5, 2165771

Redactie Hollanderwijkkrant

Paul Pasveer
Nieuwe Hollanderdijk 9, 2130823

Huurdersvereniging Hollanderwijk

Marga Garms
Van Harenstraat 16 06-52635432
Fokje Steen
Martien Plaatsman

Wijkagent

Aksel van der Honing 0900-8844

DHZ

HOYTE^VD^DWAL

Leeuwarden Verlengde Schrans 34 - Tel 2127631

werkelijk alles!

Dealer van Koopmans verven • Klompen • Car-
boleum en tuinbeitsen • Elektro installatiemate-
riaal • PVC afvoermateriaal • IJzerwaren, hang-
en sluitwerk • Dakbedekking en -reparatiepasta's
• Hout • Koperen leidingen en fittingen • Tuinge-
reedschappen • Ladders en trappen (Altrex)



zaterdag 25 mei

Tuin rommelmarkt

van 10:00 - 16:00 uur

De tuin-rommelmarkt is alleen voor de mensen in de Hollanderwijk en vanuit de tuin.

Er kunnen geen mensen van buiten de wijk hun spullen verkopen, behalve als degene bij iemand in de tuin mag staan. Ook werd gevraagd of er kramen mogen staan. Helaas: dit is **niet** mogelijk.

U kunt zich via onderstaande strook aanmelden



Ik doe mee met de tuin-rommelmarkt, inleveren vóór 23 mei bij Ciska, Starterstraat 3

Naam:

Straat: