

hollanderwijk krant

*jaargang 50
nummer 1
maart 2025*



Buurtvereniging Hollanderwijk

INHOUD

- 3.....REDACTIEKRABEL
- 3.....OUD PAPIER OPHALERS GEZOCHT
- 5.....AGENDA LEDENVERGADERING
- 6.....JANKE KOOPAL IS AL WEER EEN TIJDJE POSTBEZORGSTER IN ONZE BUURT
- 8.....FARDOU BROUWER
- 11....in memoriam EDDY SIKMA
- 12....NATUUR IN DE WIJK
- 15....AANKONDIGING VAN DE VOGELWERK GROEP
- 16....DE HÚZUMER DORPSKERK
- 18....IK RÚK AL AARDECH NAAR DE SKEP
- 20....EXCURSIE VOGELWERK GROEP 18 MEI
- 21....NIEUWS VAN DE HUURDEKERSVERENIGING
- 22....KUNST OP STRAAT
- 24....DE SNOEKBAARS, VISSOORT VAN ONGEKENDE LEKKERNIJ?
- 26....BOMENPRAAT: DE POPULIER
- 30....KLAVERJASSERS GEZOCHT
- 31....CONTACTPERSONEN
- 32....ALGEMENE LEDENVERGADERING HOLLANDERWIJK

Foto omslag: Een dubbele regenboog voor de Achmeatoren. Foto Andries Brouwer.

Colofon

De Hollanderwijkkrant is een uitgave van Buurtvereniging Hollanderwijk.

Nieuwe Hollanderdijk 63, 8932 ET Leeuwarden

Redactieadres: Nieuwe Hollanderdijk 9, 8932 ES, hollanderwijkkrant@gmail.com

Redactie: A. Groenewoud, F. Roffel, E. Sikma, P. Pasveer.

Kopij inleveren bij het redactieadres: Nieuwe Hollanderdijk 9 (STIP).

Let hierbij op de kopijdatum voor het komende nummer: 13 mei 2025

Oplage: 720 exemplaren, verschijnt 4 maal per jaar

Layout: P. Pasveer, druk: STIP Stencilwerk

REDACTIEKRABBEL

Hierbij weer de door ons allen gewaardeerde Hollanderwijkkrant. 177 huizen, strikt genomen in de buurt, maar door de aangrenzende straten is de oplage groter.

Wijknieuws is de hoofdmoot, maar ook andere onderwerpen komen aan bod. De vierkoppige redactie doet zijn best om er iedere keer iets moois van te maken.

Vanzelfsprekend natuur in de wijk van Antoon Groenewoud en de nieuwe serie Bomenpraat. We hebben een interview met Fardou Brouwer, een stukje over snoekbaarzen, een gesprek met Jannie Koopal en er wordt aandacht besteed aan de algemene ledenvergadering op 26 maart.

Van mijn hand een stukje over kunst op straat en over de Huizumer dorpskerk. Let wel: dit is het oudste monument in de stad Leeuwarden, uit de 11^e eeuw. Kijk eens aan!

We hopen dat u zich al lezend weer vermaakt.

Namens Pasveer, Roffel en Groenewoud,

Eddy Sima.

Vlak voor het afdrucken van deze Hollanderwijkkrant kwam het trieste bericht dat redactielid en buurtbewoner Eddy Sikma is overleden op vrijdag 7 maart.

We zullen hem erg missen.

oud papier OPHALERS GEZOCHT

***Wil je het een keertje proberen?
Het is gezellig en nuttig, niet
zwaar, en je spaart er bezoek aan
de sportshool mee uit.
En na afloop een glaasje in het
buurthuis!***

informatie:

**Gerda van Houten,
Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272
of Paul Pasveer (STIP), Nieuwe
Hollanderdijk 9, 2130823**



**Dinsdag 22 april
20.00 - 22.00 uur**

MEEZING AVOND

IN HET HOLLANDERHUISKE
Met ondersteuning van de Hollanderwijk Buurtband

Gezellig met z'n allen meezingen
met bekende oudere en nieuwere liedjes.
Behalve een aantal hits van de vorige keer
staan er nieuwe nummers op het repertoire, o.a
ingebracht door bezoekers van de vorige keer!

De teksten staan dmv een beamer op de muur.
En... gezellig playbacken kan natuurlijk ook!!

Agenda ledenvergadering

Op woensdag 26 maart 2025 is er een algemene ledenvergadering van buurtvereniging Hollanderwijk.

Het bestuur wil u hierbij van harte uitnodigen voor het bijwonen van deze vergadering.

Aanvang: 20.00 uur, plaats: Hollanderhuuske

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ledenvergadering van woensdag 29 maart 2023
4. Jaarverslag van 2023 t/m 2024
5. Financiële jaarverslag 2024
6. Verslaggeving commissie kascontrole over 2024
7. Benoeming nieuwe kascontrole commissie 2025
8. Verkiezing bestuursleden .
 - * Wietse Rinsma [niet herkiesbaar]
 - * Paul Rinsma [niet herkiesbaar]
 - * Emiel v/d Laag [niet herkiesbaar]
 - * Gerda van Houten [niet herkiesbaar]

Nieuw te kiezen kandidaten met beoogde functie:

- | | |
|------------------|---|
| *Sieta Adema | Voorzitter |
| *Meinte Boersma | Penningmeester |
| *Dick Hollander | Secretaris |
| *Jobs Theunissen | Algemeen Bestuurslid/ledenadministratie |
| *Annelies Meijer | Algemeen Bestuurslid |

9. Rondvraag
10. Sluiting

Als u de jaarstukken al eerder wilt hebben kunt u deze vanaf 12-3-2025 afhalen bij STIP Stencilwerk en in het Hollanderhuuske alleen tijdens openingstijden.

Graag tot ziens.

JANKE KOOPAL IS AL WEER EEN TIJDJE POSTBEZORGSTER IN ONZE BUURT

door Janke Koopal en Frank Roffel

Ondanks het veelvuldig gebruiken van digitale middelen om te communiceren met anderen, is het postale verkeer nog steeds niet verdwenen, ook al heeft deze vorm van communicatie zijn monopoliepositie al lang verloren. Computer en zijn mogelijkheid van mailverkeer en de mobiel met zijn whatsapp en andere mogelijkheden zijn veel meer in zwang tegenwoordig dan de kaart, brief of postpakket.

Maar postbodes zijn er nog steeds en al jaren was ik van plan om eens een postbode te interviewen. Ik heb al eens een afspraak met een vrouwelijke postbode gemaakt, maar die kreeg andere wijken, maar de huidige postbode, een vrouw, had ik al tijden geleden benaderd en die wilde wel mee werken. Ze stelde voor om haar eigen verhaal te schrijven en dat leverde het volgende relaas op.

“Jullie kennen me allemaal Ik ben jullie postbezorgster. Wie ben ik? Ik heet Janke Koopal. Ik loop voor de post.nl in februari 5 jaar en daarvoor 3¹/₂ jaar voor de FRL. Dus nu in totaal



Janke Koopal met Lora en Kyra

8¹/₂ jaar. Ik loop met heel veel plezier. En ik heb met heel veel mensen in de wijk contact.

Ik ben een echte dierenvriend(in) Zoals de meesten wel weten, heb ik meestal wel hondenkoekjes bij me en



de katjes krijgen altijd een knuffel en ik zeg altijd: He poesie en ze zijn allemaal gek op mijn fietstassen. Zelf heb ik een hondje(Bailey) en 3 katten (Zeus, Misty en Samos).

M'n hobbies zijn Diamond painting, breien, borduren en ik maak mooie dingen van lego. Ik maak van mini brics urnen voor overleden hondjes en katten(vraag me maar naar de mogelijkheden).

Griekenland is mijn favoriete vakantie land, waar ik dan ook vele malen ben geweest en ik weet ook veel over de cultuur van dit mooie land."

 **KELLER**
schilderwerken

Chris Keller

Uw schilder in de Hollanderwijk

Vraag vrijblijvend om een offerte!

Leeuwarderstraat 28
8932 GR Leeuwarden

chris.keller3@gmail.com
tel. 06 - 48557297



IN DE SCHIJNWERPER:

FARDOU BROUWER



door Frank Roffel

1. Hoe oud ben je en geef de namen van je broer, zus en ouders. Hoelang wonen die al in jouw geboorte-buurt?

Mijn naam is Fardou Brouwer en ik ben 26 jaar. Ik ben opgegroeid aan de Hollanderstraat samen met mijn tweelingbroer Bowe Brouwer en mijn twee jaar oudere zus Berber Brouwer. Mijn ouders zijn Sieta Adema en Andries Brouwer, zij zijn in 1990 in mijn

geboortehuis komen wonen en wonen hier nog steeds.

2. Hoe was het om in deze karakteristieke buurt op te groeien?

Vroeger heb ik de buurt altijd als veilig en vertrouwd ervaren. Nu zie ik het als een karakteristieke wijk wat als een dorp aanvoelt en waar iedereen welkom is. De Hollanderwijk is

rustig, centraal, ontzettend bereikbaar en er hangt een warme, vertrouwde deken overheen. Verder heerst er een goede balans tussen de flora en fauna van plant, mens en dier.

3. Naar welke lagere school ging je en wat heb je daarna gedaan?

Mijn basisschool is de vrijeschool in Leeuwarden genaamd de Michaël-school. Daarna ben ik doorgegaan naar de HAVO op het CSG Comenius Mariënborg, waar ik met veel plezier heb gestudeerd. Hierna ben ik verhuisd naar Groningen om de HBO-studie Facility Management te volgen aan de Hanzehogeschool. Na vier jaar keerde ik weer terug naar Leeuwarden en heb ik een éénjarige HBO Master aan de hogeschool NHL Stenden afgerond.

4. Heb je hobby's, zo ja welke?

Ik heb vele hobby's. Ik houd van puzzelen, skeeleren, wandelen en breien. Verder boulder ik bij Klimcentrum Noardwand in Leeuwarden en zit ik sinds kort op roeien. Dit doe ik in het mixteam bij de sloepvereniging Mata Hari in de Leeuwarder jachthaven. Verder houd ik van koken, fotograferen en lezen.

5. Familie van je vader zijn bootmensen en jouw vader heeft er ook één. Hoe vond je het wonen op een boot en ga jij er later ook één gebruiken denk je?

In mijn jeugd heb ik al mijn zomer-vakanties gependend op een boot. Dit geeft niet alleen het gevoel van ultieme vrijheid maar ook van puur genieten. Nu ik ouder ben ga ik altijd zelf twee weken met de boot weg. Dan neem ik mijn katten mee, wat zwemspullen en te eten en vanuit daar kijk ik wel waar het schip strand. Je hebt niet veel nodig om Friesland vanaf het water te ontdekken. Ik denk dat als het bootleven eenmaal in je systeem zit, het er ook nooit meer uitgaat.

6. Wat is jouw mening over het buurthuis en de wijkkrant

Vroeger ben ik veel in het buurthuis geweest met de vogelwerkgroep en bij de kinderactiviteiten. Het buurt-



huis 't Hollanderhuuske haalt mensen uit hun huis en brengt ze bij elkaar. Ik hoop dan ook dat de georganiseerde activiteiten altijd blijven bestaan, dit houdt de buurt jong en dynamisch. Mijn mening over de wijkkrant is dat er al vele jaren veel liefde en energie in de wijkkrant wordt gestopt en dit lees je terug. Ik zal het boekje altijd met veel plezier blijven lezen en voel me dan ook vereerd dat ik in deze editie mag staan.

7. Was het moeilijk om een woning te huren in deze populaire wijk? En hoe bevalt het?

Vanuit een appartement in de stad ben ik op een gegeven moment op zoek gegaan naar iets anders. Ik wilde een betere situatie voor mijn twee katten en iets meer rust voor mezelf. Op Valentijnsdag 2023 had ik een bezichtiging in een ander huis en per toeval liet de verhuurder ook het huis aan de Nieuwe Hollanderdijk zien, waar ik nu woon. Ik huur particulier en dat heeft zo zijn voor- en nadelen. Het nadeel is de huurprijs en het grote voordeel is dat ik gelijk in het huis kon wonen zonder dat ik op een wachtlijst moest staan. Ik woon hier nu al twee jaar, ben dolgelukkig en zit hier helemaal op mijn plek.

8. Je bent net een nieuwe baan in Drachten begonnen? Wat doe je?

Ja dat klopt. Ik ben begonnen als assistent bewindvoerder bij Schakel in Bewind in Drachten. Hier ondersteun

ik twee powervrouwen die hun eigen bedrijf zijn begonnen in bewindvoering. Het is een jong, snel groeiend en sterk bedrijf waar persoonlijke aandacht centraal staat. Mijn werkdag bestaat kortweg uit het regelen, uitzoeken en aanvragen van allerlei zaken om hiermee mensen met hun schulden, geldzorgen of uitgaves te helpen. Ik doe dit met veel plezier en haal dan ook voldoening uit mijn werk.

9. Ga je wel eens naar een concert of andere voorstellingen? Zo ja, vertel eens?

Ja, dat doe ik zeker. Zodra het Frysk Jeugd Orkest in de Schouwburg de Harmonie speelt, ga ik hierheen. Ook houd ik van theater en ga ik regelmatig naar dansvoorstellingen of toneelstukken. Verder ben ik gek op muziek en ga ik naar verschillende optredens van zowel; de Jeugd van Tegenwoordig, Dotan, Fresku, Broederliefde en Racoon. Laatst heb ik een cabaretvoorstelling gezien van Valentina Tóth in de Schouwburg De Lawei in Drachten. Ik heb nog nooit zo veel gelachen en het is daarom zeker een aanrader. Aankomend mei ga ik nog naar de voorstelling van de Cubaanse band Buena Vista Social Club, daar kijk ik nu al naar uit.

in memoriam

EDDY SIKMA*30 juli 1957 - 7 maart 2025***Hoe ouder ik werd, hoe meer ik met deze authentieke man bekend raakte.**

Zijn typische zwarte kleding en ouderwetse hoed en eveneens typische fiets en manier van fietsen maakten hem tot een moderne icoon in de jachtige wereld waarin hij zich als tekenaar en schilder met succes gemanifesteerd heeft. Toen hij bij mij in de wijk kwam wonen, alweer 6 jaar geleden, bleek hij ook niet van computers, auto's en tv te houden. Nee, de beeldende kunst, klassieke muziek, smakelijke maaltijden, gezelligheid van vrienden en familie (vooral zijn toen 93-jarige moeder werd altijd wel even genoemd) daarmee was zijn werkelijkheid afdoende gedefinieerd. Toen hij weg moest van het Cambuursterpad, vanwege sloop van de oude woningen, bleek hij met mazzel voor een mooie woning in onze buurt in aanmerking te komen. Tot zijn verbazing en vreugde kende hij wel 10 medebewoners in zijn nieuwe woonwijk en hij voelde zich al snel thuis in zijn nieuwe omgeving. Zijn werk kende ik al behoorlijk en ik kocht al snel wat van hem. Daarna kreeg ik op een avond een mooi schilderij van de branding cadeau en regelmatig nam hij kleine werkjes mee als cadeautje voor mezelf of voor anderen. Eddy was nog ouderwets

Foto LC



opgeleid MO-A- NBO -B akte tekenen. De kunstacademie heeft hij niet bezocht, maar qua instelling, leefwijze en richting geven aan de weerbarstige werkelijkheid hoorde hij in dit milieu.

We kwamen dan ook steeds vaker bij elkaar over de vloer. De niet al te grote woonkamer kende een grote tafel om aan te werken, kleurrijk, wat grotere werken van waddenvergezichten en havenbeelden, en veel kleinere werkjes vol kleur, maakten het tot een geheel. De eerste 10 jaar van zijn werkzame leven was onze man leraar tekenen op scholen en kunstinstellingen. Technisch tekenen had hij van zijn vader geleerd en hij vond al tijdens zijn werkzame leven dat hij een betere tekenaar was dan schilder, maar schilderijen leverden meer op. Het werken als beeldende zelfstandig kunstenaar was geen vetpot, maar hij was er bijzonder trots op dat hij het gered heeft. En toen de AOW zijn deel was voelde hij zich een rijk mens.

We zullen hem missen in de buurt en in de redactie. Bedankt Eddy.

door Frank Roffel

NATUUR IN DE WIJK

door Antoon Groenewoud

“Gò!”, zeiden we op een dag-eind-januari, de ZON liet zich weer zien. Een paar weken daarvoor hadden we zwaarbewolkte dagen, grijs, maar wel droog gelukkig. Er was wel een mooi moment in die sombere periode, want op 23 januari, 's morgens om 5 uur(!) hoorde ik vrij dicht in de buurt een merel zingen!

Ook weer “bezoek” van de grote bonte spechten, roodborstjes en winterkoninkjes. De dieren in onze wijk, die het wel best vonden, waren de egels: lekker in de winterslaap.

Nu, met nog nachtvorsten, mist en 's morgens een berijpte Hollanderwijk, dus begin februari, kijk ik weer uit naar het komende voorjaar, ook genoemd als: LENTE.

Als bloeiende pioniers die de lente als het ware aankondigen, zagen we de sneeuwkllokjes in de tuin bij ons. Maar als deze wijkkrant bij jullie binnenkomt, dán begint het volgende jaargetijde. Wat kan dan onze ogen en oren strelen? Ontluikend groen en zingende vogels. Bij het licht van de looplamp zullen we mogelijk zien, dat de egels ontwaakt zijn in onze tuin.

Als ik het ontwaken mag noemen, dan geldt dat ook voor de dan

opnieuw bloeiende madeliefjes, in het plantsoen èn misschien in de tuintjes. Met wat milde temperaturen in die periode, komen uit een onverwachte hoek een troep lieveheersbeestjes met nog “slaperige” oogjes tevoorschijn. Het is wel een mooi gelukje, dit dan waar te nemen. (Ik zag het lang geleden een keer.)

Van het kleine grut naar de vogelwereld, want al in maart is te zien dat de huismusjes druk bezig zijn hun broedplaats vol te stoppen met allerlei spulletjes. Wat velen zeker opgevallen is, is dat het aantal behoorlijk verminderd is. Heel jammer. Gelukkig zien wij ze nog dagelijks bij de vogelvoer-schaal! Wel moeten ze vaak wegwezen als de turkse tortelduiven willen eten. Maar die moeten weer het veld ruimen wanneer de kauwtjes arriveren. Na die strijd raakt de schaal al gauw leeg.

Wat het groen betreft in dit voorjaar, is het ook mooi om opnieuw bloeiende maagdenpalm en speenkruid te zien. Heel anders is de omvang van de kastanjabomen, die hun bladknoppen ontdoen van schubben, zodat daarna de handvormige bladeren zich kunnen ontplooien. Wat nog andere lenteboden zijn, zijn bijvoorbeeld ontwaakte vlinders, zoals de atalanta

en koolwitjes. Het aankomende voorjaar zal hopelijk door menigeen in onze wijk als prettig ervaren worden.

Oh ja, met de lente en de voorzomer zijn er weer veel jonge vogels! Het zal erg fijn zijn als poezen vooral 's nachts binnen blijven!!



Bloeiende Moogdenpalm



SCHOOTSTRA VISSPECIALIST



**IEDERE DINSDAG EN ZATERDAG
3 LEKKERBEKKEN VOOR €11.00**

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON: BAK VISSAUS À €1.50 GRATIS!!



SCHRANS 119
8932 ND - LEEUWARDEN

WWW.SCHOOTSTRAVISSPECIALIST.NL



zaterdag 31 mei

Tuin rommelmarkt

van 10:00 - 16:00 uur

De tuin-rommelmarkt is alleen voor de mensen in de Hollanderwijk en vanuit de tuin.

Er kunnen geen mensen van buiten de wijk hun spullen verkopen, behalve als degene bij iemand in de tuin mag staan. Ook werd gevraagd of er kramen mogen staan. Helaas: dit is **niet** mogelijk.

U kunt zich via onderstaande strook aanmelden



Ik doe mee met de tuin-rommelmarkt, inleveren vóór 30 mei bij Ciska, Starterstraat 3

Naam:

Straat:

AANKONDIGING VAN DE VOGELWERKGROEP

Om alvast te noteren:

14 september 's

morgens is de excursie naar het vogelringstation aan de Potmarge onder leiding van Jeroen Breidenbach. Jeroen was onze gastspreker op de vogelavond afgelopen november. Hij heeft de bewoners (jong en oud) van de Hollanderwijk toen van harte uitgenodigd om langs te komen zodat we met eigen ogen kunnen zien hoe vogels gevangen worden, geringd, gewogen etc.



Verdere details in de volgende buurkrant.

WANDELEN MET PIT (POWERWALKING)

- Buiten sporten;
- Wandelvorm tussen hardlopen en wandelen in;
- Daardoor minder kans op blessures;
- Wandelen afgewisseld met (lichte) krachtoefeningen;
- Iedere maandagochtend 6.30 uur start in Julianaparkje (op andere locaties ook andere dagen en tijden);
- Ook heel geschikt als je lange tijd niet hebt gesport;
- Bij aanmelden n.a.v. deze advertentie: eerste twee lessen gratis;
- Kosten: 7,50 per losse les, strippenkaart 10 x 65,00;
- Aangesloten bij www.powerwalkclub.nl
- Fittepeer: voedingsadvies, leefstijlcoaching, ijsbadervaring
- Meer info: www.fittepeer.nl of 06-40775005.



Doe je mee?

DE HÚZUMER DORPSKERK

door Eddy Sikma

Na de vorige bespreking in het decembernummer van onze alom gewaardeerde Hollanderwijkkrant, te weten de Parkkerk, nog éénmaal een kerkgebouw. Wat kan dat dan anders zijn dan de Húzumer dorpskerk, notabene het oudste monument van deze stad, nog vóór de Grote Kerk in de binnenstad, die op plaats twee staat, qua ouderdom.

De datering ligt in de 11e eeuw, al is dat er niet direct aan af te zien. Het oude middeleeuwse metselwerk – tufsteen, baksteen – is in latere eeuwen gepleisterd. Een overigens goed onderhouden witte pleisterlaag typeert al jarenlang het gezicht van deze kerk. De zadeldaktoeren is van oudere datum dan het jaartal doet vermoeden, namelijk 1655. Dit betreft herstelwerkzaamheden aan de toren. Weliswaar ingesloten door de ‘rondweg’ en de buitenwijken, heeft deze plek een zeker dorps karakter weten te behouden. De sfeer rond de kerk, het rustige kerkhof en het aangrenzende Abbingapark, geven het geheel een bijna verstilde uitstraling. De kerk staat bekend om het gave interieur. In Friesland kennen we Marsum, Weidum en Kimswerd. De Húzumer kerk hoort ook in dit rijtje. Eigenlijk onverknoeide

interieurs uit de 17^e – wat we later noemden – gouden eeuw. Huizum doet hier nog een schepje bovenop, met name door de preekstoel. In Friesland is dit één van de weinige kansels uit de tijd van voor de reformatie, dat wil zeggen de overgang van de katholieke naar de protestantse kerk. De Huizumer kerk was vrijzinnig hervormd. Vandaar dat voor de orthodoxie in Huizum-West de Pniëlkapel verrees. In de Carel Fabritiusstraat. Nu is dit een onderdeel van de nabijgelegen basisschool.

De dorpskerk is nu eigenlijk een cultureel centrum, onder beheer van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Weliswaar beschikbaar voor rouw- en trouwdiensten, ligt de hoofdmoot anno nu op lezingen en exposities. Wat de lezingen betreft heeft de daarvoor verantwoordelijke commissie, mensen uitgenodigd van diverse pluimage. Schrijvers, politici, maar ook Pieter van Vollenhoven van het Koninklijk Huis heeft hier gesproken. Met name de heren De Haan en Munniks regelen de zaken. Dit alles in het gaaf bewaarde interieur van dit Leeuwarder, eigenlijk Húzumer monument.

Tenslotte nog een anekdote. Een aantal jaren geleden heb ik in het kerkje mogen exposeren. Na mijn openingswoordje was het de beurt

aan mijn oude moeder om iets te zeggen. Daar ze klein van gestalte is kon ze net niet bij de microfoon. Ik schoof ter plekke een Statenbijbel

onder haar voeten, zodat het geheel goed kwam. "Kiek, suks ken in Húzum". Overigens stond er de week daarna wel een krukje!



Autorijschool De Frosk



- Gedegen, persoonlijke opleiding.
- Praktijklessen in wagens met versnelling en automaat.
- Theorieles klassikaal, individueel of thuisstudie.
- Autorijschool De Frosk bestaat al sinds 1978.



Faalangst, ADHD, autisme, schakel en automaat

Annelies Dijkstra
Ereprijs 76
8935 JK LEEUWARDEN
(058) 288 49 59

Thilda de Haan
Vincent van Goghstraat 5
8932 LD LEEUWARDEN
(058) 2160183

www.defrosk.nl

info@defrosk.nl

IK RÚK AL AARDECH NAAR DE SKEP

Op 25 november verscheen het boekje 'Ik rúk al aardech naar de skep', geschreven door voormalig Hollanderwijk-bewoonster Attie Efdé en haar kleinkinderen. Dankzij onder andere de **Hollanderwijkkrant** is het boekje onder de aandacht van een breed publiek gebracht en inmiddels is het in vele huiskamers te vinden. De grote interesse heeft zelfs geleid tot een derde druk!

Verhalen van mensen die het boekje cadeau hebben gedaan, het samen voorlezen en herinneringen ophalen, bevestigen hoe waardevol het is geweest dat deze spreekwoorden zijn opgeschreven, bewaard, en gedeeld.

Sinds afgelopen Valentijnsdag is er ook een speciale kaart met vier spreuken over liefde, getiteld 'Leewarders over de Liefde'. Zowel het boekje als de kaart zijn onder andere te vinden bij de **Friese Schrijfkamer, Van der Velde, HCL, Afûk en Visit Leeuwarden**, en het boekje is bovendien online te bestellen via **Wijdemeer.nl**.

Het originele schriftje, waarin Attie tijdens haar leven meer dan 200 Leeuwarder spreekwoorden en gezegden noteerde, is inmiddels overgedragen aan het **Historisch Centrum Leeuwarden**. Daar zal het met zorg worden bewaard voor toekomstige generaties.



OPENING JUMBO RUYTER, 26 MAART OM 9.00 UUR

KRAAK DE KLUIS!

29 MAART T/M 5 APRIL

EN MAAK KANS
OP MOOIE PRIJZEN!

LEEUWARDEN WORDT NOG LEKKERDER.

GRATIS

BLOEMEN
voor de eerste
100 klanten

GRATIS

APPELTAARTJE

*Geldig van wo 26 t/m za 29 maart 2025 zolang de voorraad strekt. Bij besteding vanaf €20,- aan boodschappen bij Jumbo Ruyter, van Loonsraat 112.

Ruyter, Leeuwarden, Van Loonstraat 112

JUMBO

EN DAT VOOR DIE PRIJS

EXCURSIE VOGELWERKGROEP 18 MEI



De vogelwerkgroep organiseert
ieder voorjaar een excursie naar
een vogelrijk gebied rondom

Leeuwarden. Dit jaar gaan we op Zondag 18 mei naar
de Golfbaan, in de Groene Ster.



Een uniek gebied voor vogels, mede dankzij de inzet van de head-greenkeeper Erik van der Laan. In 2019 was hij onze gastspreker op de vogelavond. De golfbaan heeft sinds 2013 een GEO certificaat, uitgegeven door een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzaam beheer van golfbanen: "Overall waar dat mogelijk is wordt hieraan gewerkt: extra hooilandjes, bloemrijke oevers, mooi opgebouwde bosranden, plas-dras gebieden, veenvegetaties. Talrijke voorzieningen helpen dieren een plek te vinden. Nestkasten voor allerlei soorten vogels, maar ook bijenhôtels en broeihopen voor de ringslang". Erik organiseert regelmatig wandelingen om vogels te zien en te horen. Onder goede omstandigheden kunnen dit 50 verschillende soorten zijn, waaronder de buizerd, torenvalk, sperwer, ganzen, eenden en scholeksters. Kortom een unieke locatie!

Praktische info:

- Om half 14.30 vertrek op de fiets vanaf het Hollanderhuuske
- Ga je met de auto: verzamelen bij de ingang van de golfbaan om 15.30 uur
- De excursie duurt ongeveer anderhalf uur
- Het adres is: Woelwijk 101 8926 XD Leeuwarden
- Er zijn geen kosten aan verbonden
- Iedereen is van harte welkom
- Wel graag aanmelden via de whatsapp: Meinte 06 25262638 of Lies 06 37445055

De Strânlijp zit niet meer in de bak, er lopen nu 3 jongen rond, voor het eerst sinds vele jaren weer een geslaagde broedpoging op onze baan. Alle broedpogingen de laatste jaren werden wreed verstoord door grondpredatoren. Het experiment met de bakjes, een idee van Erik, is geslaagd en inmiddels staan er meer van dit soort bakjes. (www.leeuwardergolfclub.nl)

*De Vogelwerkgroep: Antoon Groenewijk, Meinte boersma,
Gerrit Tuinenga en Lies Braaksma*

NIEUWS VAN DE HUURDESVRENIING



Einde in zicht en petje af

De mannen van Lont en Hekstra zijn momenteel bezig met het laatste traject van de dakrenovatie. Het is op dit moment, met een stevige oostenwind en temperaturen onder nul, echt door bikkelen voor de bouwploeg, de mutsen moeten op en ik neem mijn petje af.

Feestelijke afsluiting

In de nieuwsbrieven van Elkien en Lont zijn we altijd prima op de hoogte gehouden van de voortgang en allerlei andere zaken rond de verduurzaming van onze wijk. In april wordt

het project afgerond en verlaten de steigers en hun beklimmers onze wijk. Ze hebben ervoor gezorgd dat de wijk er weer prachtig bij ligt.

De feestelijke afsluiting van het hele project is op 11 juni.

ALV en snoeidag

De Huurdersvereniging Hollanderwijk heeft haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehad op 4 maart in het Hollanderhuuske.

Ook dit jaar organiseert de Huurdersvereniging een Heggensnoeidag, deze is gepland op **zaterdag 14 juni**. De



bewoners krijgen begin juni nog een flyer in de bus waarmee ze zich kunnen opgeven.

Elkien

De Huurdersvereniging overlegt twee keer per jaar met Elkien. In ons laatste overleg heeft het bestuur kennisgemaakt met Bart van der Meer, de nieuwe buurtregisseur voor de Hollanderwijk. Hij is ook actief in de wijken Huizum West en het Valeriuskwartier. In de Hollanderwijk zijn in 2024 acht nieuwe bewoners komen wonen, 4,5 % van de woningen heeft dus te maken met nieuwe bewoners.



KUNST OP STRAAT

**Mag het ook eens
over de straat gaan?**

door Eddy Sikma

Kunst op straat. Zonder straat geen kunst. Thuis, misschien aan de muur, maar niet in de openbare ruimte. Het plaveisel is, wat je noemt, de drager van de kunst. Een enkele keer beton, meestal steensoorten.

In de binnensteden rond de Middeleeuwse gebouwen, de "kinderhoofdjes". Oude stenen, vaak aanwezig rondom een kerk of een historisch stadhuis. Het aanbod is groot. We kennen respectievelijk de veldkei, de Gelderse rivierklinker of de betonsteen. De betontegel kennen we van de trottoirs, de wandelzones. De Gelderse rivierklinker is, min of meer, gebonden aan de rivieren Rijn en Waal, waar nog altijd vele steenfabrieken staan. Eigenlijk zijn deze klinkers kunstwerkjes op zich. Enigszins geel of rood, maar de "echte" hebben een blauw paarse uitstraling. Ach, het valt weinig mensen op, maar de binnensteden van ons land zijn voornamelijk met die steensoort belegd. Je moet er oog



voor hebben, in wezen zijn het stukjes kunst op zich. Gekleurde stenen. Onopvallend, maar essentieel in de functie. Drager van het dagelijks leven. Het straatbeeld heeft ook in de schilderkunst altijd een belangrijke rol gespeeld. In de 17^e eeuw met het Laantje van Middelharnis van Meindert Hobbema, de 19^e eeuw werd vertegenwoordigd door Breitner met de vele stadsgezichten van Amsterdam, die zich nagenoeg altijd op straat afspeelden. In 2018 verscheen een prachtig boek getiteld Leeuwarden, de mooiste stadsgezichten 1600 tot nu, waarbij de straten, vanzelfsprekend, de hoofdrol spelen. In het jaar 2002 werd in Groningen het boek Lokaal palet gepresenteerd, met vele stads- en dorpsgezichten uit de periode 1900-2000.

Ik wilde eindigen met het boek van Adriaan Venema, getiteld De Ploeg 1918-1930 waarin deze kunststroming werd behandeld. Een fragment betreft Jan Altink, nagenoeg Gronings bekendste schilder uit de 20^e eeuw. De straat, de weg. Bij het overlijden van Altink in 1971, schreef Erik Beenker in het Nieuwsblad van het Noorden "Is de weg een veel voorkomend motief. Op die weg beweegt Jan Altink zich nu voorgoed van ons af, de wijdheid in".

De straat, de weg, belangrijk in ons leven. Daar speelt het zich af.

DE SNOEKBAARS, VISSOORT VAN ONGEKENDE LEKKERNIJ?

door Frank Roffel

Eenmaal, minstens 30 jaar geleden, mocht ik me gelukkig prijzen in een bekend en populair eethuis in het centrum van onze hoofdstad te proeven van een mij onbekende witvis, die me uitstekend beviel en was aangeraden door een bekende. Het bleek om de snoekbaars te gaan, familie van de baars die voorkomt in de Friese wateren. Die ervaring ben ik nooit vergeten en ik sprak er graag over met diverse mensen als ik weer eens vroeg naar wat ze graag aten. Al die jaren erna kwam ik tijdens etentjes in diverse restaurants geen snoekbaars tegen op het menu en in de loop van de tijd kwam ik er achter dat het om een tamelijk zeldzame vissoort ging, die zelfs in reguliere viszaken of op de afslag moeilijk verkrijgbaar was. Maar binnenkort is het zover, dan ga ik met een vriend een maaltje snoekbaars eten. Hoe komt dat zo: Jarenlang gaf ik pianoles aan iemand, die een zoon heeft die de sportvisserij op snoekbaars beoefent, waarbij de zelf gevangen snoekbaars uiteraard zo nu en dan ook op het menu staat. De



sport vissers mogen binnen het visseizoen maar 2 snoekbaarzen per keer, na vangst, meenemen (minimale afmeting is 42 cm.) bestemd voor eigen consumptie want sportvisserij en beroepsvisserij zijn strikt gescheiden van elkaar. Deze familie wilde me wel eens laten proeven van de zelf gevangen snoekbaars. En een maaltje was snel geregeld. Deze vis, die overeenkomsten heeft met de kabeljauw, is, als hij al verkrijgbaar, is bepaald niet goedkoop. Het is een in West-Europa voorkomende vissoort, ook wel zander genoemd, die pas rond 1900 vanuit Rusland hier is uitgezet en niet zo bekend geworden is als de kabeljauw. De snoekbaars kan een lengte bereiken van meer dan 1 meter en komt voor in heel Nederland in

plassen en meren en voelt zich het beste thuis in troebel water en aast graag op de glooiing. Deze roofvis vindt zijn vijanden in de baars en snoek.

Aan het eind van dit stuk ziet de lezer een gedicht over deze vis en dat maakt duidelijk wat zijn status is en een echte viscultuur heeft, waarover ik een volgende keer ga schrijven. Deze met scherpe tanden uitgeruste zoetwatervis, staat bekend als zacht, stevig en mals tot op het bord en wordt beschouwd als culinaire delicatessen, maar behoort niet tot de meest populaire vissoorten in ons land. Welke dat dan wel zijn leest u een volgende keer.

Hoe het ook zij, ik heb dus met een vriend op nieuwjaarsdag voor de tweede keer in mijn leven snoekbaars gegeten en ook hij was zeer benieuwd. Maar het viel ons niet mee, eerlijk gezegd. Waren de twee bereide moten al niet dik en uitdagend op ons bord, er lagen vervolgens twee schelvisachtige witte stukjes vis, die aardig smaakten, maar niet tot zuchten van genot leidden. Op internet bleek dat er voor het klaar maken van deze vis veel creatieve, culinaire mogelijkheden zijn en dat vraagt dus om aandacht, waarschijnlijk veel meer duiten en wellicht kom je uit bij een chique restaurant. Ik heb dan ook besloten om aan genoemde familie te

vragen of ik een aanzienlijk grotere moot snoekbaars zou mogen hebben voor mijn eetgroepleden om ze te laten proeven en beoordelen.

Snoekbaars

*zo volzacht mild,
met structuur
toch meegaand los,
diepe grondtonen,
met zilte boter smaak.
Het is vrijdag
twaalf uur
X heeft een stuk of wat
van hen gebracht.
Zulke heerlijke vis,
heb ik van mijn leven,
niet gehad.
Werken bij de werf
is boter bij de vis*

Bart Boonstra

BOMENPRAAT: DE POPULIER

door Antoon Groenewoud

Ondanks dat we geen bos in of bij onze wijk hebben, is er aanleiding genoeg om over één of meer bomen te schrijven. Er zijn bijvoorbeeld in het Simon de Vliegerpark al 23 bomen te vinden, waaronder twee Italiaanse populieren, die in september 2024 werden geplant. (Daarover meer in deze aflevering.)

En dan langs de Wijnhornsterstraat, daar staan 21 diverse bomen. Daarnaast staan er in de diverse tuinen ook prachtige bomen. Ik noem o.a. de Ginkgo biloba en een soort levensboom, een Thuja occidentalis. Dus reden genoeg om over bomen te schrijven.

Bovendien is er ook nog een aanleiding om nu met POPULIEREN te beginnen. Want op 25 september jl. plantte Tom Sandijck twee Italiaanse populieren in het Simon de Vliegerparkje. Dit gebeurde vanwege het heuglijke feit dat hij 70 jaar was geworden en 50 jaar in onze wijk woont. Deze twee populieren kunnen uitgroeien tot mooie zuilvormige bomen van mogelijk 30 meter hoog! Dan zullen ze de 2 Italiaanse populieren die jarenlang de Hollanderwijk domineerden, en in 1983 moesten worden gekapt wegens ziekte,

waardig vervangen. Hopelijk houden ze het ook 62 jaar vol.

Naast deze twee nieuwe boompjes, heeft de gemeente enkele dagen daarvoor ook al 7 andere nieuwe bomen in het Simon de Vliegerparkje in de grond gezet. Deze uitbreiding van het groen is bijzonder verheugend vind ik.

Op zich is het echter niet zo bijzonder dat we overal in onze regio bomen aantreffen. Maar onlangs las ik over de natuur van zo'n 9000 jaar terug! De grote dikke laag landijs was toen in ons land al een paar jaar gesmolten, zodat er weer ietsje hogere temperaturen ontstonden en de eerste boompjes verrezen. Dat waren berkjes en grove dennetjes, maar toch wel in barre omstandigheden. Gelukkig leven we in een toch aangename klimaat anno 2025.

Na het stukje historie wil ik nog graag even terugkomen op de boeiende boomgroep -populieren- en dan met name op de Italiaanse populier, want daar is nogal wat over te schrijven. Deze boom is gecultiveerd uit de zwarte- en de Noord-Amerikaanse populieren. In 1710 werd deze opvallende boom langs de rivier de Po in Noord-Italië ontdekt. Door de vorm van de kroon wordt deze boom

al eeuwen veel aangeplant langs wegen en als windvanger. Als je al bij weinig wind een boom hoort ritselen, dan kan het de Italiaanse populier zijn, want die heeft, net als andere populiersoorten, lange bladstelen. Ook is het opvallend dat in het najaar, ineens, de omgeving van deze bomen bedekt is met een witte laag “sneeuw”! Dat zijn dan de gepluisde zaadjes, die massaal neergedaald zijn. Tenslotte nog iets over het hout van deze bomen: het is vrij zacht en daarom alleen



geschikt voor de productie van lucifers en pulp om papier van te maken (en klompen!). Echter, als volgroeide, hoge statige boom is deze het meest interessant. Hopelijk later ook in onze wijk als blikvangers.



Vindt u het leuk om met gezellige kinderen te knutselen?

Er kan wel een extra begeleider bij de Kinderclub

Gezellig elke week een uurtje knutselen (van 3 tot 4 uur) met een groepje enthousiaste kinderen.

Heb je hier zin in, laat het even weten aan Gerda van Houten,
Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

DE STATIONSKAPPER



**STATIONSPLEIN 1
8911 AC LEEUWARDEN
TEL NR: 058-2128334**

www.destationskapperleeuwarden.nl

*Kom je gezellig
bij ons
spelen?*



Gastouderopvang Pardoes, biedt opvang aan kinderen tussen 0 en 12 jaar oud. Voor meer info: lusannewoltjer@versatel.nl of bel: 058-2139272/ 06-38436366 • LRK nummer: 614859311. Of bezoek de site: <http://gastouder.lusannewoltjer.nl>

Loodgietersbedrijf



Voor al uw

- sanitair
- gas- en waterleidingen
- alle lood-, zink- en mastiekwerken

Telefoon

058 2129636 • bgg 2135246

werkplaats: Mr. PJ Troelstraweg 159



**Wij komen op voor de belangen van ruim
10.000 huurders in Friesland.
Ben jij al bij ons aangesloten?**

Huurdersplatform Nieuw Elan
Zuidergrachtswal 3 | 8933 AD | Leeuwarden
058 215 9119 | info@nieuw-elan.nl | www.nieuw-elan.nl



**Printen
kopiëren
drukwerk**

PAUL PASVEER
Nieuwe Hollanderdijk 9
8932 ES Leeuwarden
telefoon 058 2130823
mail info@stipwerk.nl
web www.stipwerk.nl



WER WWW.STIPWERK.NL
MAIL INFO@STIPWERK.NL
TELEFOON 058 2130823
8932 ES LEEUWARDEN
NIEUWE HOLLANDERDIJK 9
PAUL PASVEER



**Iedere week in het
Hollanderhuske**

maandag
20.00 - 23.00 Klaverjasclub

dinsdag
20.30 - 22.30 Hobbyclub

woensdag
15.00 - 16.00 Kinderclub

donderdag
20.00 - 23.30 Biljartclub 2

vrijdag
20.00 - 23.30 Biljartclub 1

♥♣♦♠♥♣♦♠

**♣ klaverjassers
gezocht ♦**

Elke maandag is er
KLAVERJASSEN

in het Hollanderhuske,
Nieuwe Hollanderdijk 63,
tot ongeveer 23.00 uur.

♣ Kan je klaverjassen, kom dan
gezellig meedoen. ♦

♦ De inleg is 2 euro en prijsjes zijn
Jumbo bonnen, zodat je zelf wat ♣
kan uitzoeken bij de Jumbo. ♥

♠ Tot maandag!!

♥♣♦♠♥♣♦♠

CONTACTPERSONEN

't Hollanderhuuske

Nieuwe Hollanderdijk 63, 2139687

Bestuur

Wietse Rinsma, voorzitter
Nieuwe Hollanderdijk 61, 06-41968754

Paul Rinsma, penningmeester
Gerda van Houten, secretaris
Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Emiel van der Laag, klusjesman

Beheer huuske/coördinatie bar/sleutel

Harm en Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Biljartclub 1 (vrijdag)

Dennis van de Kooij

Biljartclub 2 (donderdag)

Andries Brouwer

Bingo-commissie

Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Kinderclub

Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Klaverjasclub

Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Ouderenactiviteit

Liesbeth Langendijk
Hollanderdijk 62 2125909

Oud papier inzameling

Vacant (tijdelijk Gerda van Houten)

Hobbyclub

Gerda van Houten
Nieuwe Hollanderdijk 49, 2126272

Vogelwerkgroep

Meinte Boersma
Ruysdaelstraat 49, 06-25262638

Redactie Hollanderwijkkrant

Paul Pasveer
Nieuwe Hollanderdijk 9, 2130823

Huudersvereniging Hollanderwijk

Marga Garms
Van Harenstraat 16 06-52635432
Fokje Steen
Martien Plaatsman

Wijkagent

Aksel van der Honing 0900-8844

DEADLINE
HOLLANDERWIJKKRANT:
13 mei

OUD PAPIER
Maandag 7 april
DINSDAG 6 mei
Maandag 2 juni
Maandag 30 juni
Maandag 28 juli

zie ook www.omrin.nl



Algemene ledenvergadering Hollanderwijk

Op woensdag 26 maart 2025

is er een algemene ledenvergadering van buurtvereniging Hollanderwijk.

Het bestuur wil u hierbij van harte uitnodigen voor het bijwonen van deze vergadering.

Aanvang: 20.00 uur, plaats: Hollanderhuuske

Dit is een belangrijke ledenvergadering. Na vele, vele jaren stopt de huidige voorzitter Wietse Rinsma met zijn werkzaamheden in het bestuur, en met hem de andere leden van het huidige bestuur. Dus het is nodig om een nieuw bestuur te kiezen. Er zijn een aantal enthousiaste kandidaten, maar die moeten natuurlijk nog wel door de leden gekozen worden..

Een nieuw bestuur betekent misschien een nieuwe wind in ons Huuske. Het kan zo maar zijn dat er andere activiteiten komen, naast de vertrouwde activiteiten die er al jaren zijn.

Dus alle leden zijn van harte welkom; dit is een kans om kennis te maken met de nieuwe bestuursleden en ideeën uit te wisselen.

De jaarstukken liggen op 26 maart in het Huuske, maar wie ze eerder wil inzien kan ze vanaf 12-3-2025 afhalen bij STIP Stencilwerk en in het Hollanderhuuske, **natuurlijk alléén tijdens openingstijden.**

Graag tot ziens. We hopen op een grote opkomst op woensdag 26 maart.